



Voorloper

Nummer 463 4/04 – 15/05/2025

Rooms Katholieke Kerk St. Johannes de Doper, Zesstedenweg 158 - 1613 KD, Grootebroek
secretariaat@johannesdedoper.info - 0228 – 515 126 - www.johannesdedopergrootebroek.nl

Parochiecentrum

Secretariaat + opgave

intenties:

Woensdag 09:30–11:30uur

Parochie agenda

Dinsdag 8 april 19.30 uur

Vergadering parochieraad

Donderdag 15 mei 13.00 uur

Voorloper vrouwen gr. 1

Zie de website voor de parochie

agenda, onder het kopje

Actueel. Of klik [hier](#)

Contacten

Parochieraad:

parochieraad@hotmail.com

Pastoor Andrea Geria:

Geriaandrea85@gmail.com

06-26788605

Kapelaan Peter Piets:

Lambertusz95@gmail.com

06-57918746

Kapelaan Wim Zúrlohe

zurlohewim@gmail.com

06-55816434

Diaken Jules Post:

Jim_post@hotmail.com

06-37406247

Kerktelefoon bij overlijden:

Riet Broersen

06-28983400

Websites:

johannesdedopergrootebroek.nl

parochieswestfrieslandzo.nl

Mededeling parochieraad

We zijn op weg naar Pasen. Het grootste feest in onze kerk. In de voorbereidingstijd, die vasten heet, zijn we gisteravond met 10 parochianen naar Amsterdam geweest, om mee te lopen met de jaarlijkse Stille Omgang. Een bijzondere vorm van bedevaart op een heel bijzondere locatie. Als je denkt aan bezinning en bedevaart, dan ga je uit van een stille inspirerende omgeving. Een setting, waar je dichterbij jezelf en mogelijk een klein beetje dichterbij God kunt komen. Stille natuur, een inspirerende kerk- of kloosterachtige-omgeving, het uitzicht op overweldigend landschap. Dat zijn optimale omgevingsfactoren voor reflectie. Wie verzint het om in een door toeristen overlopen city centre met afleidende schreeuwende winkelverlichting en joelende kroegbezoekers, een rondje pelgrimstocht te houden, in een stad die nou niet direct bekend staat als de way to heaven. Ik denk dat niemand dit heeft verzonnen. De geschiedenis en de devotie van mensen, die voor ons leefden hebben ervoor gezorgd, dat na 580 jaar nog steeds enkele duizenden mensen 's nachts stil door Amsterdam lopen, ieder met zijn of haar eigen gedachten en gebeden, op weg naar een beetje Pasen.

Vanuit de parochieraad kan ik uw melden, dat wij de kerk een uur per week gaan openen voor bezoek. Om even een kaarsje aan te steken of gewoon even tijd te maken voor een gebedje of een moment van stilte. U bent van harte welkom. U kunt de kerk bereiken door de voordeur van het parochiecentrum. De kerk is open, elke woensdag van half tien tot half elf.

En voor in uw agenda: Op zondag elf mei gaan we weer een openluchtviering houden, omdat het vorig jaar, zo mooi was. Kapelaan Piets zal weer voorgaan en de muziek wordt verzorgd door Irene, ons Grootebroeker harmonieorkest. Dit wordt dus weer een heel speciale gebeurtenis, die bij regen, gewoon in de kerk zal zijn. Verder kunnen we u melden, dat op zaterdag 28 juni, een vrijwilligers middag-avond zal plaatsvinden. U hoort hier nog meer van.

De koren bereiden zich al voor op de vieringen in de paasweek. Op goede vrijdag verzorgen Together en In Between uit Bovenkarspel samen, de muzikale omlijsting. Graag tot ziens met Pasen, de gele tulpen komen al in knop.

Namens de parochieraad, Gerard Broersen

Wandeling naar Zwaag

Op verzoek van kapelaan Javier Acuña nodigen we alle jongeren uit West-Friesland en Hoorn van harte uit voor een speciale wandeling van een paar kilometer op zaterdag 24 mei 2025. Deze dag organiseren we in het kader van het Jubeljaar, ingesteld door paus Franciscus. Wist u dat mgr. Hendriks vijf plekken in het bisdom Haarlem heeft aangewezen als jubileumplaatsen waar je bijzondere genadegaven aan God kunt vragen? Een daarvan is de prachtige Lourdeskapel in Zwaag – en daar gaan we naartoe!

Wat is een Jubeljaar en een jubelplaats? Een Jubeljaar is een heilig jaar in de Rooms-Katholieke Kerk, bedoeld voor vergeving, verzoening en spirituele vernieuwing. Het wordt door de paus uitgeroepen en biedt gelovigen de kans om speciale genaden te ontvangen. Een jubelplaats is een aangewezen locatie, zoals de Lourdeskapel in Zwaag, waar je tijdens dit jaar bijzondere zegeningen kunt vragen door bijvoorbeeld te bidden of een viering bij te wonen. Tijdens onze wandeling vertellen we hier meer over!

We starten op zaterdagochtend 24 mei om 10:00 uur in Enkhuizen. Na een welkomstwoord en een korte inleiding beginnen we aan onze wandeling richting Hoogkarspel. Na een korte pauze vervolgen we onze route naar Zwaag. Daar vieren we samen een eucharistieviering in de Lourdeskapel, gevolgd door een gezellig samenzijn met eten en drinken.

Er zijn geen kosten aan verbonden! We vragen alleen om mee te wandelen en wat lekkers mee te nemen – eten en/of drinken – om na de viering samen te genieten van een gezellig moment. Misschien zijn er zelfs chauffeurs die het eten alvast naar Zwaag kunnen brengen. Laat ons eerst weten hoeveel mensen er meedoen, dan plannen we de dag en de wandeling verder.

We hopen dat deze uitnodiging enthousiasme opwekt binnen uw groep of koor. Laten we er samen een onvergetelijke dag van maken, vol geloof en plezier!

Gr. Pastoor Andrea Geria

Melding van de voedselbank

Beste parochianen

Het product van de maand april :

Een ontbijtpakket zoals o.a. chocolade pasta, hagelslag, thee, muesli, havermout of crackers.
Een Pannenkoekenpakket bestaande uit Pannenkoekenmix en siroop of poedersuiker.
Een bonenpakket zoals o.a. blik sperziebonen of witte boontjes.
Een Rijstpakket, zoals o.a. Rijst met Nasi/Bami mix en tomatensaus.

Peter van Staveren



Carnaval

Carnaval is een van de meest geliefde en wijdverbreide feesten ter wereld, gekenmerkt door kleuren, maskers en vreugde. Er zijn heel wat carnivalsverenigingen in het zuiden van het land, maar hier en daar ook in Noord-Holland. De grootste carnivalsoptocht boven de rivieren vindt zelfs in Zwaag plaats en trekt jaarlijks tientallen duizenden toeschouwers. Bovendien is ook in onze streek het gebruik bekend van de zogenaamde “carnaval mis” op de zondag vóór het begin van de vastentijd.

De oorsprong van dit feest is inderdaad nauw verbonden met de liturgische kalender van de Kerk. Het woord “carnaval” is waarschijnlijk afgeleid van het Latijnse “carnem levare”, wat “vlees weglaten” betekent, en verwijst naar de periode voorafgaand aan de vastentijd. In de afgelopen eeuwen hielden christenen zich tijdens de vastentijd aan een streng vasten. Ze onthielden zich van vlees, maar lieten ook zuivelproducten en andere delicatessen staan. Om die reden werden de dagen voorafgaand aan Aswoensdag, het officieel begin van het vasten, een gelegenheid om voedsel te nuttigen dat tijdens de vastentijd niet was toegestaan. Carnaval werd zo een periode van feest en overvloed.

De maskers, het symbool van carnaval, hebben ook een betekenis. Enerzijds vertegenwoordigen ze de omkering van de dagelijkse orde, waarin maatschappelijke rollen vermengd zijn en regels lijken te worden opgeschort. Maar aan de andere kant kunnen ze gelezen worden als een uitnodiging om na te denken over de ware identiteit van de mens: vaak verbergen we ons achter een “masker”, om niet te laten zien wie wij werkelijk zijn. In de vastentijd, op weg naar Pasen, zijn wij door God geroepen om ons van de schijn te ontdoen en onze realiteit te herontdekken.

Er is een heilige die onder andere bekendstaat om zijn vrolijkheid, Sint Filippus Neri. Hij leefde onder de armen van de stad Rome in de 16de eeuw en wist heel wat kinderen en jongeren van de straat tot God te brengen. Hij zei ooit: “Wees gelukkig! Heiligheid bestaat ook uit vreugde.” En hij straalde dit ook uit. Want het christelijke leven hecht al sinds jaar en dag waarde aan feestelijke momenten. Ze worden gezien als gelegenheden om God te prijzen en de banden binnen de gemeenschap te versterken.

Maar, zoals voor vele zaken in ons leven, geldt ook hier de regel van de matigheid.

Hartelijke groet,

Pastoor Samuel

Vieringen en intenties

Vieringen

Zondag 13 april Palmzondag 10.00 uur Eucharistieviering

Voorganger: kapelaan Zürlohe

Lector: Ton Deen

Koor: Together

Donderdag 17 april 9.00 uur Paasviering Uilenburcht

Goede Vrijdag 18 april 19.00 uur Viering Onder leiding van Parochianen

Voorganger: Groep Grootebroek

Lector: eigen

Koor: Together en In Between

Zondag 20 april Eerste Paasdag 10.00 uur Eucharistieviering

Voorganger: pastoor Geria

Lector: Anita van Meersbergen

Koor: Together

Zondag 27 april 10.00 uur Viering Onder leiding van Parochianen

Voorganger: Groep Grootebroek

Lector: eigen

Koor: Gemengd Koor Deo Juvante

Zaterdag 3 mei 14.00 uur Huwelijksviering Jim Botman & Josie Wisavaty (met pater Peelen)

Zondag 11 mei 10.00 uur Openluchtviering op begraafplaats

Eucharistieviering

Voorganger: kapelaan Piets

Lector: ?

Muziek: Fanfare Irene

Voor de overige zondagen zie de [website](#) onder vieringen.

Misintenties

Zondag 13 april

Paula Muskiet

Cor Besseling en Marth Besseling- Reus

Jaap en Afra de Wit-Essen

Jan Timmerman

Simon Lakeman

Siem Visser en Nera Visser-Dodeman

Piet van der Jagt en overleden familie van der Jagt-Rinkel

Mien Koomen-Groen en families

Catharina Broersen overleden familie Broersen Braakman

Corrie Haas-Kok en overleden familie en ter eren van het Heilig Hart van Jezus

Vieringen en intenties vervolg

Misintenties

Zondag 20 april Eerste Paasdag

Arie Schooneman

Vera Ruiter-Groen

Piet Reyn en zoons Koos en Peter

Mien Koomen-Groen en families

Catharina Broersen overleden familie Broersen Braakman

Corrie Haas-Kok en overleden familie en ter eren van het Heilig Hart van Jezus

Jan en Aat Bakker-Ettema en zoon Wilfred

Zondag 27 april

Adrie en Emmy Koomen-Koopman

Jan Timmerman

Zondag 11 mei

Piet en Afie Deen-Oud

Paula Muskiet

Cor Besseling en Marth Besseling-Reus

Paul de Wit en echtgenote Vera de Wit-Karsten en zoon Pieter

Jan Timmerman

Simon Lakeman

Ans van de Jagt en overleden familie van der Jagt-Rinkel

Vera Ruiter -Groen

Mien Koomen-Groen en families

Catharina Broersen overleden familie Broersen Braakman

Corrie Haas-Kok en overleden familie en ter eren van het Heilig Hart van Jezus

Vieringen in de regio

Zondag 6 april 10.00 uur

Bovenkarspel: Eucharistieviering met kapelaan Zürlohe

Lutjebroek: Eucharistieviering met kapelaan Piets

Zondag 4 mei 10.00 uur

Bovenkarspel: Viering Onder leiding van Parochianen gr. Bvk.

Lutjebroek: Eucharistieviering met pastoor Geria

Parochieagenda

Dinsdag 8 april 19.30 uur Vergadering parochieraad

Donderdag 15 mei 13.00 uur Voorloper vrouwen gr. 1

Uitnodiging van het Leerhuis Stede Broec

UITNODIGING.

Het vroege Vlaamse, beroemde veelluik:
"DE AANBIDDING VAN HET LAM GODS"

De Leerhuiscommissie "Cultuurgroep Stedebroec" is verheugd om na de succesvolle avond met Dr. Asma, nu een feestelijke en leerzame avond te verzorgen vanuit de Middeleeuwen. Helemaal passend in de Passietijd als voorbereiding op het Paasfeest.

Onze inleider, Nico Nieuwendijk, zal u deze avond meenemen naar het topstuk van de vroege Vlaamse meesters : de aanbidding van het Lam Gods van Jan en Hubertus van Eijck.

Een polyptiek vol symboliek vanuit de Bijbel, het scheppings- en wordings-verhaal in heel verfijnde techniek .

Zowel het leven en achtergrond van Jan van Eijck en Philips de Goede, hun beider technieken (resp. als schilder en machtspoliticus) komen aan de orde.

Het stuk zelf zullen we in detail bewonderen.

Zoals u van ons gewend bent is er na de pauze gelegenheid voor gesprek met de inleider.

Kortom, dit wordt een avond die u niet zult willen missen.

Deze Leerhuisavond wordt gehouden in De Oude Kerk,
Zesstedenweg 189 in Grootebroek
op donderdag 10 april om 20.00 uur.

De toegang is gratis. Maar na afloop mag u gerust een vrijwillige bijdrage geven om deze avonden mede in stand te houden.



Vier.nu, Pasen

Website vier.nu is een uitnodiging om de Veertigdagentijd en Pasen bewust te beleven.

Wat heeft Aswoensdag te maken met Pasen? Wat is de Veertigdagentijd eigenlijk en wanneer en wat vieren we met Palmpasen? De website www.vier.nu geeft antwoord op al deze vragen en meer. Bij het begin van de Veertigdagentijd is op www.vier.nu allerlei achtergrondinformatie over Pasen beschikbaar gemaakt. Belangrijk is de oproep om Pasen mee te vieren in de eigen parochie.

De site is in 2022 van start gegaan met Vier.nu Kerstmis. Net als met Kerstmis is ook nu het doel om mensen op te roepen zo veel mogelijk naar de vieringen in de eigen parochie te gaan. Een belangrijke link op www.vier.nu gaat dan ook naar de webpagina 'zoek parochie'. Door op die pagina enkele gegevens in te vullen vindt men het adres en de websitelink van de eigen parochie. Op de parochiesite is vervolgens onder meer in het vieringenrooster te zien waar en wanneer er in de Veertigdagentijd en met Pasen wordt gevierd. Met name voor kerkgangers die niet regelmatig naar de kerk komen, kan dit heel behulpzaam zijn.

Veertigdagentijd

Met de oproep Vier Pasen onderstreept de Rooms-Katholieke Kerk het belang om samen dit hoogfeest van de Verrijzenis van Christus te vieren en ook de periode van voorbereiding bewust te beleven. De Veertigdagentijd, die begint op Aswoensdag, is van oudsher een tijd van bidden, vasten en boete doen.

De site www.vier.nu biedt dan ook onder meer kernbegrippen van de Veertigdagentijd en Pasen, informatie over de verschillende vieringen en tradities, een kleurplaat voor kinderen en meer. De site wordt regelmatig aangevuld met nieuw materiaal en ook andere hoogfeesten krijgen in de loop van het jaar een plek. Ontdek het zelf en ga naar

www.vier.nu is de website met informatie over de christelijke hoogfeesten door het jaar heen.



Gemengd Zangkoor Con Brio 50+ zoekt versterking!

Versterking in de vorm van uitbreiding van de bassen en tenoren voor een beter stemevenwicht. We bestaan sinds 11 januari 1992 en we willen nog heel graag jarenlang met elkaar kunnen blijven zingen, zeker nu weer een nieuwe dirigent hebben.

Samen zingen verbind, is gezond (stress verlagend), en vooral gezellig!
Uiteraard zijn ook alten en sopranen bij ons van harte welkom.

Kom vrijblijvend een paar keer naar onze repetitie!

Info:

Repertoire:	Zeer gevarieerd
Repetitietijd:	Elke dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur
Repetitieplaats:	Stichting Verenigingsgebouw De Wurf, Fresialaan 2 1614 SH Lutjebroek
Dirigent:	Roland Bosma
Pianist:	Peter Zandberg
Contributie:	€ 15,-- per maand
Contactpersonen:	
Voorzitter:	Jan Kok, 06-41569137 janemmy@live.nl
Penningmeester:	Harry Slagter, 06-21582092 hjw.slagter@quicknet.nl

Als een keer wilt komen kijken zend ons dan een e-mail, er ligt dan een muziekmap voor u klaar.