

De troostende Geest des Heeren

Welhaast overbekend is misschien de uitdrukking: “In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.” Dit ge oefend met de kinderen die opkomen voor hun Eerste Heilige Communie. Bij een vader en een zoon kunnen we, ondanks onze leeftijd, allemaal iets voorstellen. De Heilige Geest blijft echter een moeilijk iets, al weten de aanstaande Vormelingen er nu gelukkig over mee te praten. Christus zelf noemt de Heilige Geest de “Trooster.” Christus belichaamt de genade en liefde van Zijn Vader in de hemel en de Geest brengt deze gaven aan ons over.

Een (wellicht ietwat zwak) voorbeeld: een collectant haalt bij u geld op voor een goed doel en de achterliggende organisatie zorgt er voor dat het te bestemder plaats welbested gaat worden.

Welk een machtig werk is dat van de Geest! Besef je namelijk goed dat de geestelijke behoefte van een Communicantje of een Vormeling heel anders is dan van atleet, een dakloze of iemand in een oorlogsgebied. Een opgewonden standje heeft andere behoeftes dan een rustig karakter.

Groot is de verscheidenheid onder ons christenen. Je zult maar christen zijn in communistisch China òf ergens gewoon in het Westfriese. Een christen uit de tijd van Jezus zelf, eentje in de tijd van Bonifatius of iemand in de 21^e eeuw. Zo ontzettend veel verschillen als er zijn! Voor al die diverse gelovigen en in al die diverse tijden mag de Heilige Geest zorgen

U kent het woord Drie-eenheid? God de Vader is God BOVEN ons, God de Zoon is God MET ons, maar God de Geest is God IN ons. Als u nou de volgende keer een kruisje slaat, vergeet dan niet de Trooster om zijn steun te vragen en u te helpen leren geloven en bidden.

Kapelaan Peter Piets maart 2025