



# Voorloper

## Parochiecentrum

Secretariaat + opgave  
intenties:  
Woensdag en donderdag  
09:30 – 11:30uur

### Parochie agenda

Dinsdag 6 februari 19.30 uur  
Vergadering Parochieraad

Maandag 12 februari 19.30 uur  
Vergadering Stuurgroep  
Liturgie

Dinsdag 13 februari 19.00 uur  
Vergadering VOP groep

Dinsdag 27 februari 19.00 uur  
Bijeenkomst Vormselgroep

Donderdag 29 februari 13.00  
uur Voorloper vouwen gr. 2

Zie de website voor de  
parochie agenda (onder het  
kopje Actueel ) Of klik [hier](#)

### Vieringen

Zondag 11 februari 10.00 uur  
Woord Communie viering  
Voorganger: diaken Post  
Koor: Gemengd Koor  
Lector: Ineke van Staveren

Woensdag 14 februari 19.00 uur  
Aswoensdag viering  
Voorganger: Kapelaan Piets en  
Avondwakegroep  
Koor: Gemengd Koor  
Lector: eigen

Zondag 25 februari 10.00 uur  
Eucharistieviering  
Voorganger: kapelaan Zürlohe  
Koor: Together  
Lector: Anita van  
Meersbergen

Voor de overige zondagen zie  
de [website](#) onder vieringen.

Nummer 452, 02/02 – 29/02/2024

## Nieuws van de parochieraad

Een nieuw jaar ligt weer voor ons, waarin wij hopen dat het voor iedereen een prachtig jaar zal worden. Vandaar namens uw parochieraad wensen wij u het allerbeste toe met vooral veel liefde, geluk en gezondheid.

Ook hebben wij een goede mededeling voor u, want als ik dit schrijf heb ik gisteren te horen gekregen dat ons parochie/regiobestuur een nieuwe toekomstvisie heeft gepresenteerd. Daarin wordt niet meer over het sluiten van kerken gesproken.

Wel wordt de St. Martinus kerk nog als hoofdkerk genoemd, maar worden de andere parochies op dezelfde manier in stand gehouden als nu. Wel wordt de vinger aan de pols gehouden wat betreft financiën, vrijwilligers en bezoekers.

Zij beloofden ook serieus werk te maken van een samenwerking tussen de parochies zodat een aantal zaken regionaal geregeld zullen worden. Denk daarbij aan centraal kerkblad, secretariaat en ledenadministratie. Verder zullen de werkgroepen van de diverse parochies gestimuleerd worden de samenwerking te zoeken. Ook zal er weer gekeken worden of er iedere week weer gevierd kan worden, maar dat is nog heel onzeker. Maar wij als parochieraad krijgen hier wel weer een goed gevoel van en willen graag hieraan bijdragen en proberen de kerk uit zijn/haar negatieve sfeer te halen. De tijd zal het leren en als het niet gaat lukken dan verwachten wij dat we het ook zullen begrijpen. Kortom de situatie ziet er heel anders uit en we gaan met frisse moed verder.

Namens de parochieraad.  
Ineke van Mulukom

## Het woord zaaien

De geboorte van de Heer Jezus brengt blijdschap, vrede en hoop aan alle mensen die Hem ontmoeten en als God herkennen. De herders, de armen, maar ook de wijzen uit het Oosten. Allemaal mensen die klein zijn, die nederig genoeg zijn om open te staan voor een ontmoeting die hun leven verandert. Ook vandaag gebeurt dit in het hart van wie Jezus ontmoet, naar zijn stem luistert, zich door Hem laat raken.

Onze gemeenschappen moeten ook een plek zijn waar de mensen Jezus kunnen ontmoeten, de Blijde Boodschap van het evangelie kunnen horen. Dit is zeker een van de belangrijkste opdrachten van de Kerk, van elke parochie maar ook van elke christen..  
< lees verder op de website of in de geprinte uitgave in de kerk >

Ik wens u allen een gezegend Nieuwjaar!  
Hartelijke groet!  
Pastoor Samuel

## En verder op de website

Op onze [website](#) (onder het kopje Actueel / Activiteiten) vind u meer informatie over bijvoorbeeld:

- Aan welke jongere geeft u het stokje door?
- Grip op privacy in digitale tijden
- Westfriese Lourdes Vliegreis
- Zwaags triduum 2024
- In 2023 werd ik een ander mens...
- Voorstelling Peter Vermaat op 4 feb.

Ook treft u de uitgebreide Voorloper op onze website!

## Contacten

Parochieraad:  
[parochieraad@hotmail.com](mailto:parochieraad@hotmail.com)

Pastoor Andrea Geria:  
[Geriaandrea85@gmail.com](mailto:Geriaandrea85@gmail.com)  
06-26788605

Kapelaan Peter Piets:  
[Lambertusz95@gmail.com](mailto:Lambertusz95@gmail.com)  
06-57918746

Kapelaan Wim Zúrlohe  
[zurlohewim@gmail.com](mailto:zurlohewim@gmail.com)  
0228-543287

Diaken Jules Post:  
[Jjm.post@hotmail.com](mailto:Jjm.post@hotmail.com)  
06-37406247

Kerktelefoon bij overlijden:  
Riet Broersen  
06-28983400

### Vieringen in de regio

Zondag 4 februari 10.00 uur

Bovenkarspel: Eucharistieviering  
met kapelaan Zúrlohe

Lutjebroek: Woord Communie

Viering met diaken Post

Venhuizen: Eucharistieviering met  
pastoor Geria

Zondag 18 februari 10.00 uur

Bovenkarspel: Viering Onder  
leiding van Parochianen, gr.

Bovenkarspel

Lutjebroek: Eucharistieviering met  
kapelaan Piets

Venhuizen: Eucharistieviering met  
pastoor Geria

Zie websites:

[johannededopergrootebroek.nl](http://johannededopergrootebroek.nl)

[parochieswestfrieslandzo.nl](http://parochieswestfrieslandzo.nl)



### Bankgegevens

Parochie St. Johannes de  
Doper, Grootebroek  
NL95RABO0117600369

De Parochieveiling:  
NL37RABO0117682020  
(vermeld notanummer)

Aktie Kerkbalans:  
NL45RABO0117606022

# Nieuwsbrief Actie Kerkbalans 2024

Graag vraag ik uw aandacht voor deze extra nieuwsbrief aan de vooravond van de start van Kerkbalans:

Nieuwsbrief januari 2024 (2)

In deze nieuwsbrief:

- De start van Actie Kerkbalans 2024
- Eerste penningen uitgereikt: kijk de persconferentie terug
- Verraste reacties op erepenningen
- Actie Kerkbalans campagne op social media
- Uw stappen in deze maand

Lees verder in de nieuwsbrief via deze link: [Open de nieuwsbrief](#)

## Zien wij ook de ster?

In deze kersttijd vieren we dat het licht van God over ons schijnt.  
Maar zien wij dat licht?

De Wijzen uit het oosten zagen het wél.

Als we het verhaal over de wijzen volgen dan komen we uiteindelijk in Jeruzalem terecht. De ster die de wijzen al die tijd hebben gevolgd is dan verdwenen. Als ze vragen waar ze de pasgeboren Koning van de Joden kunnen vinden, schrikken koning Herodes en heel Jeruzalem zich te pletter. Koning Herodes is niet blij met de andere koning. Hij wil het pasgeboren kind uit de weg ruimen.

De wijzen voelen dat en dus gaan ze langs een andere weg terug naar hun land.

Ook de leden van de gevestigde orde zijn verontrust. Het is meteen duidelijk dat ze Jezus niet als de Messias willen erkennen, integendeel, ze willen alles bij het oude laten.  
<lees verder op de website of in de geprinte uitgave in de kerk>

Diaken Jules Post, januari 2024

## Melding van de voedselbank

Beste parochianen,

In de maand januari hebben we veel baby gerelateerde artikelen gebracht waar de medewerkster op de babyafdeling erg blij mee is. Hiervoor onze dank. Voor de maand februari wordt de aandacht gericht op de avondmaaltijden. Gedacht wordt o.a. aan:

Soep in pak of blik

Pannenkoek stroop of poedersuiker

Nasi of Bami mix

Groente in blik

Pannenkoekenmix

Pasta's o.a. Bami, Nasi,

Lupac

Vast dank voor jullie inzet om de voedselbank te ondersteunen.

Met vriendelijke groeten,

Peter van Staveren

# Vieringen en intenties

## Vieringen

Zondag 11 februari 10.00 uur Woord Communie viering

Voorganger: diaken Post

Koor: Gemengd Koor

Lector: Ineke van Staveren

Woensdag 14 februari 19.00 uur Aswoensdag viering

Voorganger: Kapelaan Piets en Avondwakegroep

Koor: Gemengd Koor

Lector: eigen

Zondag 25 februari 10.00 uur Eucharistieviering

Voorganger: kapelaan Zürlohe

Koor: Together

Lector: Anita van Meersbergen

*Voor de overige zondagen zie de [website](#) onder vieringen.*

## Misintenties

Zondag 11 februari

Jan Timmerman

Piet Deen en Afie Deen-Oud

Jaap Reus en Annie Reus-Stuijt

Paul de Wit en echtgenote Vera de Wit-Karsten en zoon Pieter

Jaap en Afra de Wit-Essen

Piet Vlaming en zus Vlaming-Kok

Zondag 25 februari

Jan Scholten en Jo Scholten-Hooiveld

Jan Timmerman

Paul Buisman en Bets Buisman-Klaassen en overleden familie

Catharina Broersen en overleden familie Broersen-Koopman

Corrie Haas-Kok en overleden familie en ter ere van het Heilig Hart van Jezus

## Vieringen in de regio

Zondag 4 februari 10.00 uur

Bovenkarspel: Eucharistieviering met kapelaan Zürlohe

Lutjebroek: Woord Communie Viering met diaken Post

Venhuizen: Eucharistieviering met pastoor Geria

Zondag 18 februari 10.00 uur

Bovenkarspel: Viering Onder leiding van Parochianen, gr. Bovenkarspel

Lutjebroek: Eucharistieviering met kapelaan Piets

Venhuizen: Eucharistieviering met pastoor Geria

Zie websites:

[www.johannesdedopergrootebroek.nl](http://www.johannesdedopergrootebroek.nl)

[www.parochieswestfrieslandzo.nl](http://www.parochieswestfrieslandzo.nl)

## Parochieagenda

Dinsdag 6 februari 19.30 uur Vergadering Parochieraad

Maandag 12 februari 19.30 uur Vergadering Stuurgroep Liturgie

Dinsdag 13 februari 19.00 uur Vergadering VOP groep

Dinsdag 27 februari 19.00 uur Bijeenkomst Vormselgroep

Donderdag 29 februari 13.00 uur Voorloper vouwen gr. 2

# HET WOORD ZAAIEN vervolg

*De geboorte van de Heer Jezus brengt blijdschap, vrede en hoop aan alle mensen die Hem ontmoeten en als God herkennen. De herders, de armen, maar ook de wijzen uit het Oosten. Allemaal mensen die klein zijn, die nederig genoeg zijn om open te staan voor een ontmoeting die hun leven verandert. Ook vandaag gebeurt dit in het hart van wie Jezus ontmoet, naar zijn stem luistert, zich door Hem laat raken.*

*Onze gemeenschappen moeten ook een plek zijn waar de mensen Jezus kunnen ontmoeten, de Blijde Boodschap van het evangelie kunnen horen. Dit is zeker een van de belangrijkste opdrachten van de Kerk, van elke parochie maar ook van elke christen. Het Evangelie verkondigen is ook werken aan vrede in de wereld, het wegnemen van ongerechtigheid, het bevorderen van positieve ontwikkelingen in de samenleving.*

In de laatste maanden van het afgelopen jaar hebben pastoor Andrea en ik enkele bijbelavonden gehouden in Hoorn. Het was een prachtige ervaring met elke keer gemiddeld rond de 15 mensen. Verschillende achtergronden, verschillende leeftijden, maar toch allemaal samen rond Gods Woord. Je kon duidelijk merken dat de Blijde Boodschap die de heilige Schrift is, ook vandaag kracht heeft, ook voor de huidige mens.

Vanuit deze ervaring en in de zekerheid dat het Woord zaaien altijd vruchten zal brengen, houden wij in de komende weken weer geloofsavonden. Deze avonden zijn open voor iedereen: jongeren, volwassenen, gelovigen, zoekende mensen, enz.

Deze reeks avonden heb ik ruim 30 jaar geleden zelf gevolgd, toen ik nog buiten de Kerk stond en leefde als een heiden, heen en weer geslingerd door de verlokkingen van de wereld. Het betekende toen voor mij een echte verlichting. Ik kreeg letterlijk een nieuw bestaan. Hetzelfde heb ik trouwens in de loop van de afgelopen jaren, zien gebeuren in het leven van heel veel mensen.

Maandag- en vrijdagavond van 20.00-21.00 uur in het Stille Centrum van de Koepelkerk (Grote Noord 15, Hoorn). Vrije toegang.

Ik wens u allen een gezegend Nieuwjaar!  
Hartelijke groet!

Pastoor Samuel

# Zien wij ook de ster?

vervolg

*In deze kersttijd vieren we dat het licht van God over ons schijnt. Maar zien wij dat licht?*

*De Wijzen uit het oosten zagen het wél.*

*Als we het verhaal over de wijzen volgen dan komen we uiteindelijk in Jeruzalem terecht. De ster die de wijzen al die tijd hebben gevolgd is dan verdwenen. Als ze vragen waar ze de pasgeboren Koning van de Joden kunnen vinden, schrikken koning Herodes en heel Jeruzalem zich te pletter. Koning Herodes is niet blij met de andere koning. Hij wil het pasgeboren kind uit de weg ruimen.*

*De wijzen voelen dat en dus gaan ze langs een andere weg terug naar hun land. Ook de leden van de gevestigde orde zijn verontrust. Het is meteen duidelijk dat ze Jezus niet als de Messias willen erkennen, integendeel, ze willen alles bij het oude laten. Als Jezus later zijn boodschap verkondigt van een God van liefde, vrede en gerechtigheid voor armen, kleinen, zieken en andere kanslozen, voelen ze zich bedreigd. Uiteindelijk slaan ze Jezus zelfs als een misdadiger aan het kruis.*

Maar nu de vraag aan onszelf. Zien wij het licht van Gods liefde, vrede en gerechtigheid? Zien wij de ster die ons de weg wijst? Of zijn we zoals Herodes en de gevestigde orde? Klampen wij ons ook vast aan onze zekerheden? Houden wij ons ook liever bezig met onszelf dan met de ander? Zetten wij ons in voor mensen in nood?

Of zijn we op zoek naar het licht van Gods liefde, die straalt over alle mensen? Zien wij dat licht ook in ons dagelijks leven? Zien we Gods licht in kleine mensen, in armen, zieken, in mensen die anders denken en anders voelen, zien we Gods licht in vreemdelingen?

Wat zou het fantastisch zijn als alle mensen Gods licht zouden zien. Dus ook wanhopige mensen, mensen zonder toekomst, mensen zonder huis of thuis. En ook mensen die alleen aan macht, heerschappij en zichzelf denken. Als ook zij Gods licht zouden zien, zou er echt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde groeien. Stel je voor: een wereld waar plaats is voor iedereen. Een wereld waar de Wijzen uit het oosten meer dan tweeduizend jaar geleden al naar op zoek waren. Laten we doen zoals zij. Laten we ook op weg gaan om de ster van Gods licht en liefde te volgen.

Diaken Jules Post, januari 2024

# Aan welke jongere geeft u het stokje door?

Het blijft belangrijk om te investeren in de tieners en jongeren in de parochie. Wij helpen u daarin graag. Zo bieden we voor jongeren die helpen in de sacramentsvoorbereiding, het tienerwerk in of buiten de parochie een driedelige training aan. Ook jongeren die nog niet actief zijn, maar daar wel geïnteresseerd in zijn mag u daarvoor uitnodigen. Daarnaast aandacht voor het tienerweekend in maart en de Stille Omgang. En heeft u de conferentiedag van de Missionaire Parochie al in de agenda staan?

## Is er ruimte in werkgroepen voor jongeren?

In het komende voorjaar bieden we een driedelige training aan voor jongeren die de wens hebben of zich al inzetten voor de sacramentsvoorbereiding of het tienerwerk in en buiten de parochie. Is er in uw parochie ruimte om jongeren daarin een rol te geven? Wij bereiden ze voor met een catechesetraining, polarisatie training en getuigenistraining. Ze leren niet alleen spreken voor een groep, maar ook brongebruik en gespreksgroepjes leiden.

Voor meer informatie en aanmelding mail naar [info@jongbisdomhaarlem.nl](mailto:info@jongbisdomhaarlem.nl)

## Tienerweekend BreakThrough

Van 1 t/m 3 maart is er een tienerweekend in Heiloo voor tieners van 12 t/m 18 jaar. We zullen ons verdiepen in de kleine profeten en krijgen een overzicht van het Oude Testament. Daarnaast is er natuurlijk genoeg aandacht voor sport en spel, een voetbalwedstrijd, creativiteit en verschillende vormen van gebed.

Wilt u meer flyers ontvangen voor dit tienerweekend en het tienerkamp BreakOut, mail dan naar [info@jongbisdomhaarlem.nl](mailto:info@jongbisdomhaarlem.nl)

## Stille Omgang - Jongerenprogramma

Op 16 maart is de Stille Omgang en dit jaar hebben we in het jongerenprogramma Chantal Wouterse te gast. Chantal is aalmoezenier bij de Koninklijke landmacht en zal delen over haar ervaringen met het thema hoop en vrede. In een compact programma met ontmoeting, input, aanbidding en de H. Mis met Mgr. Hendriks zullen de jongeren worden voorbereid op het lopen van de Stille Omgang.

Ook vormelingen zijn met begeleiding welkom bij het jongerenprogramma. Geeft u het door?



# Grip op privacy in digitale tijden

Wat blijft er over van onze privacy in deze gedigitaliseerde wereld

AI ons doen en laten laat digitale sporen na. Wat gebeurt er met die sporen en hoe zijn ze van invloed op ons leven? Voor welke extra uitdaging stelt Kunstmatige Intelligentie (AI) ons.

Op **8 februari** gaan dr. Aviva de Groot en promovendus Dwayne Ansa in het Leerhuis in op deze en andere vragen rondom privacy onder de titel 'Grip op privacy in digitale tijden'.

De voorbereidingscommissie Leerhuis 'Cultuurgroep Stede Broec' nodigt u van harte uit voor deze avond.

De avond vindt plaats op donderdag 8 februari in De Oude Kerk, Zesstedenweg 189, Grootebroek en begint om 20.00 uur.

De klassieke waarden van privacy zijn vastgelegd en beschermd in onze mensenrechtenverdragen. Zij zien onder meer toe op het in vrijheid kunnen ontwikkelen van je identiteit, het mogen kiezen met wie je omgaat en hoe je je leven inricht.

In de huidige digitale tijd komt vooral onze 'informatieprivacy' in het nieuws. Het gaat dan over data en hoe we er voor kunnen zorgen dat die worden beschermd. Dat is ook niet zo gek. Inmiddels laat al ons doen en laten digitale sporen na en wat er met die sporen gebeurt, is weer van invloed op ons leven.

Stelt dit ons al voor uitdagingen, dan is er nu ook nog Kunstmatige Intelligentie (AI). AI is techniek met toenemende invloed op ons leven die gebruik maakt van data op wereldschaal. Het beïnvloedt ons zowel op individueel als op collectief niveau.

In deze lezing gaan Aviva de Groot en Dwayne Ansa in op wat het betekent om in deze tijd om (je) privacy te geven en op wat we van recht en beleid (moeten) kunnen verwachten om die privacy te beschermen.

Aviva de Groot heeft een achtergrond in privacy, databeschermingsrecht, en de sociale rechtspraak. Zij promoveerde aan de Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT). Haar onderzoek richtte zich op het recht op individuele uitleg in tijden van geautomatiseerde beslissingen over burgers. Ze keek naar oude en nieuwe regels voor uitleg van overheidsbeslissingen en in het medische domein. Momenteel doet ze onderzoek naar AI en mensenrechten. Daarbij richt zij zich op hoe het recht beter kan worden ingericht om groepen te beschermen die systematisch door AI worden benadeeld.

Dwayne Ansa promoveert aan het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling aan de Universiteit Utrecht. Hij doet onderzoek naar de 'Data for Good' beweging en datadonatieprojecten in Europa. Hij richt zich op de tussenpersonen die burgers en bedrijven aanmoedigen hun data te delen voor het aanpakken van urgente maatschappelijke kwesties zoals klimaatvraagstukken, medisch onderzoek en voedselveiligheid. Hoe bepalen zij welke maatschappelijke problemen het meest gebaat zijn bij de vrijgevigheid van gedoneerde data?

Zoals u van ons gewend bent zullen we ook deze avond graag weer een levendige gedachtewisseling met elkaar hebben. Na de pauze is er dan ook weer alle gelegenheid voor vragen en discussie. U bent van harte welkom!

# Westfrieze Lourdes Vliegreis

Sinds 2002

Als mensen nu aan mij vragen: 'En? Hoe was het in Lourdes?' Dan geef ik als antwoord: 'Lourdes moet je beleven. Het is zo'n bijzondere plek en er hangt zo'n bijzondere sfeer dat ik je niet goed kan vertellen wat mij heeft geraakt. Ik ben dankbaar voor de mooie reis en de herinnering die ik met mijn moeder heb mogen maken.' (Deelnemer Westfrieze Lourdes Vliegreis 2023)

Dé Westfrieze Lourdes Vliegreis 2024 (21 t/m 26-sep) zit vol... Door 'ziek en zeer' zijn er nogal eens annuleringen. Het kan daardoor lonend zijn om u toch aan te melden. U wordt dan op de wachtlijst geplaatst. U kunt tevens aangeven op de voorlopige deelnemerslijst van 2025 geplaatst te worden, indien er geen uitvallers zijn. In december 2024 wordt dan (per mail) gevraagd of uw aanmelding nog van kracht is.

Wilt u sowieso in september 2025 met Groep Westfriesland naar Lourdes en verzekerd zijn van deelname, meld u dan nu al aan bij Harry Vet [ham.vet@quicknet.nl](mailto:ham.vet@quicknet.nl)/ 0228-514040. Ook dan wordt in december 2024 via de mail gevraagd of de aanmelding nog aan de orde is. De reis zal in 2025 rond dezelfde data zijn.

Werkgroep Westfrieze Lourdes Vliegreis:

Pastor Mariet Vet 0228-514040, Alie Braas 06-25220050, Maria Braas 06-53741031, Ans Spruit 0229- 591719, Harry Vet 0228-514040 (coördinator).





# Zwaags triduüm 2024

Het Zwaags Triduüm is een organisatie die al ruim 80 jaar mensen verwelkomt in de kerk aan de Pastoor Nuijenstraat in Zwaag. Waar we voorheen van een Ziekentriduüm spraken, hebben we nu de naam gemoderniseerd, omdat de oude naam niet meer past bij de organisatie. Deelnemende mensen hoeven echt niet ziek te zijn of een beperking te hebben. U bent allen welkom als u het fijn vindt om hier bij te zijn.

Deze drie dagen, van 9.30u tot 15.00u staan in het teken van bezinning, gebed, ontspanning, ontmoeting en gezelligheid. Dit alles in de vorm van kerkvieringen (zowel katholiek als oecumenisch), muziek, verhalen, optredens. Daarnaast is er voldoende gelegenheid om anderen te ontmoeten en te spreken en om de Lourdeskapel aan de overkant te bezoeken. Hierbij wordt u goed verzorgd door een groot aantal vrijwilligers, waarbij het aan lekker eten en drinken niet zal ontbreken.

Als u staat ingeschreven in een parochie, dan geldt alleen een vrijwillige bijdrage tijdens de eenmalige collecte. Bent u geen lid van een parochie dan wordt aan u een bedrag van € 25,00 gevraagd.

Dit Zwaags Triduüm zal plaatsvinden op dinsdag 28 t/m donderdag 30 mei 2024, waarbij u alle drie dagen welkom bent of kiest voor één of twee dagen. Van harte nodigen wij u uit om u zich hiervoor aan te melden, zodat wij u drie dagen lang kunnen laten genieten van ons totale programma.

U kunt zich aanmelden via de plaatselijke contactpersonen binnen uw parochie of via Thamara Kooijman, tel. 06-83188756 email: [thamaraxbritt@hotmail.com](mailto:thamaraxbritt@hotmail.com)

Wij vinden het leuk u te kunnen verwelkomen!!

Namens het bestuur van Zwaags Triduüm,  
Ruud Bennis (secr.)

## In 2023 werd ik een ander mens...

Nadat wij jaren voor de Grootebroekse kerkenveiling bonnen hadden gekocht voor een diner bij Rondom Vol en koffie met appeltaart bij het Keetje moest het de laatste keer maar eens wat anders worden. Een eerdere poging hiertoe was mislukt omdat Corona roet in het eten gooide.

Steeds lazen wij dat het bezoeken van bedrijven afgesloten met een etentje o.i.d. een geslaagde middag opleverde voor diegenen die dit koopje hadden aangeschaft. Misschien was dit ook wel iets voor ons, was onze gedachte. Wie A zegt moet dan ook B zeggen. Wij schreven ons in voor het bezoeken van twee bedrijven, het boeren(zorg)bedrijf van de familie Kooijman uit Schellinkhout en de vernieuwde vestiging van Florex. Tot ons genoeg werden wij toegelaten en zouden we de tickets tegen die tijd tegemoet zien.

Jullie moeten weten dat ook al woon ik dan inmiddels al meer dan 25 jaar in Grootebroek, ik mezelf al die tijd nog steeds niet echt een Grootebroeker ben gaan voelen. Als geboren Bovenkarspeler was er altijd nog enige reserve tegenover de authentieke bewoners. Ja, wel een beetje gek eigenlijk. Ik ken genoeg dorpsbewoners en sta ( volgens mij! ) op goede voet met ze. Ik kom wel eens in de kerk en probeer maatschappelijk mijn steentje bij te dragen. Het zal te maken hebben met de verhalen die mijn vader ( van 1916 ) vroeger aan ons vertelde, waarbij een bezoek aan de grens tussen beide dorpen soms een hachelijke onderneming was. Maar inmiddels meer dan 100 jaar verder, is daar natuurlijk niets meer van te merken. Blijkbaar ben ik in dat veranderingsproces wat achterop geraakt.

Het bezoeken van de bedrijven op 7 oktober was een groot succes. Alles prima verzorgd en al die tijd gezellig opgetrokken met een bus vol Grootebroekers. Tenminste zo ervaarde ik dat zelf. Ria Botman heeft in een vorige Voorloper al uitgebreid verslag gedaan van deze dag, dus daar hoef ik niets meer aan toe te voegen. De dag werd afgesloten met een etentje in de Stek waar aan het eind Piet Reus namens de organisatie nog even het woord nam. Wat bleek, het was het laatste uitje georganiseerd door de parochieveiling waarin bedrijven bezocht werden. Dat verraste me eigenlijk wel een beetje. Een parochie die nog volop strijdt voor zijn voortbestaan zou van dit mooie initiatief eigenlijk nog geen afscheid mogen nemen, was mijn gedachte. Ik merkte dat er meer mensen in de zaal waren, die er net zo over dachten. Piet probeerde nog kort samen te vatten wat zij ál die jaren hadden gedaan om de parochianen een leuke dag te bezorgen en daarmee de kerkfinanciën te steunen maar raakte in deze rijke opsomming zelf ook een beetje de weg kwijt. Het is hem vergeven!

Afijn, mijn vrouw en ik konden na afloop terugzien op een zeer geslaagde middag/avond waarbij ik zelf tot de conclusie kwam dat ik mij nu pas voor het eerst echt een GROOTEBROEKER ben gaan voelen.  
Eindelijk!

Piet Kok

# Voorstelling Peter Vermaat op 4 feb.

Samen met de PKN in Hoogkarspel organiseren wij op 4 februari een voorstelling van Peter Vermaat. Zie voor meer informatie: [www.petervermaat.nl](http://www.petervermaat.nl)

Peter Vermaat en Emma van Dobben met De vrouw die keuzes durfde te maken.

Op zondag 4 februari 2024 speelt Peter Vermaat zijn voorstelling: De vrouw die keuzes durfde te maken. Een theatrale, poëtische en muzikale vertelling over het leven van Elisabeth van Thüringen, een landgravin die minderzuster werd.

Elisabeth van Thüringen (1207-1231) is de dochter van de koning van Hongarije, maar groeit op aan het hof van de Thüringse landgraven. In haar korte bestaan ontdekt ze al snel wat essentieel is in het leven. Zo vraagt zij of producten fair trade zijn, en organiseert zij voedselbanken door de graanschuren open te zetten voor de armen. Op weg naar de kruistocht sterft haar man Lodewijk tijdens een epidemie en is zij, amper twintig jaar oud, weduwe met drie jonge kinderen. Ze neemt dan een belangrijke beslissing: ze verlaat het hof om zich in te zetten voor de zieke en zwakke mens. Zij geeft een middeleeuws, maar nog immer actueel antwoord op problemen van alle tijden. Of het nu gaat om een pandemie of om armoede, om het vermald worden door de overheid of om het ontbreken van gelijke kansen voor alle mensen: in al deze gevallen gaat het steeds om een eerlijk bestaan voor iedereen. Haar naam was en is nog steeds verbonden aan menig zieken- en verzorgingshuis, kleuterschool of kinderdagverblijf.

Peter Vermaat (spoken-word performer, dichter en verteller) vertelt haar levensverhaal, bijgestaan door zijn maskers en levensgrote poppen, én door Emma van Dobben, die als troubadour op trommel, eenhandsfluit, lier, rebec en draailier de middeleeuwen laat herleven.

Deze voorstelling is mede mogelijk gemaakt door Stichting ADOFF, Franciscaans Steunfonds. Zie ook: <https://petervermaat.nl/voorstellingen/de-vrouw-die-keuzes-durfde-te-maken>

Waar: Laurentiuskerk RK kerk Streekweg 216, 1616 AN Hoogkarspel  
Wanneer: Zondag 4 februari om 14.00 uur.

poppenspeler-theatermaker  
Menamerdyk 6  
9037 JV Slappeterp  
Tel. 0518 – 451751 / 06 5161 9965  
email: [peter@petervermaat.nl](mailto:peter@petervermaat.nl) / [www.petervermaat.nl](http://www.petervermaat.nl)