

Gedachten en gedichten

Ouder:

Lief kind van ons,
wij doen jou haast overladen
met wensen en verwachtingen.
Wij Willen bidden
dat je ogen geopend zullen worden
om de mens te zien
die naast je staat
en leeft in deze tijd;
Dat je oren geopend zullen worden
opdat je zult kunnen luisteren
naar de mens die jou roept
en die je nodig zal hebben.
En wij bidden voor onszelf
dat we niet egoïstisch leven;
dat wij zelf ook meewerken
aan een wereld, aan een leven
waarin er toekomst zal zijn
voor jou en al die vele vele kinderen,
die tegelijk met jou geboren zijn;
wetend nog van niets
maar bedoeld voor een menswaardig leven.

Moeder:

Toen alles om ons heen stil geworden was,
toen alleen jij en ik,
mijn zoon/dochter en ik in het kamertje waren,
toen heb ik heel lang naar jou liggen kijken.
Je was zo'n compleet wondertje,
een heel nieuw mensje.
Toen ik zo naar je lag te kijken,
kwamen er veel gedachten in mij op:
Niet alle mensen worden in dezelfde veilige geborgenheid geboren.
Niet alle moeders kennen de zegen van zo'n nacht,
in een sfeervolle kamer,
jij in de wieg en bloemen op de vensterbank
Zo veel liefs en goeds heb ik voor jou gevraagd in die eerste nacht,
toen je eindelijk daar was en ik je tere hoofdje en handen mocht strelen.
En tevens wist ik, dat je nooit alles krijgen zal.
Dat je leed zal kennen en ontgoocheling en allerlei twijfels.
Maar je vader en moeder zullen er altijd voor je zijn.
Dat wilde ik je nog even zeggen.

Ouders, die een kind adopteerden:

Geen vlees van ons vlees,
geen bloed van ons bloed,
doch op wonderlijke wijze ons eigen kind.
Nooit zullen wij vergeten dat jij niet groeide onder ons hart,
maar erin.

Ouder:

Je kreeg van ons een eigen naam,
om altijd mee te leven.
Die naam gaat nooit bij jou vandaan
en wordt nooit meer weggegeven.
Die naam groeit altijd met jou mee
en zonder te veranderen.
Hij leert jou dat je iemand bent,
anders dan al de anderen.
Er zijn veel kinderen, weet je dat?
Wij hebben er hier al een paar.
Zij komen uit verschillende gezinnen,
maar spelen met elkaar.
Want kinderen wonen overal,
ook waar het altijd koud is;
zoals op de bergen en in het dal,
en aan de zee, waar het zout is.
Hun velletje is bruin of wit,
of rood of zwart of geel.
En niemand heeft ze ooit geteld.
het zijn er ook zoveel.
Maar wat ik zeggen wil, is dit:
je bent door ons gedoopt;
omdat wij willen dat ook jij in al die mensen,
klein en groot,
samen met ons en God geloofd.

Ouder:

Je bent gedragen om verlost te worden:
gekomen om op weg te gaan.
De streng die jou met het lichaam van je moeder verbond,
moest verbroken worden om je te laten leven.
Je bent geen bezit.
Wij hebben jou niet;
je hebt ons om je te leiden,
te beschermen en je te bewaren voor angst.
Wij zijn toeschouwers aan de rand van je leven.
Wij mogen je gadeslaan terwijl ie speelt en naar je lachen,
terwijl je het leven ontdekt in wat je ziet en doet.
Wij zien je langzaam worden tot wie je bent,
meer nog tot wie je worden mag:
een mens om lief te hebben
Wij houden de weg open naar je geluk
en trachten te verhinderen dat je wordt wat je niet kunt zijn.
Je hebt veel vragen ... Als je naar God vraagt,
vertellen wij van Jesus. Als je naar de dood vraagt,
vertellen wij van het leven.
Vraag je waar je vandaan komt, dan zeggen wij:
uit de wereld van de Liefde!

Ouder:

Kijk naar de mens en zie het wonder in hem.
Zie je het niet?
kijk dan nog eens en nog eens en nog eens.
En als je goed kijkt
kun je het wonder zien in hem, in haar.
Het beweegt,
het spreekt,
het kijkt,
het luistert,
het lacht en het raakt je aan:
Het zegt iets van liefde.
Zo iets groots,
zo'n wonder als de mens
moet voorbestemd zijn
voor iets dat van een andere,
hogere orde is dan het leven op aarde.
Kijk naar de mens en je ziet een wonder.

Ouder:

Jouw komst is de vervulling van een wens die,
lang gekoesterd, toch is uitgekomen.
Wij mochten t mooiste dat we konden dromen,
een kind van ons,
zien groeien tot een mens.
De wereld wordt voor ons opnieuw geboren,
wij kijken nu door de ogen van een kind;
dat alles om zich heen een wonder vind,
wij hadden dat vermogen haast verloren.
Al zijn kinderen van gestalte klein,
ze behoren tot de machtigste der aarde;
bepalen van elk ding opnieuw de waarde,
niets zal voor hen onaantastbaar zijn.
Zo kunnen wij onze kinderen leren,
om onbevangen om zich heen te kijken.
En dingen, die nog onwrikbaar lijken,
kunnen wij misschien ten goede keren.

Ouder:

Zei de kleine hand tegen de grote hand:
Hé, grote hand, ik heb je nodig.
Want bij jou ben ik geborgen.
Ik voel je wanneer ik wakker wordt en jij dan bij mij bent;

wanneer ik honger heb en jij mij voedt,
wanneer jij helpt als ik een toren bouw
wanneer ik met jouw hulp mijn eerste pasjes zet,
wanneer ik bij je kom als ik angstig ben.
Kom, blijf bij mij en houd mij vast.

En zei de grote hand tot de kleine:
Hé, kleine hand, ik heb je nodig.
Want jij hebt mij geraakt,
gegrepen;
dat voel als ik veel voor jou mag werken,

als ik speel en lach en dol met jou,
als ik met jou kleine, wonderbare dingen opnieuw ontdek,
als ik warmte voel en van je hou,
als ik merk hoe ik met jou weer bidden en danken kan.
Kom, blijf bij mij, en houd mij vast.

Bijbelverhalen

Jesus en de kinderen.

De mensen brachten hun kinderen bij Jesus, met de bedoeling dat hij hen de handen zou opleggen en hen zou zegenen. De vrienden van Jesus vonden dat Jesus al veel voor de mensen had gedaan, en stonden dit niet toe. Maar toen Jesus zag wat zij deden, zei hij verontwaardigd: "Stuur de kinderen niet weg! Laat zij bij mij komen. Want alleen zij die net als kinderen zijn, gaat het koninkrijk van de hemel open, En wie niet gelijk een van deze kinderen is, zal er niet binnen kunnen gaan." Hierop legde Jesus zijn handen op elk van de kinderen en zegende hen.

Kinderen rond Jesus.

In die tijd sprak een van de leerlingen van Jesus: "Kijk toch eens, wat een kinderen daar aankomen." "Wat zouden die willen", vroeg een van de andere leerlingen. We zullen ze weggagen, want Jesus is nu te moe om hen allen te ontvangen." Maar de kinderen en hun ouders lieten zich niet weggagen. Hierop zeiden de leerlingen tot hen: "Jesus heeft een drukke dag gehad, laat hem nu met rust". Maar de ouders en hun kinderen hielden vol. En voordat de leerlingen er erg in hadden, stonden de kinderen al bij Jesus. Ze waren overal tussendoor geglipt. Jesus moest er wel om lachen, en sprak tot de leerlingen en de andere mensen: "Laat de kinderen toch tot mij komen en houdt hen niet tegen. Want weetje, zij behoren op de eerste plaats in het koninkrijk van God. Was iedereen maar als een van deze kinderen", verzuchtte Jesus. En hierop legde hij hen allen de handen op en zegende hen.

De doop in de Jordaan.

Op een dag kwamen er nog meer mensen naar de rivier de Jordaan, waar Johannes aan het dopen was. Want Johannes had hen verteld dat als zij als nieuw en goed mens wilde gaan leven, en het kwaad wilde vermijden, dat zij zich dan moesten laten dopen om zo gereinigd en wel als nieuw mens te gaan leven. Er waren al heel wat mensen bij de rivier verzameld, om zich te laten dopen en iedereen stond op zijn beurt te wachten. Ineens kwam daar een man naar voren. Hij was alleen. Toen Johannes hem zag, was hij verbaasd. Want die man kende hij, het was Jesus, zijn neef Maar hij was nog meer verbaasd, omdat hij diep van binnen wist, zo ineens, dat Jesus de man was die Gods volk onderweg zou leiden. Jesus bleef voor Johannes staan en zei: "Ook ik wil mij laten dopen." Maar Johannes wilde dit niet en zei: "Ik ben het die mij door jou moet laten dopen." "Luister Johannes", sprak Jesus, " ik wil dat jij mij doopt." Hierop liep Johannes met Jesus de rivier in en hij dompelde hem helemaal onder water. Toen Jesus uit het water omhoog kwam, hoorde hij diep in hem een stem, die zei: "Jij bent de zoon naar mijn hart, op mij gelijkend". En Jesus wist dat hij vanaf dat moment een taak te vervullen had; en ging op weg.

Een wonder ben ik. (lezing naar Psalm 139)
Uw schepping ben ik in hart en ziel,
U hebt mij gevormd in de
schoot van mijn moeder.
Ik dank U.
U hebt mij zo wonderlijk gemaakt.

Ontzag'lijke wonderen zijn al uw wonderwerken.
Door U ben ik gekend; in mij was niets
voor uw ogen verborgen,
toen ik werd gevormd in het diepste geheim:
prachtig gevormd, gevlochten
in de moederschoot van de aarde.
Ik was nog ongebooren,
U had mij al gezien en opgemerkt
en al mijn levensdagen stonden in uw boek
nog voordat U er een van had gemaakt.

Het kleine lammetje.

Er was eens een herder die op een heleboel schapen moest passen.
De kudde van de herder telde wel honderd schapen. De herder trok
iedere dag met zijn schapen naar de grote heide. Daar konden zij
naar hartelust grazen. Hij lette altijd goed op hen. telkens telde hij
om te zien of het er wel honderd waren. Hij schrok heel erg toen hij
op een keer er een miste. Zou hij zich misschien vergist hebben?
En hij telde opnieuw. Maar ook deze keer waren het er negenennegentig.
Hij miste dus een schaap. De herder bedacht zich geen ogenblik.
Dadelijk ging hij op zoek om het ene schaap, een nog klein lammetje,
te gaan zoeken. Steeds verder liep hij van de kudde weg.
Telkens riep hij het bij zijn naam. Dan stond hij stil en luisterde.
Hij moest het vinden voor het duister werd; anders was het verloren.
Opeens hoorde hij angstig blaten.
Het kleine lammetje was met zijn vacht aan een braamstruik blijven hangen.
De herder liep vlug op zijn schaapje toe,
bukte zich en tilde het dan op zijn schouders.
Hij droeg het naar de schaapskooi, naar al de andere negenennegentig schaapjes.
Nu was het weer veilig. Nu kon het niets meer overkomen.

Niet bijbelse verhalen

Je kinderen zijn je kinderen niet. (uit de Profeet; Kahlil Gibran)

Een vrouw die een kindje aan haar boezem drukte, sprak tot de profeet:

"Spreek tot ons over kinderen." En hij sprak: "Uw kinderen zijn uw kinderen niet.

Zij zijn de zonen en dochters van het leven zelf Zij komen door u, maar zijn niet van u.

En hoewel zij bij u zijn, behoren zij u niet toe. U mag hen doen groeien; geven van uw liefde,

maar niet van uw gedachten. U mag hun lichamen huisvesten, maar niet hun zielen; want hun zielen verblijven in het huis van morgen, die u niet bezoeken kunt, zelfs niet in u dromen.

U mag proberen hun gelijke te worden, maar tracht hen niet aan u gelijk te maken;

want het leven gaat niet terug, blijft niet staan bij de dag van gisteren.

U bent als ware de bogen waarmee uw kinderen en als levende pijlen worden weggeschoten.

De Boogschutter ziet het doel op de weg van het oneindige en hij buigt u met zijn kracht, opdat zijn pijlen snel en ver zullen vliegen."

Over de schepping.

Toen de vissen niet meer op apegapen lagen in het slijk, de olifanten niet telkens weer wegzakten in de modder. De bloemknoppen vanzelf opengingen en de sterren niet meer tegen elkaar aanbotsten, toen was alles gereed: de aarde was bewoonbaar. Kom, dacht de Oude God, laat ik nu mensen maken. Maar op dat moment bedacht Hij zich. Hoe zou zo'n mierenhoop mensen zich verbonden voelen? Zouden zij geen wildvreemden zijn voor elkaar en verloren lopen in de massa? Ik weet wat, dacht de Oude God. Ik roep een mensenpaar tot leven en dat mensenpaar laat ik vrucht dragen, zodat de ene mens uit de andere mens tot bestaan komt. Dan zijn zij aan elkaar verbonden als vader en moeder met hun kind, als broer

en zus; als opa en oma met hun kleinkind, als neef en nicht. Ik wil een mensenpaar van verschillend geslacht. In de vrouw leg ik de kiem van een nieuw mens. En haar noem ik moeder en de nieuwe mens noem ik kind.

Aldus deed de Oude God en Hij zag dat het goed was. Negen maanden liet Hij het kind in de moeder wonen en gaf het ongemerkt kleine handen en voetjes, ogen en oren en een mond en leerde het vast bewegen. De Oude God zei daar niets van tegen de mensen. want zij moesten denken dat zij het kind zelf lieten groeien. Het moest toch juist hun kind worden. En met grote tevredenheid zag Hij de vreugde van de vader en de moeder toen het kind ter wereld was gekomen.

Doopgedichten

Met dit pasgeboren wonder
door de Schepper ons gegeven
waarmee wij biddend voor Zijn altaar staan
wordt door de doop van dit prille, nieuwe, jonge leven
met de Heer een belofte aangegaan

Dit kind, in Gods verbond nu opgenomen
mag weten, door dit teken is er Hoop
want waar zijn pad ook uit mag komen
hij draagt de belofte van de Doop

Bij storm, duisternis of donkere nachten
in een koude, wrede wereld heel alleen
mag hij, van U, o Heer, zijn steun verwachten
en schuilen met Uw liefde om zich heen

Heer, wij willen U deemoedig vragen:
wilt u dit kind, dat uit onze liefde is gegroeid
in Uw sterke Vaderarmen dragen
zodat hij in Uw waarheid groeit en bloeit

- Peter J. Visser -
kind, wij dragen je op handen
naar het water van de bron
want jouw leven mag niet stranden
niet vergaan in het waarom

Door het water vroeg of later
kom je dicht bij het geheim
in de hoge hemel staat er
dat je kind van 't Licht mag zijn

Als jouw naam wordt uitgesproken
over duister water heen
is jouw eenzaamheid doorbroken
ben je hier niet meer alleen

Water, water, laat het stromen
teken en herinnering
van een eeuwig heimwee dromen
van een altijd nieuw begin

Opgenomen en verbonden
met de Naam die vrede is
gaat jouw leven niet ten onder
en het wordt niet uitgewist

We hebben God gedankt
om jou
zo mooi, zo gaaf geboren
nu vragen we aan God
die jou heeft uitverkoren
bescherm, behoed ons kind
bewaars dit stukje hemelgloed
wat er ook mag gebeuren
schenk het een leven
en een wereld vol met kleuren!

- Ina Sipkes de Smit -

Mijn zegen krijg je mee
trek nu de wereld in
De aarde is weer droog
er is een nieuw begin
Woon hier en overal
de wereld is voor jou
En kijk de regenboog:
Ik blijf je altijd trouw

Mijn zegen krijg je mee
trek nu de wereld in

Blijf altijd dicht bij Mij
Ik geef je leven zin
Woon hier en overal de wereld is van jou
En kijk de regenboog:
Ik blijf je altijd trouw

Voor altijd een parel
in Gods hand

In je moeders schoot geweven
tot een wonder van bestaan
kwam je bij ons in het leven
dankbaar zeggen wij jouw naam
Opnieuw mogen wij beleven
wat wij zien maar niet verstaan
welk een groot geheimenis
jong geboren leven is

Aan een lange reis begonnen
die een levensloop beslaat
zul je door de wereld trekken
waarin veel kwaad bestaat
Al vanaf je eerste schrede
bidden wij dat met jou gaat
Hij die ons geest en adem geeft
en ook jou geschapen heeft

Hoeveel liefde wij ook geven
en hoe weerbaar je ook wordt
kwetsbaar zul je altijd blijven
mensenmacht schiet toch tekort
Door de doop ben je opgenomen
kind van Mensen, kind van God
in de kring hier om je heen
leven kun je niet alleen

- Marijke Kojck-de Bruijne,

Gedoopt zijn
of gedoopt leven
het is een verschillend gegeven
dopen doe je met water
na de handeling is het klaar
maar gedoopt leven
begint... juist pas daar
want in jouw
doen en laten
gaat je doop
zijn praten
Zo wordt het Doopsel
het sacrament
waar de ander
je als gelovige herkent

Gedoopt met water
in Zijn naam
levensweg
om heen te gaan
niets heb je te vrezen
God zal altijd bij jou wezen

Zei de kleine hand tegen de grote hand:
Hé grote hand, ik heb je nodig
Want bij jou ben ik geborgen
Ik voel je wanneer ik wakker word en jij dan bij me bent

Wanneer ik honger heb en jij me voedt
Wanneer jij helpt als ik een toren bouw
Wanneer ik met jouw hulp de eerste pasjes zet
Wanneer ik bij je kom als ik angstig ben
Kom blijf bij me en houd me vast

En zei de grote hand tegen de kleine.
Hé kleine hand, ik heb je nodig
Want jij hebt me gegrepen
Dat voel ik als ik speel en lach en dol met jou
Als ik kleine wonderbare dingen met jou opnieuw ontdek
Als ik warmte voel en van je hou
Als ik merk hoe ik met jou weer bidden en danken kan
Kom blijf bij me en houd me vast

- uit de doopboekjes van de Pauluskerk te UdenDit hele kleine leven

Dit hele kleine leven Heer
Dat u Hen toevertrouwt
Dat zegt ons alle keren weer
Hoeveel U van ons houdt

Wij geven U ons woord o Heer
Wij hebben het beloofd
God zegent nu dit kindje weer
Door het teken van de doop

De Goede Herder is de Heer
Die zorgt voor al wat leeft
Ons dankbaar hart, is stil en blij
Voor alles wat Hij geeft

Wij bidden U, verhoor ons nu
Houdt Gij Uw woord gestand
En schrijf de naam van dit,
Uw kind In de palmen van Uw hand

Eeuwig blijft
jouw naam
bewaard
God sloot jou
in Zijn verbond
nóóit iets te vrezen
nooit alleen
God gaf jou
geboortegrond!

- Ina Sipkes de smit -
Kindje dat het water voelt
weet je dat God j6u bedoelt
Druppels op je babywang
raken jou je leven lang

Water tekent een geheim.
dat je kind van God mag zijn
Water levert het bewijs:
God gaat met je mee op reis

Want wanneer je bent gedoopt
weet je dat God naast je loopt
En dat Hij je altijd helpt
wat Hij zegt dat is Hij zelf

Door het water mag je gaan

Als een vlam uit licht genomen, mag je wonen onder mensen.
Als een druppel kostbaar water in een wijde oceaan.
Als de wind in oude bomen mag je stil tot adem komen.
Als een woord van hoop en vreugde mag je door de wereld gaan.

Door het water mag je gaan en je mag het zegel dragen,
het zegel van de Vader onze allerdiepste grond.
Door het water mag je gaan en je mag het leven wagen,
als beeld van Hem die is, als kind van het verbond.

Als een zaad in zwarte aarde dat openbreekt naar boven,
mag je wonen onder mensen en drinken van het licht.
Als een wonder boven wonder mag je handen zijn en voeten
van Hem die is en was en komt, die ook in jou Zijn werk verricht.

Door het water mag je gaan en je mag het zegel dragen,
het zegel van de Vader onze allerdiepste grond.
Door het water mag je gaan en je mag het leven wagen,
als beeld van Hem die is, als kind van het verbond.

(De auteur is mij helaas onbekend.)

Religieuze Geboortegedichtjes

Als jij aan ons vraagt:
'Waar kom ik vandaan?'
dan zullen wij zeggen:
'Jij komt van de liefde!'

Als jij dan wilt weten wat liefde is,
dan zal ons antwoord zijn:
'Dat weten wij ook niet precies,
maar ze laat zich ontdekken!
Je komt haar wel tegen,
in en tussen de mensen.

Wij zullen je ooit vertellen
dat de liefde mensen kracht geeft,
dat zij mensen geduld leert en mild maakt,
we zullen je zeggen
dat liefde bescheidenheid brengt
en niet dwingt;
zij nodigt uit, daagt uit, maar eist nooit.

Als jij ons dan op een dag vraagt
waar de liefde vandaan komt,
dan zullen wij antwoorden:
'Dat weten wij ook niet,
maar wij vermoeden en geloven
dat er een God bestaat
die groter is dan wij, mensen.'

Nel van Drie

Het wonder is geboren.
Wie stond er aan de wieg?
Van Boven en beneden klinkt:
"Mijn kind ik heb je lief"

Nel van Drie

Voor Lieke

Jij bent het mooiste in mijn leven
zo lief en blond en fijn,
als ik mij een kind had kunnen wensen,
dan zou je zo geworden zijn.

Je zingt over de herfst
en zakken vol met wind
ik vind je zo ontroerend lief
mijn dierbaar, enig kind.

Jij bent zo kostbaar en zo kwetsbaar
en toch ben jij zomaar een kind
je moet spelen en ravotten
en leven zoals jij prettig vindt.

Ik moet jou laten gaan
en blijf achter met mijn angst
dat ik jou niet behoeden kan
dat maakt mij nog het bangst.

Maar jij leeft mijn kind,
lacht bent opgewekt en blij.
de angsten en de zorg zijn,
gelukkig, alleen voor mij.

Lieve kind ik dank je wel
voor de vele mooie dagen,
al die maanden van geluk
dat ik jou in mij mocht dragen.
Onze band kan niet meer stuk!

Lieve kind ik dank je wel
voor je zachte tere wangen,
voor je vingertjes, zo klein,
voor je glimlach, onbevangen,
en je haartjes, donzig fijn.

Lieve kind ik dank je wel
voor je huid tegen de mijne,
voor dat warm geluksgevoel,
voor jouw licht dat is gaan schijnen.
Hoe zeg ik wat ik bedoel?

Lieve kind ik dank je wel
dat jij in ons huis mocht komen,
waar alleen zijn niet meer went,
samen zullen wij hier wonen.
Reken dat je veilig bent!

Die morgen

Die morgen, toen jij kwam héel vroeg
het gemis dat ik jou niet meer droeg

Die morgen, was jij al helemaal jij
nog maar een heel klein beetje mij

Die morgen, ik voelde me leeg en tegelijk vervuld van jou,
ik weet dat ik eeuwig van jou hou
Die morgen een stil geluk is over mij gekomen
mooier dan in mijn mooiste dromen

Die morgen ben ik mijn hart verloren

Die morgen, toen jij werd geboren!

Mevr. Wfllie Triebe Den Haag

Moeni

Ons koos je uit
om je jongste jaren
bij te wonen
hebben we vol verwondering
vastgesteld.

In stilte
Vragen we om
Wijsheid
Om je in die tijd
Niet enkel
Te spiegelen aan onszelf.

Maar je te helpen
Worden
Die jij bent.

Annet kuyper-Coppoolse, Zutphen

Het wonder van een heel nieuw leven
mochten wij voor het eerst beleven
Woorden schieten ons tekort
daarom enkel: Dank U, God!

Je bent voor ons een gift van God
Waardevol en klein
Wij weten dat, waar jij ook gaat
Zijn hand op jou zal zijn

Er zijn zoveel mooie dingen in het leven
Zoveel dingen die je verbaasd doen staan
Maar het mooiste wat God je kan geven
Is een nieuw leven, in de moederschoot ontstaan

God schonk ons een kindje het is nu nog klein
Dat dit kindje voor altijd in Zijn hand mag zijn
Kinderen in deze tijd hebben zij nog iets te hopen?
Als God ze ons schenkt houdt Hij een toekomst voor ze open

Het wonder van de moederschoot
Het wonder door God gegeven
Het wonder van jouw leven
Dat wonder is haast te groot!

Geen leven heb je
dan door de adem van God

Wonder van Schepping en nieuw leven
Jij bent aan ons gezin gegeven
Wij vragen wijsheid, liefde en kracht, oh Heer
Om op te voeden tot Uw eer

Als wij haar zo zien liggen
Zo teer en klein
Doen wij ons beseffen
Dit kan alleen Gods wonder zijn

Dit kind, dit nieuwe leven
Door God gegeven
En uit liefde geboren
is méér dan een kind:
n mens als nooit tevoren

Het leven in de moederschoot
is een wonder, machtig groot
Een nieuw leven door God gebouwd
werd ons opnieuw toevertrouwd

Door God geschapen, door ons verwacht
Dank U Heer voor dit nieuwe leven
dat U in ons midden bracht

Eeuwen liggen achter ons
Wat komt is nog de vraag
Maar dit moment is waardevol
God schiep een mens vandaag

Een kind van God vandaag gekomen
een wonder, waarvan wij bleven dromen
-Een lichtstraal die blij en gelukkig maakt
die de harten van de mensen raakt
Mag jouw leven, door God beschermd

waarover Hij zich altijd ontfermt
een vreugdebron in deze wereld zijn;
ons kindje, zo lief en zo klein

Je bent een wonder van God!
zo hebben wij je ook ontvangen
en daarom leeft er in ons hart
uiteindelijk maar één verlangen
om jou, zolang je bij ons bent
met zoveel liefde te omgeven
dat jouw bestaan in diepste zin
steeds met Hem blijft verweven

Het leven dat ons al maanden boeide
en ongezien als wonder groeide
is in ons midden toevertrouwd
door God die van Zijn kinderen houdt

Gods vaderhand
vormde, verzorgde, maakte blij
vertrouwde toe aan onze zorgen
wat allen geborgen kan blijven in
Gods vaderhand

Wonderlijk bewogen
bij dit kleine leven
mens uit mens geweven
liefde Gods, in kinderogen

Een geboorte in deze tijd
Het lijkt allemaal zo gewoon
Toch voert in ieder nieuw geluid
Gods hand de boventoon

Zegen dit kindje Heer
neem het in Uw armen
wilt U het steeds maar weer
met Uw liefde warmen

Kind van Hem,
kind van ons
geef ons kracht en wijsheid Heer
voor deze mooie taak, elke dag weer

Een nieuw leven
klein en teer is toch heel bijzonder
We beseffen ook deze keer
het is en blijft Gods wonder

Weet dat je van waarde bent
Weet dat de Vader je kent.
Weet dat je een wonder bent
een wonder uit Gods hand

Ons kind
maar geen bezit
volkomen afhankelijk
volkomen vrij
Niet gemaakt
maar geschapen
een gebaar van de Schepper
Geluk

ons zomaar
in de schoot
gevallen

Een kind dat zo mooi is
zo wonderlijk klein
dat je zo ontroert
dat kan alleen door God gegeven zijn

Een mens als jij was er niet eerder
en zal er na jou ook nooit meer zijn
Dat is het wonder van Gods kunstwerk
zolang je leeft uniek te zijn

Het leven hier op aarde
lijkt ons soms zo weinig bijzonder
Toch is er maar één
die ons het leven schenkt
Als je daar dan nog eens
goed over nadenkt:
Wat is dan toch elk pasgeboren kind
opnieuw een wonder

Dit kind, ons kind, dat louter vreugde is
Dit kind, dat als een bloem, zo jong, zo fris
Ontwaakt, ontluikt, al zoveel blijdschap bracht
En waar wij voor willen zorgen, dag en nacht

Dit kind, ons kind, zo lief, zo klein, zo teer
Mag het ook een kind van U zijn, oh Heer
? Uw kind, dat opgroeit en Uw woord gelooft
En levenslang U om Uw liefde looft

Als een borduursel teer en fijn
ontvingen wij dit kindje klein
Stil is ons hart bij dit zo groot geschenk
want wie zijn wij dat Hij ons zo gedenkt

Ontluikend wonder:
dit begin van nieuw leven
Een bloesemknop waarvan de blaadjes beven
Door stralen van Gods zon
Door adem van Zijn wind
Gekoesterd tot een bloem:
Dit kind van God, ons kind

Ademloos
creërende handen
die adem blazen in dit kind

Een schuchter dank
gedragen door de wind

Een groot wonder, een klein nieuw leven
is door Gods goedheid aan ons gegeven

Zijn handen hebben jou gemaakt

en Hij zag hoe je groeide
Met diep verlangen hebben we op jou gewacht
een onbegrijpelijk wonder

Kind, als een kunstwerk
door God geweven
Mag je geborgen onder
Zijn vleugels leven

Een wonder van God
is een kind
waar ook ter wereld geboren
Wij danken Hem
dat dit kind
voortaan bij ons mag horen

We leggen ook dit leven in Gods hand
Daar is het veilig en geborgen
Een kind van U, een kostbaar pand
Omringd door liefdevolle zorgen
De Heer vervulde onze wens
en toen werd jij geboren
en zoals jij is er geen mens geweest
nog nooit tevoren
God maakte met jou een nieuw begin
Hij heeft je ons gegeven
opdat wij samen als gezin
hoopvol verder mogen leven

Wij kijken in het wiegje
naar't wonder van ons kind
't geschenk door God gegeven
door ons zo zeer bemind

Het is onze allergrootste wens
groei op tot een gelukkig mens
Dat God je helpen mag,
heel je leven ook jij staat in Zijn hand geschreven

in de moederschoot geweven
tot een wonder van bestaan
bracht God je in ons leven
dankbaar noemen wij jouw naam

Je bent door God aan ons gegeven
in liefde aan ons toevertrouwd
Toch zal je alleen echt kunnen leven
als Hij jou in Zijn handen houdt

Je bent in het verborgene geweven
door een kunstige Meesterhand
In vertrouwen aan ons gegeven
versterkend onze liefdesband

Kind
gedachten van God

Verwondert zich
vraagt maar

en vraagt

Niets spreekt vanzelf
alles is geheim

Het leeft
het heeft een naam

Eindelijk is het dan geboren
Zo lief, zo klein, zo verloren Heer,
geef ons heel veel jaren in dit leven
Om dit kind alle liefde te geven

Zoals jij is er maar één
en je bent éniġ!
Op de hele wereld is er maar één
zoals jij
En toen je af was
en wat was je prachtig
Lachte Hij goedkeurend en zei:
het is goed,
het is af
en deed je geboren worden

Heer, wij hebben het uit Uw hand
Dit kind van ons, dit liefdespand

Met liefde zagen we je groeien
totdat je was wie je nu bent
Een mensje door de Vader aan ons gegeven
een bestemming voor ons leven

Geboorte

Een oud verhaal
Opnieuw beleefd

Schepping

Nieuw leven
een klein kindje is
een wonder van leven
een bundeltje vreugde
een heerlijke zegen en
een geschenk van God

Een nieuw leven
waarvan je weet
dat Hij het in stilte
zo wonderlijk groeien deed
Dank aan U
God van het leven
dat U ons dit kindje
hebt
gegeven

Als een heel teer scheppingswonder

werd je aan ons gegeven
In een wereld vol van vragen
kwam jij in ons leven
Wat dat leven jou zal brengen?
kind, wij weten 't niet
Dankbaar heten wij je welkom
wie geloven in God, vrezen niet

In haar bedje ligt te slapen
wat uit liefde werd geschapen
Een klein mensje,
o zo fijn waar we God erg dankbaar voor zijn

Iedere geboorte
een gebeurtenis

een veelbetekenend gebaar
van de Schepper

wiens geloof
in mensen
onverwoestbaar is

Iedere geboorte
een gebeurtenis
een openbaring

Zo heet het prille leven
ons door God gegeven
Dit kind waarmee ons gezin werd uitgebreid
geeft ons reden tot diepe dankbaarheid

In de tijdstroom van ons leven
komt de tijd soms stil te staan
het zijn momenten ons gegeven
een nieuw begin van ons bestaan

In de tijdstroom van ons leven
is het tijd om door te gaan
in de liefde ons gegeven
in Zijn zegen, in Zijn naam

Dank U voor deze rijke zegen
Dank U voor dit kostbaar pand
Dank U Heer, dat wij dit kregen
Uit Uw trouwe Vaderhand

Verbonden met vader en moeder
natuurlijk het meest met die twee
Maar ook met de andere mensen
vier jij hier dit feest met ons mee
Je hebt al een naam
maar je krijgt er een bij op dit feest
Want jij wordt gedoopt in de naam
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

Je bent al een tijdje bij de mensen
Je naam is bij ons al vertrouwd
En dus is het tijd om te vieren
dat God die je kent van je houdt

Je bent een begrip aan het worden
Steeds meer mensen noemen je naam
Ook God begint jouw naam te roepen
En dus zijn wij hier nu tesaam

Nu mag je gaan leven met mensen
Verbonden in liefde en trouw
Omdat zij vandaag bij dit dopen
Gods naam legden naast die van jou

- Hoos Peters jr./Theo Kersten -

Vandaag
ben je gedoopt
en is het extra feest
omdat we weten
dat er Eén is
Die van je houdt
het allermeest!

Kom kindje, zei de lieve Heer Kom,
kniel voor 't altaar biddend neer
Geef mij je hartje vlek'loos rein
Ik treed erin, Ik wil bij jou zijn

Uit liefde ontstaan, met liefde gedragen
gelukkig geweest met dat vreemde, dat vage
Dat trappelende, wordende mensje dat groeide
dat altijd bij ons was en altijd weer boeide

Het wachten duurt lang, steeds blijven hopen
en eindelijk gehuil, het mondje wijd open
de vuistjes gebald in een woordloos protest
de warmte is weg en de wereld niet best

Wat tedere woorden, een lach en een traan
geluk en ontroering en dan klinkt je naam
met zorg gekozen, met liefde gegeven
een naam die je draagt je verdere leven

En ouders, die zijn er, die blijven je geven
die nodige liefde, die elk kind doet leven
van liefde wordt dat roze hoopje mens
dat is voor de toekomst onze innigste wens!
- uit de doopboekjes van de Pauluskerk te Uden;

KINDEREN LEREN WAT ZE LEVEN

Als een kind
altijd kritiek krijgt,
leert het te veroordelen.

Als een kind
in vijandschap leeft,
leert het te vechten.

Als een kind
belachelijk wordt gemaakt
leert het bang te zijn.

Als een kind
leeft in verdraagzaamheid,
leert het om geduldig te zijn.

Als een kind
veilig kan leven,
leert het te geloven.

Als een kind
wordt aangemoedigd,
leert het te vertrouwen.

Als een kind
leeft met eerlijkheid,
leert het rechtvaardigheid.

Als een kind
wordt aangemoedigd,
leert het in zichzelf te geloven.

Als een kind
leeft in vriendschap,
leert het liefde te vinden.

Wachten op een wonder

Ik heb gehoord dat velen van jullie zitten te wachten op een wonder, een wonder dat ik, jullie God, de wereld zal redden.

Hoe zal ik redden zonder jullie handen? Hoe zal ik recht spreken zonder jullie stem? Hoe zal ik liefhebben zonder jullie hart?

Vanaf de zevende dag heb ik alles uit handen gegeven. Heel mijn schepping en mijn wondermacht; Niet jullie, maar ik wacht nu op het wonder.

Een vrouw die een kindje aan haar boezem drukte, zei:
Spreek tot ons over kinderen.

En hij zei:

Je kinderen zijn jouw kinderen niet. Ze zijn de dochters en zonen van de hunkering van het leven naar zichzelf. Ze komen door jou, maar ze zijn niet van jou, en hoewel ze bij je zijn, behoren ze jou niet toe.

Je mag ze geven van je liefde, maar niet van je gedachten, want ze hebben hun eigen gedachten. Je mag hun lichamen huisvesten maar niet hun zielen, want hun zielen toeven in het huis van morgen, dat jij niet kunt bezoeken, zelfs niet in je dromen. Je mag proberen hun gelijk te worden, maar probeer niet hen aan jou gelijk te maken. Want het leven gaat niet terug, noch blijft het dralen bij gisteren. Jullie zijn de bogen, waarmee jullie kinderen als levende pijlen worden weggeschoten.

De Boogschietster ziet het doel op de weg van het oneindige en Hij buigt je met zijn kracht, opdat zijn pijlen snel en ver zullen vliegen. Laat het gebogen worden door de hand van de Boogschutter een vreugde voor je zijn: want zoals Hij de vliegende pijl liefheeft, zo bemint Hij ook de boog die standvastig is.

uit: Kahlil Gibran, De profet.

Kindje met down's syndroom

Mijn kind

lief,
bijzonder,
anders dan anderen,
niet minder, maar anders.

uniek met zijn Down's syndroom,
...(naam)..... mijn mannetje,
nog maar zo kort in mijn leven.
.....(Naam).... mijn anderskindje.

Jij bent mijn alles.
Carla Eimers-Kalf, Maarssen

Geadopteerd kind

Ik had jou al zo lief, m'n kind
al had ik jou nog nooit gezien
`n jochie van'n maand of tien
gedragen door de wind
gevlogen door de lucht
een verre vreemde vlucht.

Ik had jou al zo lief m'n zoon,
misschien wat ongewoon...
ik wist alleen van jouw bestaan,
en wat jou al was aangedaan.
Ik had jou niet gedragen,
maar zou je willen vragen,
liefste, liefste kindje klein,
zou ik, voortaan je vader\moeder mogen zijn?

Thea Rutten, Steyl-Tegelen

Doof kindje

Ga je mee naar buiten?

Ik staar nog onbegrijpend uit het raam
Snel zullen de tranen komen.
Om jou, lief kind van me,
om mijn vervlogen dromen.
Jouw wereld is zo stil...

Je zet je regenlaarsjes neer
naast me in het raam
en hup, weg ben je weer
Ik zie je peinzend gaan.
Jouw wereld is zo stil, zo stil...

Net als waterlanders komen en gaan,
kom je weer naast me staan.
Je grote blauwe ogen kijken me vragend aan.
Je kleine handjes praten:
'mama - buiten - gaan?'

Door m`n tranen komt een lach
Ik kniel en hou je stevig vast
een zonnestraal valt op je blonde haren.
Ik pak je hand, zo klein nog, zo klein
onwennig nog maak ik de gebaren:
"Ja - buiten - samen -fijn!"

Mieke, Maasland

Blind kindje

Samen onderweg

In jouw ogen dansen
mensen blij
in jouw ogen glanst
de wereld vrij
in jouw ogen
zoek ik, vind ik
daar in de diepte
spiegel ik in jou

maar
m' n kind
wat toon ik jou?

Simon, Amsterdam

Meerdere kinderen tegelijk

Zo mooi, zo lief, zo bijzonder
Jullie allemaal, stuk voor stuk, een wonder
Aan het begin van het leven
dat je door papa en mama is gegeven
Er staat nog zoveel te gebeuren
Ik zal proberen het al een klein beetje voor jullie in te kleuren:

GELUK

Geluk is voor de één een snelle auto
en voor de ander een wandeling op een mooie herfstdag
Het zit in hele grote dingen
en in hele kleine
Als je het tegenkomt,
koester het dan,
spreek het uit,
dat mag!

GEZONDHEID

Gezondheid is een heel kostbaar goed
Je hebt het slechts deels zelf in de hand
Het is iets
waar je heel zorgvuldig
mee omgaan moet

LIEFDE

Liefde heb je vanaf je eerste uur gekregen
en gegeven Liefde is iets overweldigends,
iets prachtigs
Het vormt de rode draad
van heel je leven

VRIENDSCHAP

Vriendschap is iets dat je geeft
en dat je krijgt
en als je zorgvuldig omgaat
met diegenen die je lief zijn
is het iets dat altijd bij je blijft

Dit zijn een paar fundamenteën van je bestaan
Zo heeft God je leven ook bedoeld
Laat ruzie, bedrog en verdriet
zoveel mogelijk aan je voorbij gaan
Mocht het je pad toch kruisen,
weet dan dat Hij met je meevoelt

Dat is waarom we hier vandaag zijn
Dat is wat we vandaag vieren
Het is goed zo,
het is feest,
het is fijn