

# *De Voorloper*

*Parochieblad van de St Johannes de Doper - Grootebroek*



*Nummer 439*

*22/10 - 9/12/2022*

# *R.K. Parochie St. Johannes de Doper*

Zesstedenweg 158  
1613 KD Grootebroek  
Telefoon 0228 515 126

Email: [secretariaat@johannesdedoper.info](mailto:secretariaat@johannesdedoper.info)

Website: [www.johannesdedopergrootebroek.nl](http://www.johannesdedopergrootebroek.nl)

Twitter: @RKJohdeDoper

Facebook: <http://www.facebook.com/RKJohdeDoper>

Regio: [info@parochieswestfrieslandzo.nl](mailto:info@parochieswestfrieslandzo.nl)

[www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl](http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl)

**Parochiecentrum:** Secretariaat + opgave intenties:  
**Woensdag en donderdag**  
van 09.30 uur – 11.30 uur

## **Bankrelatie Rabobank:**

**Parochie St. Johannes de Doper, Grootebroek**

rek.nr. NL95 RABO 0117 6003 69

**De parochieveiling:** (vermeld notanummer)

rek.nr. NL37 RABO 0117 6820 20

**Actie Kerkbalans:**

rek.nr. NL45 RABO 0117 6060 22

## *Redactie De Voorloper:*

L. de Vries 0228 513038  
P. Vriend 06 51298787  
R. Botman 0228 511501 (printen)  
Email: [devoorloper@quicknet.nl](mailto:devoorloper@quicknet.nl)



# Parochie-agenda



26 oktober	19.30 uur	regiovergadering
09 november	20.00 uur	parochieraadvergadering
15 november	19.00 uur	voorbereiding VOP groep
22 november	10.30 uur	pastores-overleg
23 november	09.00 uur	kerkschoonmaak groep 2
08 december	13.00 uur	Voorloper vouwen groep 1
10 december	20.00 uur	concert Bamestra Nova

## *Wekelijks repeteren de volgende koren in het parochiecentrum:*

Op maandagavond 18.45 uur repetitie Happy kids in zaal 2  
Op dinsdagavond 19.15 uur repetitie gemengd koor in zaal 1 en 2  
Op donderdagavond 19.30 uur repetitie Together in zaal 1 en 2

OPNAME VAN INGELEVERDE KOPIJ IS TER BEOORDELING VAN DE REDACTIE

## *Kopij De Voorloper*

*inleveren tot uiterlijk zaterdag 26 november a.s.*

*devoorloper@quicknet.nl*

Kopij aanleveren in een Word-bestand, PDF-bestanden kunnen niet worden geplaatst.

## *Gezins- en jongerenpastoraat*

Voor informatie over tiener- en jongerenactiviteiten kunt u contact opnemen met  
Kapelaan Peter Piets, tel. 06 57918746  
vrijdag om 20.00 uur repetitie Joko (interparochieel koor) in de Martinuskerk, Bovenkarspel

## **Vieringen Rigtershof op de woensdagen 10:00 uur:**

**Plaats: het Praathuis op de 2<sup>de</sup> verdieping**

Woensdag	26 oktober		Ria Botman
Woensdag	02 november	Herdenkingsdienst	Ria Botman
Woensdag	09 november		Ria Botman
Woensdag	16 november		Ria Botman
Woensdag	23 november		Ria Botman
Woensdag	30 november		Ria Botman
Woensdag	07 december		Ria Botman



## *Nieuws van de Parochieraad*

Beste parochianen,

In aansluiting op de vorige uitgave van de Voorloper, waarin Ineke van Mulukom u informeerde over het in gebruik nemen van de parochiezaal om daar de weekendvieringen te gaan houden, kan ik u vertellen dat we op schema lopen. Het is een wat kleinere knusse ruimte met stoelen, wat op een kapel lijkt. Dus vanaf **dinsdag 1 november 2022** bent u welkom in onze kapel, waar we de viering van Allerheiligen zullen houden. Deze viering begint om 19.00 uur.

De ingang voor de kapel is via de voordeur van de pastorie, waar ook het secretariaat is gevestigd. Voor uw comfort tijdens de viering zijn er kapstokken waar u uw jas op kunt hangen, wij zien er naar uit u daar te mogen begroeten.

Voor de duidelijkheid wordt in De Voorloper en op de website de locatie vermeld waar de viering wordt gehouden.

De vieringen van Allerzielen en van Kerstmis worden in de "verwarmde" kerk gehouden.

Het komt steeds vaker in het nieuws dat er meer mensen een beroep doen op de voedselbank. Als parochieraad hebben we besloten om daaraan mee te willen werken. Wij gaan bij de entree blauwe of zwarte kratten neerzetten om daar de meegebrachte levensmiddelen in te doen.

De voedselbank laat ons iedere maand weten aan welke producten ze dringend behoefte hebben en wij zullen dat dan ook bij deze kratten en in onze Voorloper en volgend jaar in de nieuwsbrief kenbaar maken. Probeert u zich daar zoveel mogelijk aan te houden om onnodige verspilling van goederen te voorkomen. Wilt u meer weten wat de voedselbank doet dan kunt u dit nalezen op de website [www.voedselbankwf.nl](http://www.voedselbankwf.nl)

In de vorige Voorloper is er ook een oproep gedaan om de redactie voor de Nieuwsbrief te gaan verzorgen en daar heeft de heer Peter Reus zich voor aangemeld.

Wij zijn zeer verheugd op deze versterking en wensen hem veel werkplezier.

Peter van Staveren





## *Berichten vanuit het Pastoresteam*

### **Wie is pastoor Andrea Geria**

Mijn naam is Andrea Geria, ik ben geboren op 10 september 1985 in Reggio Calabria, in Zuid-Italië. Ik ben de vierde in een gezin van 6 kinderen. In 1983 ging de pastoor van het dorp waar mijn ouders woonden catecheseavonden organiseren voor jongeren en volwassenen; hierdoor raakten mijn ouders, die wel katholiek waren maar niet zo praktiserend, weer betrokken bij de kerk.

Zoals vele jongeren in de huidige maatschappij heb ik ook vaak getwijfeld over het bestaan van God. Ik worstelde met vele vragen: waarom heb ik een zieke vader? Waarom word ik op school gepest? Het beeld dat ik van God had werd hierdoor ook beïnvloed. Ik zag God als een zwakke God, die mijn leven niet kon veranderen en die niets aan het onrecht kon doen. Ik zag de toekomst somber in en ik voelde mij net als Jozef, de zoon van Jakob, in de put gegooid.

In het jaar 2003 begon ik me te realiseren dat mijn beeld van God door wonderbaarlijke gebeurtenissen en ervaringen aan het veranderen was. Tijdens een eucharistieviering waarin de bisschop voorging, voelde ik voor het eerst iets dat leek op roeping maar ik was nog niet overtuigd. Kort daarna werd er een bedevaart georganiseerd om voor roepingen te bidden. Ik werd uitgenodigd hieraan deel te nemen en daar voelde ik weer de roeping om de Heer te volgen.

In het evangelie van Mattheüs staat geschreven: *“Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen”* (Mt 16,24). Verder horen wij Jezus in Lucas zeggen: *“Voorwaar Ik zeg u: er is niemand die huis of vrouw, broers, ouders of kinderen omwille van het Rijk Gods heeft prijsgegeven, of hij ontvangt het in deze tijd dubbel en dwars terug en in de toekomstige wereld het eeuwig leven”* (Lc 18,29-30). Ik voelde me toen door God geholpen en nam deze woorden serieus en radicaal aan.

Tijdens een internationale bijeenkomst met priesterkandidaten werd ik via loting naar Nederland uitgezonden, naar het Groot Seminarie 'Redemptoris Mater' te Nieuwe Niedorp. Mijn ouders vonden het heel moeilijk dat ik wegging, maar ze hebben mijn keuze vanaf het begin geaccepteerd en gesteund.

De eerste twee jaar van mijn opleiding heb ik Nederlands gestudeerd, aansluitend nog zes jaar filosofie en theologie. Bovendien liep ik wekelijks stage in een parochie en ben ik 2 jaar in Berlijn bij een pastoor op missie geweest. Dat is voor mij een belangrijke ervaring geweest waardoor mijn roeping bevestigd werd. Hierna volgde nog een stageperiode in De Baarsjes in Amsterdam: pastoraat voor de niet-gelovigen.

Op 30 mei 2015 ben ik door Mgr. J. Punt tot priester gewijd en tot kapelaan benoemd in de regio het Gooi: parochies Blaricum, Huizen, Naarden en Bussum.

Mgr. Hendriks heeft mij nu gevraagd om pastoor in solidum te worden in Hoorn en de regio Westfriesland Zuidoost. En ik heb meteen met zijn verzoek ingestemd.

Met veel plezier en toewijding heb ik in het verleden in het Gooi gewerkt. Ik kijk terug op een onvergetelijke tijd waarin ik veel heb geleerd: de Nederlandse taal, om een luisterend oor te bieden, bereikbaar te zijn voor mensen die een mooi of een droevig moment hebben meegemaakt. Bijzonder voor mij waren de ontmoetingen met de parochianen, thuis of bij een parochieavond, tijdens uitjes of na de viering bij het koffiedrinken.

Natuurlijk is het centrum van ons geloof het samenzijn in de Heer, en dat heb ik in al deze jaren mogen ervaren hoe de kerkgangers met geloof en eerbied de vieringen bijwoonden.

Ik heb het vaak gezegd: ik heb weliswaar mijn familie en mijn mooie dorp verlaten maar in feite heb ik er een familie en vier mooie dorpen bij gekregen. Ik hoop dat ik me hier, net als in het Gooi, ook thuis kan voelen bij jullie. Ik vind het belangrijk contact te leggen met mensen, ik hoop dat ik bij u op bezoek kan komen.

Op zondag 25 september heeft Mgr. J. Hendriks mij tot pastoor in solidum in Hoorn geïnstalleerd.



Andrea Geria

## **EVANGELISATIE**

Onze dierbare Kerk, zoals trouwens alle kerken in deze tijden, staat voor een geweldige uitdaging: een nieuwe toekomst tegemoet te gaan. Het zal totaal anders zijn dan in het recente verleden: minder kerkleden, minder gebouwen, minder relevantie in het openbaar leven en ook minder macht. Dit alles hoeft geen ramp te zijn, de Kerk is tenslotte van de Heer en niet van ons mensen. Dit beseffen is al een goede stap richting de toekomst.

Een veranderende Kerk in een snel veranderende wereld. Wat kan die Kerk nog doen in deze situatie? Wat is haar missie, haar opdracht? Dat horen we al jaren en nog sterker sinds de tijd van de heilige paus Johannes Paulus II. De eerste taak van de Kerk is de evangelisatie, de verkondiging van de Blijde Boodschap van Jezus, de verspreiding van het goede nieuws van Gods liefde voor alle mensen.

Als gelovige christenen hebben we zeker nog iets te zeggen in deze tijd! Door het geloof dragen we in ons leven een schat met ons mee. En dat is ook waar de mensen van deze tijd uiteindelijk naar op zoek zijn: een antwoord op de diepe wensen van hun hart, een

ervaring van Gods liefde, een ontmoeting met de bevrijdende boodschap van de Heer. Dat is wat evangelisatie dan ook uiteindelijk is. Ons getuigen, ons dienen, ons vieren, ons onze naaste nabij zijn. Als dit door ons geloof en onze liefde geïnspireerd wordt, dan is dat evangelisatie.

Ik hoop daarom dat wij allen, leden van onze parochiegemeenschap, ons blijven laten inspireren door het evangelie. Dit kan natuurlijk op allerlei manieren. Eén daarvan zijn de geloofsavonden die dit jaar voor de tweede keer worden gehouden in de Koepelkerk van Hoorn. Het zijn vrij toegankelijke avonden, open voor iedereen, waar de Blijde Boodschap van het Evangelie weerklinkt en over de belangrijke vragen van ons leven wordt gesproken. Dat is vanaf 19 september a.s. gedurende enkele weken elke maandag- en vrijdagavond van 20.00-21.00 uur. Iedereen is van harte welkom.

Ik hoop dat wij een evangeliserende parochie kunnen zijn, in welke vorm dan ook. Een gemeenschap die niet gericht is op zichzelf maar openstaat voor de zoekende mens van deze tijd.

Hartelijke groet,  
Pastoor Samuel

## *De digitale adventsretraite 2022 van de Jezuïeten*

“Het woord is mens geworden” is de titel van de digitale adventsretraite in 2022. De retraite gaat op 27 november van start, de eerste Adventszondag, en eindigt met Kerstmis. Het is de zeventiende digitale retraite van de jezuïeten. Er zullen zo'n 20.000 mensen aan deelnemen. De teksten zijn geschreven door de regionale overste van de jezuïeten in de Lage Landen: Marc Desmet sj.

### **Hoe deelnemen?**

Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via [www.adventsretraite.org](http://www.adventsretraite.org).

Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met Bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de Adventsperiode en de menswording van God intenser te beleven.

Op zaterdagochtend tijdens de Adventstijd kunnen deelnemers van de retraite meedoen aan een geleide meditatie via ZOOM.

# Allerzielenviering

Op woensdag 2 november is er om 19.00 uur een gebedsviering in de kerk die wordt voorgedaan door de leden van de Avondwakegroep. Het gemengde koor met organist en dirigent zullen samen met Marloes en Ellen op de dwarsfluit voor een sfeervolle viering zorgen.

In deze viering zullen in het bijzonder de overledenen van het afgelopen jaar worden herdacht.

<i>Catharina Maria Vlaming - Kok</i>	<i>96 jaar</i>
<i>Matthieu Heijselaar</i>	<i>94 jaar</i>
<i>Riet Broersen - Braakman</i>	<i>95 jaar</i>
<i>Betty Rood-Neuvel</i>	<i>71 jaar</i>
<i>Gea Schooneman - van Rensch</i>	<i>87 jaar</i>
<i>Margaretha Smit - Groot</i>	<i>91 jaar</i>
<i>Elisabeth Buisman - Klaassens</i>	<i>85 jaar</i>
<i>Bert Kaagman</i>	<i>81 jaar</i>

(De nabestaanden krijgen hiervoor nog een uitnodiging)

Wellicht zijn er nog meer parochianen **afgelopen jaar** overleden, voor wie door allerlei omstandigheden geen uitvaart in onze kerk is gehouden.

Als u wilt dat deze overledene wel herdacht wordt in deze viering in onze parochie, geef dan een berichtje aan: Ria Botman tel 06-83967076 of email: [huizebotman@gmail.com](mailto:huizebotman@gmail.com). De familie krijgt dan alsnog een uitnodiging.

**Het kerkhof zal deze avond verlicht zijn.**





# *De jaarlijkse rondleiding* 24 september 2022

Na 1848 werd het de katholieken weer toegestaan eigen kerken te bouwen. In 1858 werd de eerste kerk na de reformatie in gebruik genomen: een bakstenen neogotisch gebouw. Rond 1920 was deze kerk toe aan vervanging. In 1929 werd de nieuwe kerk door de bisschop van Haarlem ingezegend. Dit is onze kerk.

Pastoor Teule was de bouwpastoor. De architect was S.B. van Sante uit Zaandam. Hij was al eerder actief in de gemeente. Van hem was de bouw van de Openbare Lagere school en het huis van het hoofd der school, Zesstedenweg 261. De architect was aanhanger van de "Amsterdamsche School".

Elk jaar geeft de parochieveiling voor inschrijvers een rondleiding in de kerk o.l.v. Nico Nieuwendijk. Wij beginnen met koffie en gebak en krijgen een inleidend praatje van Nico Nieuwendijk. Vervolgens krijgen wij uitleg over de stijkenmerken van de Amsterdamsche School, staande voor de kerk opkijkend naar de imposante kerktoren en voorgevel. Van binnen valt de enorme ruimte op, het licht van de glas-in-loodramen, met in het midden de eensteens gewelfde koepel. De eikenhouten banken in het middenschip en de tegelvloer zijn origineel in de Amsterdamse Stijl. Ook typerend voor de stijl zijn de gekleurde, geglazuurde stenen en de variaties in de manieren van betegelen.

Niet alles was nieuw toen de kerk werd ingewijd in 1929. Het hoofdaltaar en de zijaltaren, de 14 kruiswegstaties, de heiligenbeelden en de communiebanken kwamen uit de oude kerk.

Na 2 uur rondkijken, vragen stellen en ons verwonderen, gingen wij nog even napraten over alles wat wij gezien hadden.

Wij waren blij verrast om te horen, van een terzake kundig persoon, dat deze kerk weinig schulden heeft, dankzij het vele vrijwilligerswerk.

Gerard Visser.





# Vieringen

**Alle vieringen worden gehouden in de Kapel in het parochiecentrum, als de viering in de kerk wordt gehouden wordt dit erbij vermeld.**

**Deze viering wordt in de kerk gehouden**

**Zondag**                **VOP viering m.m.v. Joko**  
**23 oktober**        Voorganger: groep Grootebroek  
**10:00 uur**        Lector: eigen  
                             Na afloop van de viering staat de koffie klaar.

**Intenties:** Lou Neuvel en Petra Neuvel-Houtenbos, Gerard en Riet Broersen – Braakman, Johanus Heijne en dochter Yvonne en overleden ouders de Boer-Reijn en overleden kinderen, Betty Rood-Neuvel, Sjef Koomen.

**Zondag**                **Regioviering in Hoogkarspel**  
**30 oktober**        Voorgangers: pastor Andrea Geria, kapelaan Peter Piets,  
                             diaken Jules Post  
**10:00 uur**        **Intenties:** Bets van der Jagt en overleden familie van der Jagt – Rinkel.

**Dinsdag**                **Allerheiligen, stille viering**  
**1 november**        Voorganger: kapelaan Peter Piets  
**19.00 uur**        Lector: Ineke van Staveren

**Deze viering wordt in de kerk gehouden**

**Woensdag**            **Allerzielenviering m.m.v. het gemengd koor**  
**2 november**        Voorganger: Avondwakegroep  
**19:00 uur**        Lector: eigen

**Intenties:** Jaap en Afra de Wit-Essen, Niek de Wit en Bep de Wit-Redeker, Jan Scholten en Jo Scholten-Hooiveld, Riet Scholten – Meissen, Gerrit Deen, Annie Deen – Bet en overleden familie, overleden ouders Haakman – Scholten, Jan Hoff en Tiny Hoff – Bennis en zegen over de gezinnen, Vok Rood en dochter Linda en familie Rood – Neuvel, Lou Neuvel en Petra Neuvel- Houtenbos, Jo Hof-van der Gulik, Arie Hof en zoon Pierre, Aat Bakker-Ettema en zoon wilfred, Hans en Arno van Joolingen en familie, en Tiny.

**Zaterdag St. Maarten gezinsviering m.m.v. Happy Kids**

**5 november** Voorganger: Gezinsvieringgroep

**19:00 uur** Lector: eigen

**Intenties:** Gerard en Corrie Smit, Riet Scholten – Meissen, Paula Muskiet, Betty Rood-Neuvel, Piet en Annie Neuvel-Slagter en dochter Tineke Kreuk-Neuvel.

**Zaterdag Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor**

**12 november** Voorganger: kapelaan Andrea Geria

**19:00 uur** Lector: Ton Deen

**Intenties:** Piet Vlaming en Zus Vlaming-Kok en overleden familie, Catharina Broersen en overleden familie Broersen-Koopman, Corrie Haas-Kok en overleden familie en ter ere van het Heilig Hart van Jezus, Arie en Dick Schooneman.

**Zaterdag Eucharistieviering m.m.v. Together**

**19 november** Voorganger: kapelaan Peter Piets

**19:00 uur** Lector: Vera Kaagman

**Intenties:** Jaap de Wit en Afra de Wit-Essen, Gerard en Riet Broersen – Braakman, Betty Rood-Neuvel, Catharina Broersen en overleden familie Broersen-Koopman, Corrie Haas-Kok en overleden familie en ter ere van het Heilig Hart van Jezus.

**Zaterdag VOP viering met cd muziek**

**26 november** Voorganger: groep Grootebroek

**19:00 uur** Lector: eigen

**Intenties:** Piet Vlaming en Zus Vlaming – Kok en overleden familie, Vok Rood en dochter Linda en familie Rood – Neuvel, Betty Rood-Neuvel.



**Zondag Eucharistieviering m.m.v. het Gregoriaans Ensemble**

**4 december** Voorganger: kapelaan Andrea Geria

**10:00 uur** Lector: Wil Visser

Na afloop van de viering staat de koffie klaar.

**Intenties:** Cor Besseling en Marth Besseling-Reus, Jaap de Wit en Afra de Wit-Essen, Jan Scholten en Jo Scholten-Hooiveld, Paula Muskiet, Riet Scholten-Meissen, Gerrit Deen, Annie Deen-Bet en overleden familie, Piet en Annie Neuvel-Slagter en dochter Tineke Kreuk-Neuvel, Betty Rood-Neuvel, Catharina Broersen en overleden familie Broersen-Koopman, Corrie Haas-Kok en overleden familie en ter ere van het Heilig Hart van Jezus.



**De vieringen van Rigtershof staan op pagina 3**



*“De tijd gaat voorbij” zeggen we, maar we vergissen ons:  
de tijd blijft en wij zijn het, die voorbij gaan.  
François Raspail 1794 – 1878*

Op 13 september jl. is op 81 jarige leeftijd Bert Kaagman heengegaan. Hij was gehuwd met Vera Kaagman-Kroon. Verdrietig, maar ook vervuld van trots en mooie herinneringen gedenken zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen hem. Wij condoleren hen met deze lege plek in hun midden en vertrouwen erop dat hij voort blijft leven in hun verhalen.

## *Achter de schermen*

Zoals binnen heel veel organisaties gebeurt er ook binnen onze parochie achter de schermen van alles en nog wat. Voor allerlei verschillende zaken steken de vele vrijwilligers letterlijk en figuurlijk de handen uit de mouwen. Dit om de parochiegemeenschap, de “kerk”, draaiende en in stand te houden.

Om daarvan even iets voor het voetlicht te brengen wil ik, uiteraard zonder anderen tekort te willen doen, in dit stukje de waardering uitspreken voor het werk dat de dames en heren van de schoonmaakgroepen en de stoere mannen van de kerkhofploeg door het jaar heen verrichten.

Zij zorgen ervoor dat de kerk schoon en fris blijft en dat de begraafplaats met de mooie beplanting en inrichting, een prachtige en sfeervolle plek is om onze overledenen te herbergen en te bezoeken. **Dank voor dit goede werk, mensen!**

Zoals al het vrijwilligerswerk worden ook deze inspanningen bijzonder gewaardeerd. En we hopen natuurlijk van harte dat dit nog lange tijd zo mag voortduren.

Nu is het zo dat deze werkgroepen er altijd wel een handje bij kunnen gebruiken.

Dus als u wat tijd over heeft, al is het maar weinig: wees welkom om eens aan te schuiven en mee te helpen. Dat zouden we zeer op prijs stellen!

Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij:

\*\* Het parochiesecretariaat tel. 0228-515126 (op woensdag- en donderdagochtend geopend)

\*\* Piet Reus (begraafplaatsonderhoud) tel. 0228-513293

\*\* Antoinette Schouten (kerkschoonmaak) tel. 0228-518237

Met groeten en wellicht tot ziens! Antoinette Schouten (coördinator kerkschoonmaak)

# *Herinneringen aan mijn Lourdesreis*

Twaalf jaar geleden ben ik met een vriendin Gerda Veul voor het eerst naar Lourdes geweest. Dit jaar was ik er met mijn jongste zusje Thea.

Ik was veel minder fit, doch dan merk je dat je in Lourdes bent. Ik zag tegen de grote kruisweg op vanwege het klimmen, doch een van de mannen heeft me de halve kruisweg omhoog getrokken met aan de andere kant zijn vrouw Nel. Wat voel je je dan gedragen.

Jules en Jan droegen op een prachtige manier het verhaal van de kruisweg voor en wij gingen er in mee. Wat was het een warme groep, wat leefde er veel onder de mensen, bewonderingswaardig wat je over elkaars leven hoorde. En wat hebben we ook een lol gehad. Je zag alles ook positief, omdat je zo genoot met elkaar.

En wat een organisatie, de sfeer in die prachtige kerken. En niet te vergeten de Pyreneeën. Het pad naar Santiago was niet ons ding met die grote keien, maar we wilden er toch van proeven en Nel en ik, elkaar ondersteunend, hebben er toch een stukje van gelopen met een heel goed gevoel.

Jammer dat de Corona er op het laatst tussen sloop. Toch zou ik het iedereen aanraden, om dit een keer te beleven, er waren zelfs pelgrims die er voor de 10<sup>e</sup> keer kwamen. Het geeft je toch een bepaalde steun en kracht.

Ik had ooit voor kerst een tekst van Ina Broekhuizen over een lichtje, aangepast tot een liedje. In Lourdes veranderde ik het, met een Lourdeslichtje in de hand tot een Lourdesliedje, om alle Pelgrims en de leiding te bedanken voor deze onvergetelijke reis.

Lida Schoenmaker-Groot.

## *14<sup>e</sup> Pelgrimswandeltocht* zaterdag 3 september 2022

Op een mooie zaterdagmorgen komen 26 personen om 9.00 uur bij elkaar bij de familie Sijm, om onder het genot van een kopje koffie of thee met een lekkere appelpunt kennis te maken want we gaan samen op pelgrimstocht. De chauffeurs krijgen de route naar de **Weere**, bij de grote Parochiekerk is een parkeerplaats.

Als iedereen er is gaan we om 10.15 uur op weg, het is warm weer. We wandelen geanimeerd door de Weere, klimmen over hekjes, gaan door het weiland over het wandelpad door Abbekerk en arriveren om 11.30 uur bij het **Groene kerkje van Lambertschaag**.

Een zus van Ans Slagter en de buurman van de kerk, Frans Groen heten ons welkom met koffie/thee met koek, waar we wel aan toe zijn. Frans, bestuurslid van de stichting Het Groene Kerkje, vertelt ons dat in 1974 de "Stichting Het Groene Kerkje" werd opgericht en deze kocht het gebouw voor Fl. 1,00 van de Nederlandse Monumenten Stichting.

Na jaren van leegstand heeft een aantal inwoners van Lambertschaag het gebouw behoed voor verder verval en het wind- en waterdicht gemaakt. De gehele restauratieperiode heeft vier jaar in beslag genomen, van 1978 tot 1982. Sindsdien wordt het gebruikt voor kleine vergaderingen, schrijversavonden en exposities. Het Groene Kerkje, dat oorspronkelijk is toegewijd aan de Heilige Lambertus, ligt op een smal verhoogd kerkhof aan de westkant van de weg, waarlangs het Noord-Hollandse dorp Lambertschaag is gebouwd. Het gebouw dankt de huidige naam aan zijn groen geschilderde toren.

De oudste aanwijzingen omtrent het bestaan van de kerk zijn te vinden in de kerklijsten van het Bisdom Utrecht uit 1395. Het wijdingskruis is nog te zien. Waarschijnlijk is het kerkgebouw, zoals we het thans kennen, opgetrokken in de tweede helft van de vijftiende eeuw. Het enige jaartal waarop we ons kunnen oriënteren staat op de luidklok, die in 1495 is gegoten.

Dan speelt Frans nog wat gezellige liedjes op zijn gitaar, waarbij we gezellig kunnen meezingen. Hij nodigt ons uit om de kerktoren te beklimmen, wat smalle enge trappetjes, we zien heel veel zware houten balken. Ze hadden last van bonte knaagkever, maar dat is nu allemaal verholpen. Dan krijgen wij een lekker lunchpakket en daarna worden we nog verwend met lekkere salades, waar we heerlijk van genieten.

Om 13.15 uur wandelen we verder over het Pannepad, met uitzicht op de vele windmolens en langs een uitzichttoren over een plas met vogels. Dan komen we uit op de Tropweere en dan naar de Driestedenweg.

Daar bezoeken we **Rina Floris** in haar mooie tuin met atelier, ze is beeldend kunstenaar. In 1988 is zij gestart met een drie-jarige opleiding voor beeldende creativiteit. In het derde jaar specialiseerde Rina zich in keramiek, er ontstond een eigen onderneming. Tussen 2007 en 2010 heeft zij aan de Rietveld Academie te Amsterdam de opleiding van Artless gevolgd en afgerond. Haar oeuvre bestaat uit een veelzijdigheid van disciplines. Keramische schalen, sculpturen, wandobjecten, grafisch werk, schilderijen met acryl en materie en tekeningen.

Vele cursussen werden onder haar bezielde begeleiding gegeven. Diverse workshops zoals Raku stoken, smoren, pitfire en dergelijke werden veelvuldig bezocht door cursisten. Ook wij krijgen een workshop aangeboden op een later tijdstip. Ze heeft internationaal geëxposeerd in Tsjechië en Hamburg. We mogen alles bewonderen in haar atelier, een tentoonstellingsruimte en in de mooie tuin. Dan gaan we weer terug naar de Lambertuskerk.

We krijgen wat fruit en wat drinken en stappen in de auto's. Om 16.30 uur zijn we terug in Grootebroek, waar we in de tuin nog even gezellig onder het genot van een drankje en lekkers de dag afsluiten.

Met dank aan Ans en Gerard Sijm, Ans en Klaas Slagter, Piet Reus en Carla Kroonenburg voor de goede organisatie. Tot volgend jaar !!!!!

Wanneer is het ogenblik gekomen dat ik dacht .....

Ja ....., **nu ben ik gesetteld in Grootebroek** .....

Eind 1970 hier komen wonen, jong en gelukkig, op de hoek Meidoornlaan / Beukenlaan. En als het naambordje Fam. Peerdeman aan de deur hangt, dan kom je al heel snel hier vandaan. Van welke Peerdeman beje d'r ien? Weet, Grootebroek is de gemeente waar de naam Peerdeman het meest voorkomt. En toch, de eerste jaren voelde aan als import. In mei 1972 is onze oudste dochter geboren. Op een regenachtige en koude zondag en begin juni is ons kindje gedoopt. Het doopvont stond toen links achter in de kerk, koud en donker. De toenmalige pastoor heeft haar gedoopt. Nee, we noemen geen namen! Het voelde voor de nieuwe papa en mama aan als een koude douche. De kerk voelde niet aan zoals ik gewend was in De Goorn. Maar toch, we zijn hier komen wonen en staan ingeschreven in de St. Johannes de Doper. Dochter twee is samen met haar nichtje ergens anders gedoopt, maar niet in Grootebroek. Toen in 1977 onze zoon is geboren, is hij thuis gedoopt in de huiskamer, met de kapelaan van toen. Ons huis was ook een huis van God. Zeg maar dat het niet zo is.

Daarna, bij ieder kerkbezoek vind je iets meer en zie je iets meer als je er voor open staat. Ik kwam bij de Eerste Communie werkgroep, daarna de Vormsel werkgroep, ook de Kindernevendienst was toen heel succesvol bij de jeugd. Soms zoveel animo met de grote kleintjes met iemand in de grote zaal en de kleinere jeugd in de keuken.

Zo leerde ik de Kerk kennen en nog meer van de mensen die ik heb ontmoet. Ook zuster Rosalie wilde iets aan me vragen, wil je bij de kerkwerkgroep komen? Door het noemen van haar naam mag zuster Rosalie weer even leven. Het kerkwerken is nog steeds een terugkerend evenement, in onze kerk. Heb intussen wel gezien.....

**Wat hebben we een mooie kerk en deze prachtige kerk draait op prachtige mensen.**

Na de corona periode waar veel van mensen is gevraagd komt er een nieuw probleem, de prijs voor de stookkosten in de kerk, de kachel lust wel wat! We hebben geluk met een multifunctionele pastorie die ingezet kan worden voor vele doeleinden. En .... zal de kerk als Godshuis de bestemming mogen behouden? Het Bisdom is niet enthousiast over de vele kerkgebouwen. In de krant van 20 sept. stond: "Een klap voor de Katholieke Kerk". Maar ....., er staat zóveel in de krant. Toch, wie de meeste knikkers heeft wint de pot.

En dat allemaal gewoon bij ons in Grootebroek. Net nu ik Truus Peerdeman zegt;

"Wat hebben we een mooie St. Johannes de Doper".

**Dierenziel** 4 oktober

Nog niet zo lang geleden waren de katholieke kerk en een groot aantal kerkgangers van mening dat dieren in het algemeen geen ziel hebben. Maar Paus Franciscus de eerste, heeft daar verandering in gebracht. De mening van de Paus, die zijn naam ontleent aan de Heilige Franciscus van Assisi, beschermheilige van de dieren en de natuur, is heel duidelijk. Volgens hem staat de hemel open voor alle wezens "daar zullen ze de vreugde en liefde van God ontvangen".

MAAR ???

parochie

# Nieuwsbrief

Beste medeparochianen,



Grootebroek, september 2022

## **Toekomstvisie regio Westfriesland-ZO!**

Op 2 juli hebben zo'n 70 afgevaardigden uit de 6 locaties van onze regio in de Laurentiuskerk in Hoogkarspel met elkaar gesproken over de toekomstplannen van het parochiebestuur en de parochieraden. Jammer genoeg hadden de deelnemers andere verwachtingen van deze dag dan de externe begeleider. De ontmoeting met mensen uit de andere parochies werd als zeer positief ervaren, maar de externe begeleider gaf te weinig gelegenheid om met elkaar te praten over de toekomst van onze geloofsgemeenschappen. Omdat daar wel behoefte aan is zal het parochiebestuur een nieuwe bijeenkomst organiseren. Het is immers van groot belang dat parochianen mee kunnen praten over de toekomst van hun kerk. De resultaten van de gesprekken zullen in de plannen worden verwerkt. Het parochiebestuur hoopt begin volgend jaar de definitieve versie van de toekomstvisie te presenteren.

## **Wisseling in het pastoresteam**

Medio september 2022 heeft kapelaan Javier Acuña onze regio verlaten. De nieuwe priester heet Andrea Geria, is Italiaans, 36 jaar en op 30 mei 2015 tot priester gewijd in Haarlem. Sinds zijn wijding was hij kapelaan in de regio Gooimeer. Andrea krijgt een benoeming als pastoor in solidum en Samuel als pastoor-moderator. Samuel blijft eindverantwoordelijke, zowel voor de Matteüsparochie als voor onze regio.

## **Herbenoeming leden van het parochiebestuur van de regio**

Van drie leden van het parochiebestuur was de benoemingstermijn verlopen. Gelukkig hebben alle personen aangegeven zich beschikbaar te stellen voor herbenoeming. Het gaat hier om Gerard Lakeman die de functie van vice voorzitter binnen het bestuur vervult, Marian Schooneman die de taak van penningmeester vervult en Hans Molenaar als lid. Voor alle drie leden is verlenging voor een termijn van 4 jaar aangevraagd.

## **Vacature**

Helaas heeft er zich nog niemand gemeld om per 1 september 2022 de taak van notulist voor het parochiebestuur van de regio op zich te nemen. Als u denkt dat het mogelijk wel iets voor u zou kunnen zijn nodigen wij u uit dit kenbaar te maken via [info@parochieswestfrieslandzo.nl](mailto:info@parochieswestfrieslandzo.nl).

Hartelijke groet, het parochiebestuur van de regio.





# Bedrijvenbezoek zaterdag 1 oktober 2022

Om één uur staan 71 mensen in het zonnetje klaar om met de bus te vertrekken. De bus vertrekt naar de Geerling, waar dressuur- en handelstal “**De Droomhoeve**” is gevestigd. Daar stapt de helft uit, de overigen gaan naar Verdonk Broccoli in Zwaagdijk. In de bus begroet Piet Reus ons en vertelt dat het voor de 18<sup>e</sup> keer is dat we bedrijven bezoeken, het eerste bezoek was in 2005.

Bij de Droomhoeve staan Ineke den Drijver en Niels Broersen ons al op te wachten. We worden hartelijk welkom geheten en mogen naar binnen. Iedereen is heel nieuwsgierig, de meesten zijn er al een aantal keren langs gefietst. We weten ook dat vroeger Jan Groot hier zijn huis had en hebben gezien hoe dat prachtige complex werd opgebouwd. Er staat koffie en gebak klaar en als we allemaal een plaatsje hebben gevonden vertelt Ineke met veel passie hoe het allemaal begon. Ze was altijd al een paardenmeisje en op 16-jarige leeftijd begon ze bij Stoeterij Gerrit Deen in Enkhuizen. Nadat ze ging samenwonen met



Niels had ze zelf een hal achter huis bij Gourmet. Totdat Niels meldde dat hij na 5 jaar die ruimte zelf nodig had. Toen zijn ze begonnen met het plannen van **De Droomhoeve**, een eigen fok- en dressuurstal met alle voorzieningen. De bouw duurde 2 jaar. Het paard staat centraal, ze hebben grote boxen een mestgoot onder de box en veel daglicht; wel 16 uur. Er is plaats voor 60 paarden. Er is een grote binnenbak van 60 bij 20 meter met spiegels langs de zijkant, zodat ze alles precies in de gaten kunnen houden voor paard en ruiter. Dit is belangrijk voor het africhten van de paarden voor de dressuur. Met 7 mensen, waaronder haar ouders, wordt de zaak gerund. De paarden in de stallen worden 5 keer per dag gevoerd. Haar ouders beginnen daar 's morgens om 7 uur mee. Ze heeft nu 45 K(oninklijk) W(armbloedig) P(aard) N(ederland) paarden.

Een belangrijke tak is het fokken: een van de boxen is de kraamkamer. Van maart tot juni worden er veulens geboren, ze lopen allemaal buiten bij elkaar en het is belangrijk dat ze samen opgroeien. Daar is ook de renbaan van 400 m. en een loopstal om in rondjes uit te lopen na de training. In de computer staan de gegevens van alle paarden. Daarin kunnen medewerkers en stagiaires zien wat er gedaan moet worden.



Daarna geeft Ineke een demonstratie van de dressuur op Hugo, haar paard, waar ze ook regelmatig internationale wedstrijden mee rijdt. Het is dagelijks trainen, veel kracht, veel geduld en veel tijd.

Wat een passie en wat een prachtig bedrijf!!!

We bedanken Ineke en Niels voor het gulle onthaal en wensen ze veel succes bij hun werk. Ik heb nog een feestje in Zwaagdijk, maar de rest gaat naar **Verdonk Broccoli aan de Liederik**.  
Ria Botman



Wij werden heel hartelijk ontvangen bij **Verdonk Broccoli aan de Liederik in Wervershoof**.

Sabine en René zijn als maatschap vierentwintig jaar geleden begonnen met hun bedrijf. Zij leerden elkaar als studenten kennen aan de HAS (Hogere Agrarische School) in Den Bosch. René wilde altijd al met zijn handen werken en ging na zijn studie bij zijn zwager Kees Botman in de broccoli werken. In 1998 kocht hij vijf hectare land aan de Liederik en begonnen Sabine en René hun eigen bedrijf.

Inmiddels teelt Verdonk driehonderd hectare broccoli met een opbrengst van 2,5 miljoen kg per seizoen (mei tot december). René zorgt voor de teelt en Sabine coördineert alles er om heen.

In de presentatie was duidelijk te merken dat Sabine en René elk het ondernemerschap beheersen en het echt samen doen. Bij beiden spatte het enthousiasme er van af. Mooi te zien dat zij elkaar aanvullen en corrigeren. René vertelde ook dat zonder Sabine het bedrijf niet was geworden zoals het nu is en zonder hem hetzelfde.

Bijna elke vijf jaar is en wordt er behoorlijk geïnvesteerd in loodsen, koelcellen, en verpakkinglijnen. In 2016 waren zij verkozen tot agrarische ondernemers van het jaar! Er werken in het seizoen circa zestig, meest buitenlandse, werknemers. De gezamenlijke voertaal is Verdonkeriaans – Engels. Voor de seizoenwerknemers zijn er op het bedrijfsterrein vijftig woonunits geplaatst.

Sabine en René hebben veel oog voor het milieu. Het product wordt volgens de voedselveiligheidseisen van PlanetProof en Global G.A.P geteeld, o.a. met schonere lucht, vruchtbare bodem en goede waterkwaliteit. Dit door geen of zo weinig mogelijk kunstmest en chemische onkruid- en ziektebestrijdingsmiddelen te gebruiken.

Tijdens de rondleiding in de hallen krijgen wij uitleg over laserstralers die de ganzen 's nachts weg moeten houden van de jonge planten en over de verpakkinglijnen waar de broccoli in de gewenste 500 gr. worden verpakt in krimpfolie met het Verdonk Broccoli logo, enz..



Buiten zagen wij de spoelinstallatie waar de plastic kuubskisten worden schoongewassen voor de volgende oogst broccoli. Kortom een prachtig bedrijf met een herkenbare nuchtere West-Friese cultuur.

**“Verdonk Broccoli smaakt naar meer!”**

Jan Broersen

De dag wordt afgesloten met een heerlijk warm en koud buffet bij Resto De Kloet. Weer een geweldige dag met dank aan de organisatoren.

## *Belangrijke adressen:*

### **PAROCHIERAAD:**

email: [parochieraad@hotmail.com](mailto:parochieraad@hotmail.com)

Dhr Ton Deen	Voorzitter	06 19005465
Mw Ineke van Mulukom	Secretaris	511309
Dhr Gerard Broersen	Penningmeester	06 51835615
Dhr Peter van Staveren	Coördinator werkgr.	06 53503593
Dhr Piet Reus	Coördinator werkgr.	513293

### **Adviescommissie leden:**

Mw Sylvia Groot		724086
Mw / dhr	vacant	

### **Kapelaan Peter Piets:**

[lambertusz95@gmail.com](mailto:lambertusz95@gmail.com) 06 57918746

### **Diaken Jules Post:**

[jjm.post@hotmail.com](mailto:jjm.post@hotmail.com) 06 37406247

### **Pastoor Andrea Geria:**

[geriaandrea85@gmail.com](mailto:geriaandrea85@gmail.com) 06 26788605

### **Diaken Wim Zúrlohe**

[zurlohewim@gmail.com](mailto:zurlohewim@gmail.com) 0228 543287

### **Administrator (op afstand) pastoor Samuel Marcantognini:**

[pastoor@rkmatteus.nl](mailto:pastoor@rkmatteus.nl) 0229 703042

### **Contactpersoon bloemenverzorging bij huwelijk en jubilea:**

Loes Kuin Esdoornlaan 34, Grootebroek 513780

### **Kerktelefoon bij overlijden:**

Riet Broersen 06 28983400

### **Uitvaartvereniging Sint Barbara:**

Contactpersoon van Sint Barbara: 06 42204050

### **Begraafplaatsbeheer:**

Klaas Slagter 06 49971866

### **Geboortes, Doopsel, 1<sup>ste</sup> Communie en Vormsel:**

Kapelaan Peter Piets 06 57918746

Graag een geboortekaartje naar het parochiecentrum sturen.

Het dopen gebeurt in de winterperiode in het parochiecentrum.

### **Aanspreekpunt Facebook:**

Fred Slijkerman Megelink 522315

Detail van een glas-in-loodraam,  
dit raam bevindt zich aan de rechterkant van de kerk  
ter hoogte van de voorste banken



*Onze mooie  
R.K. Parochie St. Johannes de Doper*