

De Voorloper

Parochieblad van de St Johannes de Doper - Grootebroek



Nummer 436

14/5 - 8/7/2022

R.K. Parochie St. Johannes de Doper

Zesstedenweg 158
1613 KD Grootebroek
Telefoon 0228 515 126

Email: secretariaat@johannesdedoper.info

Website: www.johannesdedopergrootebroek.nl

Twitter: @RKJohdeDoper

Facebook: <http://www.facebook.com/RKJohdeDoper>

Regio: info@parochieswestfrieslandzo.nl

www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Parochiecentrum:	Secretariaat + opgave intenties: Woensdag en donderdag van 09.30 uur – 11.30 uur
-------------------------	---

Bankrelatie Rabobank:

Parochie St.Johannes de Doper, Grootebroek

rek.nr. NL95 RABO 0117 6003 69

De parochieveiling: (vermeld notanummer)

rek.nr. NL37 RABO 0117 6820 20

Actie Kerkbalans:

rek.nr. NL45 RABO 0117 6060 22

Redactie De Voorloper:

L. de Vries

0228 513038

P. Vriend

06 51298787

R. Botman

0228 511501 (printen)

Email:

devoorloper@quicknet.nl



Parochie-agenda

16 mei	19.30 uur	regiovergadering
23 mei	19.30 uur	vergadering Parochieraad
01 juni	09.00 uur	kerkschoonmaak groep 1
06 juli	09.00 uur	kerkschoonmaak groep 2
07 juli	13:00 uur	Voorloper vouwen groep 2



Wekelijks repeteren de volgende koren in het parochiecentrum:

- Op maandagavond 18.45 uur repetitie Happy kids in zaal 2
- Op dinsdagavond 19.15 uur repetitie gemengd koor in zaal 1 en 2
- Op donderdagavond 19.30 uur repetitie Together in zaal 1 en 2

OPNAME VAN INGELEVERDE KOPIJ IS TER BEOORDELING VAN DE REDACTIE

Kopij De Voorloper

inleveren tot uiterlijk, zaterdag 25 juni a.s.

devoorloper@quicknet.nl

Kopij aanleveren in een Word-bestand, PDF-bestanden kunnen niet worden geplaatst.

Gezins- en jongerenpastoraat

Voor informatie over tiener- en jongerenactiviteiten kunt u contact opnemen met kapelaan Peter Piets, tel. 06 57918746
vrijdag om 20.00 uur repetitie Joko (interparochieel koor) in de Martinuskerk, Bovenkarspel



Gezocht!

De redactie van De Voorloper is op zoek naar versterking.
We vergaderen ongeveer 7 keer per jaar om de kopij te verwerken.
Wie lijkt het leuk om ons hierbij te komen helpen?

Graag contact opnemen met Len de Vries
0228 513038





Nieuws van de Parochieraad

Beste medeparochianen,



In aansluiting op de eerste nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de vorderingen van het maken van een toekomstvisie voor de regio door het regionale parochiebestuur. De gesprekken van het parochiebestuur met het pastorale team van de regio zijn afgerond. De gesprekken van het parochiebestuur met de zes parochieraden over de toekomstvisie staan gepland voor april en begin mei 2022. Na de gesprekken met de parochieraden volgt een bijeenkomst met van elke parochie tien parochianen die de gelegenheid geboden wordt om hun reactie te geven op het concept-document voor de toekomstvisie. Uw stem, input en visie als betrokken parochiaan is belangrijk om samen deze weg naar de toekomst in te slaan.

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op **zaterdag 2 juli 2022 van 10:00 uur tot 15:00 uur** in de **parochiekerk van Hoogkarspel**. Voor een lunch wordt gezorgd.

Voor deze bijeenkomst kunt u zich tot **11 juni 2022** opgeven bij het parochiesecretariaat in uw eigen parochie of via info@parochieswestfrieslandzo.nl. Wel vermelden voor welke parochie u zich opgeeft. indien er binnen een parochie meer dan tien personen zich opgeven zal met hen die zich opgegeven hebben overlegd worden wie de bijeenkomst gaan bijwonen. Uitgangspunt hierbij zal zijn dat zoveel mogelijk verschillende groepen binnen een parochie vertegenwoordigd zijn.

Heilig Vormsel

Het bisdom heeft aangegeven niet meer in elke parochie van het bisdom elk jaar het Heilig Vormsel te kunnen toedienen. In aansluiting hierop heeft het parochiebestuur besloten om het Vormsel dit jaar regionaal te organiseren. Hiervoor zal een regionaal werkgroepje gevormd worden onder leiding van kapelaan Piets. Als het u wel iets lijkt om de voorbereiding op het vormsel van jonge mensen gestalte te geven kunt u dit kenbaar maken via info@parochieswestfrieslandzo.nl.

Vacature

De vaste notulist van het parochiebestuur heeft aangegeven per 1 september a.s. te stoppen. Daarom zijn wij op zoek naar een nieuwe notulist voor het parochiebestuur van de regio. Het parochiebestuur vergadert ongeveer één keer per twee maanden in de vergaderruimte van Grootebroek of Enkhuizen. Dit doen wij afwisselend op de maandag-, dinsdag-, woensdag- of donderdagavond van 19:30 uur tot ongeveer 22:00 uur. Als u ervaring hebt met het maken van notulen en u het parochiebestuur wilt ondersteunen, nodigen wij u uit dit kenbaar te maken via info@parochieswestfrieslandzo.nl.



Hartelijke groet, het parochiebestuur van de regio.



Bericht vanuit het Pastoresteam

Lieve parochiaan,

Wat is vrijheid?

Tja, da's een lastige vraag. Als ik voor mijzelf meer vrijheid wens in gedachten, doen en laten kan het betekenen dat het ten koste gaat van de vrijheid van anderen.

Immers, als ik schoner drinkwater wil dan zal ik moeten stoppen met het lozen van giftige stoffen in het oppervlaktewater..... Als ik mijn bedrijfsbusje zo dicht mogelijk bij mijn eigen voordeur wil hebben, omdat ik geen meter te veel wil lopen en daarom maar parkeer voor het keukenraam van de burea..... Als ik hou van harde muziek met de ramen open terwijl ik weet dat er een buurtbarbecue is..... Als je jezelf op de voorgrond plaatst over de grenzen van het toelaatbare heen..... Als je land in een oorlog wordt meegezogen waar nooit iemand wijzer of beter door zal worden en je bekomt een oproep als dienstplichtige.....

Regels om je aan te houden zijn nu eenmaal nodig. Of het nu regels op de werkvloer, op het sportveld of binnen het gezin zijn; regels maken sociaal verkeer mogelijk. Ook liturgie kent regels. Voor sommigen misschien wat al te veel regels, maar ze zijn er! Zeker voor wat betreft de Eucharistieviering zijn er bepaalde regels waaraan wij ons allen dienen te houden, ook al denk je er zelf anders over. Bij bepaalde wetten en regels kun je vraagtekens plaatsen, maar toch getuigt het van goede zin als je er aan houden wilt. Regels en wetten zijn tenslotte gemaakte afspraken die zijn vastgelegd en daarom niet langer afhankelijk van je eigen, individuele voor- of afkeur.

Daar ik als alleen levende man niet veel ruggespraak kan houden met medemensen loop ik regelmatig aan tegen grenzen die bepaald zijn door anderen. Soms ervaar ik dit als beperkend of betuttelend, maar vaak ook besef ik (meestal pas later en er op terugkijkend) dat het mij verder helpt op een wijze of in een situatie waar ik anders nooit op zou zijn gekomen. Je houden aan regels die opgesteld zijn door anderen kan dan bevrijdend, vernieuwend en verruimend werken.

Jezus zelf zegt dan ook dat de Waarheid je vrij maakt! Over wat dan wel Waarheid/waarheid precies is, wil ik het graag een volgende keer met u hebben. Tot dan en laten wij omgaan met elkander, zoals we zelf graag behandeld zouden willen worden.

Groet van uw kapelaan Peter Piets

Kijk eens in de spiegel!

In alle evangeliëlezingen die we hebben kunnen horen in de vastentijd is er sprake van anders kijken, de wereld anders leren zien. Elke keer wordt van ons gevraagd om verder te kijken dan onze neus lang is, of nog beter om met de ogen van God te kijken. Wij kijken gewoonlijk door een met vooroordelen gekleurde bril naar de wereld om ons heen. Jezus vraagt echter van ons om met ogen vol liefde te kijken. Jezus leert ons ook dat we eerlijk naar onszelf moeten kijken. We zijn geen haar beter dan de ander. Iedereen doet wel eens wat verkeerd maar gelukkig is God barmhartig. En we mogen ons nooit op God beroepen als ze een ander veroordelen.

Jezus vraagt ons als het ware om in de spiegel te kijken en aan de slag te gaan met wat je ziet bij je zelf.

Ik woon in Wons, een klein dorpje in Friesland. Er staat alleen een klein protestants kerkje. Mijn vrouw Wilma leidde daar in de vastentijd de kindernevendienst. Wilma werkte met een echte spiegel. In eerste instantie was de spiegel beplakt met platen die een bepaald type mens uitbeelden: een pestkop, een domkop, een slaapkop, een klikspaan, een brompot en een zondebok. Elke zondag werd er een plaat weggehaald en uiteindelijk was de spiegel met Pasen onbedekt. En als je dan in de spiegel kijkt, wat zie je dan?

Zijn spiegelbeeld ben jij!

Hoe kan je opstaan uit de dood?
Hoe ben je altijd zichtbaar ook als je er niet meer fysiek bent?

Het kindernevendienstproject project dat Wilma gebruikte wilde laten zien dat Jezus te zien is in ieder van ons. Zichtbaar in en door mensen.

Jezus zichtbaar laten zijn is iets waar we elke dag opnieuw mee bezig kunnen zijn. Elke dag kun je opstaan, in de spiegel kijken en jezelf spiegelen aan Jezus (voor)beeld.

Spiegelt u mee?



Jules Post

Ave Eva Vrouw en Geloof-dagen 2022

Zullen we weer eens afspreken?

Gewoon, zoeken naar wie we zijn... onder het motto 'Ave Eva'.

Inspirerende 'Vrouw en Geloof' impulsdagen, We maken uitgebreid kennis met Eva, de eerste vrouw, geschapen naar Gods beeld. In workshops zoeken we of wij onszelf in haar herkennen en we sluiten de dag af met een korte viering.

Jullie zijn van harte welkom op 20 mei in Hoorn.

Programma

09.30u Inloop met koffie en thee

10.00u Welkom en opening

10.15u Gesprek over Eva

11.00u Pauze met koffie of thee

11.15u Bibliodans met Tineke van Lente

12.15u Eva vertelt zelf haar verhaal

12.45u Lunchpauze

Zelf een broodje meebrengen. Voor soep, drinken en fruit wordt gezorgd.

13.30u Workshops

14.30u Theepauze

Inzingen met Annelies Komen

15.00u Slotviering

Waar en wanneer?

Vrijdag 20 mei 2022 van 10.00u tot 16.00u in Het Octaaf, J.D. Pollstraat 1 in Hoorn.

(Parkeren op het terrein van de kerk)

Aanmelden: Via e-mail: hildegardport29@gmail.com of schriftelijk naar Werkgroep Vrouw en Geloof p/a Karveel 10, 1625EN Hoorn.

Kosten: €15,- p.p, ter plaatse afrekenen (graag gepast)

De impulsdagen worden georganiseerd door vrijwilligers en gesubsidieerd door verschillende protestantse en katholieke instellingen, waardoor de deelnemerskosten laag blijven. De kosten mogen echter geen bezwaar zijn. Voor reductie kunt u mailen naar bovenstaand e-mailadres.

Leden van de Werkgroep Vrouw en Geloof:

Marettje Schaap, Cora ten Wolde, Jos van Steen

Carla van den Hombergh en Cathrien van der Kruijs

Bezoek begraafplaatsen Zorgvlied en Beth Haim

Op uitnodiging van het parochiebestuur hebben de werkers van onze begraafplaats en de dames van de werkgroep avondwake en uitvaarten o.l.v. parochianen een bezoek gebracht aan de bovengenoemde begraafplaatsen.

Om 9 uur stond de koffie/thee klaar in het parochiecentrum. Namens het parochiebestuur heette Gerard Broersen ons welkom en gaf daarna het woord aan de heer Jan Vreeker, die ons zou gaan rondleiden. Daarna gingen we met een busje op weg naar Amsterdam. Jan gaf ons bij de ingang van Begraafplaats **Zorgvlied** eerst wat algemene informatie. De begraafplaats van Amsterdam is in 1870 in gebruik genomen. Deze is ontworpen in de stijl van een Engelse landschapstuin en is nu 16,5 ha groot. De aanwezigheid van grafmonumenten van landelijk bekende personen uit onder andere de theater-, muziek-, kunstwereld en de politiek maken een bezoek heel bijzonder. Verder zorgen zeldzame prachtige, oude bomen en beplanting voor de mooie uitstraling van Zorgvlied. Jan neemt ons mee langs diverse grafmonumenten, waar hele families begraven zijn en nog kunnen worden. Zoals o.a. het mausoleum van de familie Carré en het lijkt wel, een heel huis, van de familie Dorrepaal, een bankiersfamilie.

Hij wijst ons op de symboliek op de monumenten en de graven. Een omgekeerde fakkel voor het einde van het leven, een uil voor de nacht of dood, een olielamp voor eeuwig leven, een eikel voor degelijkheid, een weegschaal voor het evenwicht, de zandloper voor de tijd en engelen met vleugels omhoog maar ook een afgebroken kolom voor een afgebroken kinderleven.

We lopen langs de graven van bekende mensen, Ton van Duinhoven en Ina Faassen, Leen Jongewaard, Ramses Shaffy en Liesbeth List liggen naast elkaar, bij het graf van Annie M.G. Schmidt staan allemaal gekleurde pennen, op het graf van Joop Doderer staat Swiebertje, ook Herman Brood en Willem Endstra zijn er begraven. We lopen langs het Moedermonument met een prachtig beeld van moeder met kind en langs het

Vadermonument van een vader die zijn kind op de schouder draagt. Er zijn verschillende urnenmuren en velden.. Dan komen we bij een groot plein met trappen, het Lalibellum. Dit is een ondergronds grafkeldercomplex en biedt de overledene en zijn nabestaanden een 'eeuwige herdenkingsplek'.

Tenslotte belanden we bij het monument van denkers, dichters en schrijvers, waarbij een gebroken kolom aangeeft dat hun werk is afgebroken. Er liggen allemaal naamplaatjes van bekende schrijvers en dichters.

Het is inmiddels half een, tijd om te lunchen.



Dan rijden we naar Ouderkerk aan de Amstel naar de joodse begraafplaats **Beth Haim**, Huis des levens.

Het is de oudste nog steeds in gebruik zijnde joodse begraafplaats in de Westerse wereld. Deze is in 1614 geopend, er liggen 28.000 joden begraven op 4 ha. en is eigendom van de Portugese joodse gemeenschap, de Sefardiem. Zij gebruiken in tegenstelling tot de Duitse Joden, liggende stenen. Joodse graven mogen niet worden geruimd. Het is veengrond, dus de stenen en graven zakken in de grond. Vele zeldzame planten en monumentale bomen geven de grafvelden hun karakteristieke aanblik, maar je ziet de verzakte stenen door het gras/riet heen.

In de 19^e eeuw heeft David Castro de begraafplaats in kaart gebracht en gerestaureerd en 6000 stenen en tomben opgegraven. Voor de begrafenis worden de mannen ritueel gewassen door mannen en de vrouwen door vrouwen in het metaheerhuis, een gebouw op de begraafplaats. De joden begraven hun overledenen bij voorkeur zonder kist, maar vanwege de regels die tot voor kort in Nederland golden, gebruiken ze een eenvoudige ruwe vurenhouten kist zonder handvatten. Het is een sober gebeuren zonder muziek of bloemen. Wel is het een algemeen gebruik om steentjes op het graf te leggen (een steen, die weer en wind kan doorstaan, staat voor onvergankelijke liefde en eeuwig geloof).

Hier zie je weer andere symbolen op de stenen nl. de leeuw en het lam, een geraamte, een doodskop, Mozes met de stenen tafelen en op de graven van de priesters met de naam Levi zie je kannetjes. Er wordt één persoon per steen begraven, maar je ziet overal de letter R. naast een graf, dat is gereserveerd voor de partner; het zgn. ledikantengraf; ook hier bekende Nederlanders zoals Castro, Caransa en Coronel.

We gaan voordat we de bus ingaan een duidelijk filmpje bekijken over de geschiedenis van Beth Haim. In de bus bedankt Gerard Jan voor de interessante rondleidingen over de beide heel verschillende begraafplaatsen. Allen die uitgenodigd waren hebben genoten van een mooie dag en hebben veel geleerd over de gebruiken/rituelen van een overledene in verschillende culturen..





Vieringen

Zaterdag **VOP viering m.m.v. het Gregoriaans ensemble**
14 mei Voorganger: groep Grootebroek
19:00 uur Lector: eigen
Intenties: Jan Olav Hinke, Piet en Gré Broersen – Eg, Truus Bakker – Groot.

Zaterdag **Eucharistieviering m.m.v. Together**
21 mei Voorganger: kapelaan Peter Piets
19:00 uur Lector: Ineke van Staveren
Intenties: Jan Olav Hinke, Piet Vlaming en Zus Vlaming-Kok en overleden familie, Ans van der Jagt en overleden familie van der Jagt – Rinkel, Catharina Broersen en overleden familie Broersen – Koopman, Corrie Haas – Kok en overleden familie en ter ere van het Heilig Hart van Jezus, Niek de Wit en Bep de Wit-Redeker.

Zondag 22 mei 10.00 uur
1^e heilige Communieviering in Bovenkarspel met kapelaan Peter Piets.

Donderdag **Hemelvaartsdag**
26 mei **Wocoviering m.m.v. het gemengd koor**
11.00 uur Voorganger: diaken Wim Zürlohe
Lector: Vera Kaagman



Zaterdag **Eucharistieviering / Stille viering**
28 mei Voorganger: kapelaan Peter Piets
19:00 uur Lector: Ton Deen
Intenties: Arie Smit en Nel Smit – Groot, Jaap en Afra de Wit-Essen, Jan Olav Hinke, Piet en Annie Neuvel – Slagter en dochter Tineke Kreuk – Neuvel, Catharina Broersen en overleden familie Broersen – Koopman, Corrie Haas – Kok en overleden familie en ter ere van het Heilig Hart van Jezus.

Zondag **Eerste Pinksterdag**
5 juni **Eucharistieviering m.m.v. Together**
10:00 uur Voorgangers: kapelaan Peter Piets en diaken Wim Zürlohe
Lector: Karin Bosman
Na afloop van de viering staat de koffie klaar!



Intenties: Lou Neuvel en Petra Neuvel-Houtenbos, Jan Olav Hinke, Riet Scholten – Meissen, Truus Bakker – Groot, Arie Schooneman, Catharina Broersen en overleden familie Broersen – Koopman, Corrie Haas – Kok en overleden familie en ter ere van het Heilig Hart van Jezus, overleden ouders Haakman-Scholten, Jan Hoff en Tiny Hoff-Bennis en zegen over de gezinnen, Gerard en Riet Broersen-Braakman, Aat Bakker-Ettema en zoon Wilfred.

Zondag **Eucharistieviering m.m.v. Together**
12 juni Voorganger: pater Nico Bakker
10:00 uur Lector: eigen
Na afloop van de viering staat de koffie klaar!

Intenties: Jan Olav Hinke, Simon van der Jagt en overleden familie van der Jagt-Rinkel, Catharina Broersen en overleden familie Broersen – Koopman, Corrie Haas – Kok en overleden familie en ter ere van het Heilig Hart van Jezus, Vok Rood en dochter Linda en overleden familie Rood-Neuvel.

Zondag **VOP Viering m.m.v. Together**
19 juni Voorganger: groep Enkhuizen
10:00 uur Lector: eigen
Intenties: Jan Scholten en Jo Scholten-Hooiveld, Jan Olav Hinke.

Zondag **Eucharistieviering Johannes de Doper m.m.v. het gemengd koor**
26 juni Voorganger: kapelaan Peter Piets
10:00 uur Lector: Wil Visser
Intenties: Gerard en Corrie Smit, Lou Neuvel en Petra Neuvel-Houtenbos, Jan Olav Hinke, Jo Hof-van der Gulik, Arie Hof en zoon Pierre, Freek Vriend en Marie Vriend – Groot, Catharina Broersen en overleden familie Broersen – Koopman, Corrie Haas – Kok en overleden familie en ter ere van het Heilig Hart van Jezus, Arie en Dick Schooneman.

Zaterdag **Eucharistieviering / Stille viering**
2 juli Voorganger: kapelaan Javier Acuña
19:00 uur Lector: Ton Deen
Intenties: Jan Olav Hinke, Riet Scholten – Meissen, Dirk van der Jagt en overleden familie van der Jagt – Rinkel, Matthieu Heijsselaar en Cornelia Heijsselaar – Man, Catharina Broersen en overleden familie Broersen – Koopman, Corrie Haas Kok en overleden familie en ter ere van het Heilig Hart van Jezus.

Vieringen Rigtershof op de woensdagen 10:00 uur:
Plaats: het Praathuis op de 2^{de} verdieping

Woensdag	18 mei	Ria Botman
Woensdag	25 mei	Ria Botman
Woensdag	01 juni	mw. An de Kroon
Woensdag	08 juni	Ria Botman
Woensdag	15 juni	Ria Botman
Woensdag	22 juni	Ria Botman
Woensdag	29 juni	Ria Botman
Woensdag	06 juli	Ria Botman

Viering uit Dankbaarheid met pater Nico Bakker

In de vorige Voorloper heeft pater Nico Bakker een stuk geschreven . Hij schreef daarin dat hij weer graag op uitnodiging van onze parochiebestuur naar zijn **geboortedorp Grootebroek** wilde komen, om voor te gaan in een eucharistieviering net als in 2018. Wij hebben hem benaderd en met hem overlegd.

Hij komt de maand juni op vakantie in Nederland bij zijn familie en gaat op **zondag 12 juni om 10.00 uur** voor in onze kerk Hij is geboren in 1939 op Zesstedenweg 153 en het gezin is later verhuisd naar Zesstedenweg 124. Vandaar is het gezin in 1958 vertrokken naar Brazilië.

Hij heeft jaren gewerkt in Brazilië. Hij leefde onder de armsten der armsten in de verre buitenwijken van de miljoenenstad **Sao Paulo**, maar gaf ook pastoraatles aan theologiestudenten van een katholieke universiteit.



We heten hem in het bijzonder en u allen welkom in deze Eucharistieviering. Na de viering is er onder het genot van een kopje koffie /thee gelegenheid om opnieuw kennis met hem te maken en eventueel zijn boek, dat hij toen geschreven heeft en waarvan er nog enkele exemplaren zijn, aan te schaffen. Werkgroep Bijzondere Vieringen. Riet Broersen en Ria Botman

De synodale consultatie in het dekenaat Hoorn

Paus Franciscus heeft de synodale weg wereldwijd geopend om met elkaar na te denken over de vragen hoe de Kerk meer open en nabij kan zijn, een missionaire gemeenschap in deze tijd. Hij heeft gevraagd om dat te doen door samen te komen in de bisdommen, dekenaten en parochies en daar zoveel mogelijk mensen bij te betrekken. Dit is nieuw voor onze Kerk. Geen enquête of parlement, maar luisteren naar elkaar en luisteren naar de Heilige Geest, want als de Heilige Geest er niet bij is, is het geen synode, aldus de paus.

Op zaterdag 5 maart jl. hielden we de synodale consultatie voor ons dekenaat in de H. Hiëronymuskerk te Wognum. Er kwamen ongeveer 80 mensen uit alle parochies van ons dekenaat, de overgrote meerderheid daarvan waren vrijwilligers van de parochies, de gemiddelde leeftijd was vrij hoog. Na een kort moment van gebed zijn wij dan in 7 gemengde deelgroepen gaan werken, elk onder leiding van een gespreksleid(st)er. De 'werkwijze' was: elkaar ontmoeten en leren kennen, naar ieders ervaring luisteren, onderscheiden waar de Heilige Geest heeft gesproken. De thema's van het gesprek waren: vieren, medeverantwoordelijkheid in de zending, dialoog in kerk en maatschappij. De ervaringen en belevingen van de deelnemers waren heel divers.

De plaatselijke gemeenschap wordt in het algemeen als zeer belangrijk ervaren. Daar komen de gelovigen samen, ontmoeten ze God in de liturgie en elkaar bij het samenzijn. Het sluiten van een geliefde kerkplek is altijd zeer pijnlijk en het betekent vaak ook het verlies van parochianen. Daarom is er bij samenwerking van parochies soms argwaan bij mensen uit vrees voor het verlies van de eigen kerklocatie.

Liturgie wordt als zeer belangrijk beschouwd voor de gemeenschap. Daar ervaart men verdieping, verbondenheid, inspiratie en sacrale sfeer. Dit is van wezenlijk belang voor het gemeenschapsgevoel. Er zou altijd grote zorg moeten worden besteed aan de liturgie, door de voorgangers maar ook door alle overige betrokkenen bij de vieringen. Omdat onze vieringen met hun teksten, gebeden en rituelen soms als 'te afstandelijk' worden ervaren, heeft men de wens uitgesproken dat er meer variatie in het aanbod komt, dat er laagdrempelige vormen van vieren worden ontwikkeld om de huidige generatie zoekende mensen tegemoet te komen.

De missie of zending wordt vandaag ervaren als "in de voetsporen treden van de Heer Jezus". Dat is dus omzien naar elkaar, niemand buitensluiten, geloven vanuit het hart en klaar staan voor de medemens. Mensen hebben mensen nodig die geïnspireerd worden door het leven van de Heer. De Kerk dient deze mogelijkheid te bieden om vanuit de gemeenschap met naastenliefde werkzaam te zijn voor iedereen, voor mensen die het nodig hebben. Maar er is ook bezorgdheid, want de rol van de Kerk in de samenleving lijkt

niet meer relevant te zijn, bisschoppen en gelovigen mengen zich te weinig in het openbare leven. Hierdoor is de Kerk voor velen geen inspiratiebron meer. De uitdaging voor de toekomst is: weer 'leven' in de Kerk brengen, dat ieder zijn of haar eigen roeping in de Kerk kan waarmaken en dat zij een evangeliserende gemeenschap is voor de huidige gesecculariseerde mens.

De dialoog met andere sectoren van de samenleving wordt als zeer belangrijk ervaren, bijvoorbeeld n.a.v. de huidige vluchtelingenproblematiek. Men vindt dat plaatselijke politiek en geloofsgemeenschappen elkaar een hand zouden moeten geven om mensen in nood op te vangen. Een goed en inhoudelijk contact en uitwisseling tussen Kerk en samenleving is belangrijk en vraagt om nieuwe, adequate instrumenten want de afstand tussen kerk en samenleving lijkt te groeien.

Het laatste deel van de consultatie ging over het onderscheiden van de aanwezigheid van de heilige Geest. Men ervaart de Heilige Geest: in alles wat mensen uit liefde doen voor hun plaatselijke geloofsgemeenschap; in het verlangen naar een goed verzorgde en gevarieerde liturgie; in de toewijding van vrijwilligers op allerlei gebied aan de eigen geloofsgemeenschap; in het samen met allerlei andere organisaties zorgen voor het heil van mensen ter plaatse en in groter verband.

De bijeenkomst was open en verliep in een hartelijke sfeer. Iedereen voelde zich welkom en kon zijn of haar zegje doen, soms ook in kritische zin. De reacties aan het einde waren in het algemeen zeer positief. Een verslag van die middag is inmiddels al gestuurd naar het synodeteam van ons bisdom. De droom is de nodige inspiratie te mogen ontvangen om te leven vanuit de verbondenheid met de Heer Jezus. Een uitdaging die ons hoopvol stemt voor de toekomst van de Kerk.

Samuel Marcantognini
deken van Hoorn

Voces Cyriaci zoekt nieuwe leden

Zingt u graag goede Kerkmuziek op niveau in de kerk en vindt u het leuk om af en toe mee te werken aan een concert? Voces Cyriaci, het koor van de Hoornse Koepelkerk zoekt nieuwe leden! Het koor repeteert op woensdagavond en zingt gemiddeld 1 x per maand in de Koepelkerk waaronder op Pasen, Pinksteren en Kerstmis. Daarnaast geeft het koor twee keer per jaar een concert en zingt het incidenteel ook in andere kerken. Voces Cyriaci bestaat momenteel uit vier sopranen, drie alten, drie tenoren en drie bassen afkomstig uit heel Westfriesland. Om de stemverhouding in het koor goed te houden is het koor op zoek naar een uitbreiding van één zanger per stemgroep. Heeft u interesse? Stuur dan een bericht naar dirigent-organist Mark Heerink via m.heerink@planet.nl

Westfrieze Lourdes Vliegreis 2022

“Een onvergetelijke, bijzondere reis. Ik ben dankbaar dat ik dit heb mogen meemaken.”
(Deelnemer Westfrieze Lourdes Vliegreis 2019).

Als tegenprestatie voor het gratis gebruik van de parochieruimte voor de koorrepetities luisterde het Lourdes-projectkoor o.l.v. Margreet Drijver op zaterdag 2 april de viering op in de katholieke kerk te Wognum. De vele bezoekers hebben genoten van de prachtig gezongen liederen en de aanwezige Lourdessfeer. Van 28 april t/m 3 mei mag het koor weer optreden, maar dan bij de vieringen in Lourdes.

In dé Westfrieze Lourdes Vliegreis van **22 t/m 27 sept 2022** zijn **nog vrije plaatsen**, in het groepshotel én zorghotel. Heeft u zorg nodig en kan die door uw reis-/kamerpartner verleend worden, dan is groepshotel Croix des Bretons uw verblijfplaats. Is het lopen in het glooiende Lourdes te vermoeiend en beschikt u niet over een eigen rolstoel, dan is zorghotel Padoue uw gastenverblijf. Het zorghotel is dé uitgelezen plek voor mensen die zorg of verpleegkundige hulp nodig hebben. Het zorghotel biedt maatwerk! De zorgvrijwilligers en brancardiers verlenen alle benodigde hulp op elk gewenst tijdstip.

De begeleiding van de pelgrims in het groepshotel bestaat uit pastor Jules Post, pastor Mariet Vet, hoteleider Fred van de Winkel en groepsassistent Harry Vet. In het zorghotel zijn o.a. werkzaam de Westfrieze zorgvrijwilligers Monique Bolman, Emmy Homan en Karin Koomen en de brancardiers Harrie Dol, Piet Huisman en Chris Oud. De Westfrieze vrijwilligers zijn aangesteld door het Huis voor de Pelgrim. Wilt u in de toekomst ook eens als vrijwilliger mee naar Lourdes? Mail dan info@huisvoordepelgrim.nl.

De saamhorigheid in de Groep Westfriesland is ieder jaar weer heel sterk! Als individueel deelnemer zult u zich niet alleen voelen, met het oog op het ‘na-beleven’ is een reis-/kamerpartner aan te bevelen! Wilt u dit jaar met dé Westfrieze Lourdes Vliegreis mee? Bel Harry Vet 0228-514040 of mail ham.vet@quicknet.nl.

Met Ria Kuin-Temme en Jules Post, beiden al jaren aan dé Westfrieze Lourdes Vliegreis verbonden, is een interview afgenomen. De video met het interview staat op www.weeff.nl en op www.nhnieuws.nl/west-friesland. De video zelf staat op YouTube.



De verloren zoon

Zondag 27 maart 2022 lezen wij in het evangelie het verhaal van de verloren zoon (Lucas 15, 11-32).

Wij mensen kijken vaak naar God, onszelf en naar de ander zoals de oudste zoon naar zijn vader en zijn jongere broer kijkt. De liefde van God is voor ons aan voorwaarden gebonden. Je moet eerst berouw hebben dan zal God je als zijn kind aannemen; je moet eerst je schuld betalen dan zal God je vergeven. Het komt vaak niet in ons hoofd op dat de liefde van deze moeder-vader onvoorwaardelijk is.

Wij christenen moeten ons misschien afvragen of wij niet net als de verloren zoon zijn vader en broer verlaat, Jezus aan het verlaten zijn. Want we zijn teveel met ons zelf bezig, met onze eigen ontspanning, met ons angst om te delen. Is ons geloof misschien opgebrand? Laten we eens naar Jesaja 43,4a kijken "Zo kostbaar zijt gij in mijn ogen, zo waardevol Ik heb u lief"

Er is dus iemand die erg veel van ons houdt. Er is iemand die zijn leven voor ons heeft gegeven. Er is iemand bij wie je altijd welkom bent. Er is iemand die erg blij met ons en die ons volgt op onze levensweg en benieuwd is wat wij gaan doen. Er is iemand die het fijn vindt wanneer wij weer eens op bezoek komen. Er is iemand die klopt op de deur van ons hart om er te komen wonen. Er is iemand die ons wil troosten en bemoedigen. Iemand die onze vriend wil zijn. Hij zegt "ik heb u vrienden genoemd"(Joh. 13,15) Er is iemand die ons roept. Iemand die heel dicht bij ons wil zijn, heel intiem. Er is iemand die vol liefde naar ons kijkt zoals een moeder en een vader naar hun kind.

Durven wij terug te keren naar die iemand zoals de jongste zoon terugkeert naar zijn vader. Kunnen wij ons verzoenen met onszelf, onze identiteit hervinden. Want ons leven is een zoektocht naar die identiteit. Jezus en zijn Vader nodigen ons zijn kinderen uit, allemaal geen één uitgezonderd, om het leven tot een feest te maken voor elkaar. En uit de gelijkenis blijkt dat dat feest pas compleet is als alle dochters en zonen als bevrijde mensen aanschuiven en delen in de feestvreugde.

Is dat niet een prachtige boodschap, want Jezus houdt van ons zijn kinderen. Dus kunnen we allemaal op zijn uitnodiging ingaan. Ieder op haar of zijn eigen manier, in welke omstandigheid we ook verkeren. Laten we samen aanschuiven en ons masker afzetten. Laten we Psalm 23 volgen en ons laten leiden naar wateren van rust, want er is iemand die ons kan en zal behoeden voor verdwalen.

Wim Zürlohe



Kleurplaat



Belangrijke adressen:

PAROCHIERAAD:

email: parochieraad@hotmail.com

Dhr Ton Deen	Voorzitter	06 15907427
Mw Ineke van Mulukom	Secretaris	511309
Dhr Gerard Broersen	Penningmeester	06 51835615
Dhr Peter van Staveren	Coördinator werkgr.	06 53503593
Dhr Piet Reus	Coördinator werkgr.	513293

Adviescommissie leden:

Mw Sylvia Groot		724086
Mw / dhr	vacant	

Kapelaan Peter Piets:

lambertusz95@gmail.com 06 57918746

Diaken Jules Post:

jjm.post@hotmail.com 06 37406247

Kapelaan Javier Acuña:

javiervillarrica@gmail.com 06 83453373

Diaken Wim Zürlohe

zurlohewim@gmail.com 0228 543287

Administrator (op afstand) pastoor Samuel Marcantognini:

pastoor@rkmatteus.nl 0229 703042

Contactpersoon bloemenverzorging bij huwelijk en jubilea:

Loes Kuin Esdoornlaan 34, Grootebroek 513780

Kerktelefoon bij overlijden:

Riet Broersen 06 28983400

Uitvaartvereniging Sint Barbara:

Contactpersoon van Sint Barbara: 06 42204050

Begraafplaatsbeheer:

Jan Noordhout P. Noordeloosln.9, Grootebroek 514382

Geboortes, Doopsel, 1^{ste} Communie en Vormsel:

Kapelaan Peter Piets 06 57918746

Graag een geboortekaartje naar het parochiecentrum sturen.

Het dopen gebeurt in de winterperiode in het parochiecentrum.

Aanspreekpunt Facebook:

Fred Slijkerman Megelink 522315

Detail van een glas-in-loodraam,
dit raam bevindt zich aan de rechterkant van de kerk
ter hoogte van de voorste banken



*Onze mooie
R.K. Parochie St. Johannes de Doper*