

De Voorloper

Parochieblad van de St Johannes de Doper - Grootebroek



Nummer 435

19/3 - 13/5/2022

R.K. Parochie St. Johannes de Doper

Zesstedenweg 158
1613 KD Grootebroek
Telefoon 0228 515 126

Email: secretariaat@johannesdedoper.info

Website: www.johannesdedopergrootebroek.nl

Twitter: @RKJohdeDoper

Facebook: <http://www.facebook.com/RKJohdeDoper>

Regio: info@parochieswestfrieslandzo.nl

www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Parochiecentrum: Secretariaat + opgave intenties:
Woensdag en donderdag
van 09.30 uur – 11.30 uur

Bankrelatie Rabobank:

Parochie St. Johannes de Doper, Grootebroek

rek.nr. NL95 RABO 0117 6003 69

De parochieveiling: (vermeld notanummer)

rek.nr. NL37 RABO 0117 6820 20

Actie Kerkbalans:

rek.nr. NL45 RABO 0117 6060 22

Redactie De Voorloper:

L. de Vries 0228 513038
P. Vriend 06 51298787
R. Botman 0228 511501 (printen)
Email: devoorloper@quicknet.nl



Parochie-agenda

22 maart	13:30 uur	bijeenkomst gastvrouwen
23 maart	09:00 uur	kerkschoonmaak groep 1
23 maart	10:00 uur	spreekuur Kapelaan Piets
13 april	10:00 uur	spreekuur Kapelaan Piets
20 april	09:00 uur	kerkschoonmaak groep 2
10 mei	19:30 uur	regiovergadering
11 mei	10:00 uur	spreekuur Kapelaan Piets
12 mei	13:00 uur	Voorloper vouwen groep 1



Wekelijks repeteren de volgende koren in het parochiecentrum:

- Op maandagavond 18.45 uur repetitie Happy kids in zaal 2
- Op dinsdagavond 19.15 uur repetitie gemengd koor in zaal 1 en 2
- Op donderdagavond 19.30 uur repetitie Together in zaal 1 en 2

OPNAME VAN INGELEVERDE KOPIJ IS TER BEOORDELING VAN DE REDACTIE

Kopij De Voorloper

inleveren tot uiterlijk, zaterdag 30 april a.s.

devoorloper@quicknet.nl

Kopij aanleveren in een Word-bestand, PDF-bestanden kunnen niet worden geplaatst.

Gezins- en jongerenpastoraat

Voor informatie over tiener- en jongerenactiviteiten kunt u contact opnemen met
Fred Slijkerman, tel. 522315

vrijdag om 20.00 uur repetitie Joko (interparochieel koor) in de Martinuskerk, Bovenkarspel





Nieuws van de Parochieraad

Beste parochianen,

Wat zijn we blij dat het aantal coronaslachtoffers met serieuze gezondheidsproblemen afneemt en dat er in het ziekenhuis weer plek komt voor behandeling van andere patiënten. We kunnen geleidelijk de strenge regels en beperkingen achter ons laten. We mogen weer op verjaardag, sporten, naar de horeca en op vakantie.

Tegelijkertijd ervaren we dat ondanks het bidden voor, en werken aan, vrede die vrede plotseling heel ver weg lijkt. Wie had met Kerst kunnen denken dat we binnen twee maanden in Europa geconfronteerd zouden worden met een vreselijke oorlog in Oekraïne, met veel doden, gewonden en een vluchtelingenstroom die oneindig lijkt. Wie had verwacht dat dit zo dicht bij huis nog kon gebeuren.



Vrede is duidelijk niet vanzelfsprekend,
het is een opdracht, waaraan we moeten blijven werken.



Terug naar Grootebroek, sinds 1 januari mag ik Jan Broersen vervangen als penningmeester. Jan heeft ons na de bestuurswisseling als nieuw bestuur goed op weg geholpen. Zijn kennis en ervaring kwamen goed van pas, we zullen zijn nuchtere benadering en constructieve aanpak van problemen gaan missen. Ook zijn humoristische opmerkingen zorgden ervoor dat vergaderen in de parochieraad beslist geen straf was, Jan bedankt daarvoor.

Ook in de kerk zien we de lente tegemoet; de rood-witte afzetlinten zijn van de banken, we hoeven niet meer aan te melden, de koren zingen weer op volle sterkte en er komen langzaam weer meer mensen naar de kerk.

De vieringen rond Pasen, Hemelvaart en Pinksteren zijn boeiende ontmoetingen. Natuurlijk is corona niet weg en blijven we voorzichtig. Ook via de livestream kunt u het meebeleven.

Maar samen in de kerk is toch mooier en dan is er vaak ook nog koffie of thee na afloop.

Tot snel,
Gerard Broersen.

Beste parochianen,

Als ik dit stukje schrijf is net de Veertigdagentijd begonnen, deze duurt veertig dagen omdat Jezus zelf zoveel dagen door de woestijn trok. Het is een periode van serieuze bezinning voor ons als gelovigen. Zorgen voor een ander, barmhartigheid en met de ander delen wat je hebt. Ik wens u allen een goede en vooral zinvolle periode toe de komende weken op weg naar Pasen.

We hebben als parochieraad en adviescommissie nu eindelijk weer de eerste twee gewone vergaderingen gehad na de coronaperiode. Een van de thema's ging over de bijzondere vieringen, welke we nu weer willen opstarten. Ik heb hiervoor bijvoorbeeld recent contact gehad met pater Nic Bakker in Brazilië die hier vier jaar geleden is geweest voor vakantie en een Eucharistieviering. Hij wil later dit jaar graag weer een keer komen en dan ook in een Eucharistieviering voorgaan in onze kerk. Er is nu nog geen datum bekend, dus houdt de komende Voorlopers in de gaten. Pater Nic Bakker heeft ook een stukje geschreven; zie verderop in deze Voorloper.

Ook zijn we nu weer begonnen met het uitnodigen van de diverse werkgroepen om met hen samen van gedachten te wisselen over het wel en wee van onze parochie. De tuinploeg van het kerkhof en de bouwcommissie zijn nu als eerste aan de beurt. Daarna volgen anderen, als werkgroep kunt u zich opgeven via e-mail als u dat graag wil. Helaas heeft de Regio-Toekomstvisie ook aardig wat vertraging opgelopen door de Coronarestricties om samen te kunnen komen en de vakantieperiode. We zijn nu bijna in de laatste besprekingen van het pastorale team met het regiobestuur en daarna gaan er gesprekken plaatsvinden met de parochieraden van de zes parochies. Dan komt er een zorgvuldig opgesteld document dat in een bespreking met afgevaardigden van alle zes parochies zal worden besproken om hun meningen te horen en deze hierin te verwerken.

Tot slot nog een oproep

Wij zijn nog op zoek naar een enthousiaste parochiaan, vrouw of man voor het versterken van de Adviescommissie voor onze Parochieraad. Onze penningmeester is gestopt en zijn vervanger komt vanuit de Adviescommissie waardoor we hier nu een vacature hebben.

Aanmelden kan via de e-mail;
parochieraad@hotmail.com.
Wij nemen dan contact met u op
om een en ander te bespreken.

Namens de parochieraad,
Ton Deen





Bericht vanuit het Pastoresteam

Lieve parochiaan,

Aswoensdag, askruisje, teken van een nieuw begin

Op woensdag 2 maart is het weer Aswoensdag, Carnaval is dan net voorbij en we staan aan het begin van de vastentijd. In alle kerken van onze regio kunnen we dan weer een askruisje halen.

Ik weet nog dat toen ik op de Jozefschool in Grootebroek zat, alle kinderen een askruisje moesten halen. De zuster, dat was toen de juf voor de klas, zei dat je het beste je voorhoofd tot Pasen niet meer kon wassen. Dat was pas een teken van heiligheid! Maar mijn moeder was het daar niet mee eens, dus de dag na Aswoensdag werd het askruisje meteen van mijn voorhoofd afgewassen. Maar ik weet nog dat ik toen een keer met zwart kleurpotlood stiekem een nieuw kruisje op mijn voorhoofd tekende en zo naar school ging. Als kind heb ik nooit begrepen waar echt het om ging met Aswoensdag. Nu begrijp ik het gelukkig wel.

Het askruisje heeft een symbolische betekenis: niet een teken van rouw, van in zak en as zitten, zoals in sommige culturen waar mensen in de rouw zich insmeren met modder en as op hun hoofd strooien.

Nee, een askruisje is een teken van ons besef dat we maar kleine kwetsbare mensen zijn. "Gedenk mens dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren"



Maar het askruisje symboliseert ook iets anders. Het betekent ook: ik wil vruchtbare grond zijn voor het goede. As is ook een soort humus die de grond vruchtbaar maakt. En het askruisje dat wij vandaag ontvangen is ook het symbool dat we goede vruchten willen voortbrengen. Met andere woorden: dat we in het leven van elke dag het goede willen doen.

Daar willen we in de komende vastentijd, wat meer dan anders, bij stil staan.

Dus bij het kruisje zeggen we: "Gedenk mens dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren"
Maar ook: Askruisje, teken van een nieuw begin.

Diaken Jules Post, februari 2022.

‘Wij helpen uw hulp nodig’

Hallo, geachte parochianen en anderen die dit misschien ook onder de ogen komt, bent u reeds op de hoogte van de synodale consultatie?

De sino watte? Wat hebben ze in Oost-Azië nu weer uitgespookt? Welke culturele, religieuze en/of etnische minderheid zijn ze nu weer aan het onderdrukken of deporteren? Welnu, met de synodale consultatie bedoelt Rome dat de Kerk wil weten wat uw wensen en verwachtingen zijn naar de toekomst toe voor wat betreft de Rooms-Katholieke Kerk. Oftewel, welke richting wilt u graag zien dat het schip van ons geloof vaart.

De Bisschoppen komen bij elkaar (dat heet een synode) en dan wil men graag aan de Paus en de curie uitleggen wat de huidige stand van zaken is in onder andere de Nederlandse kerkprovincie, alsmede wat de mening der gelovige massa is en welke toekomstplannen er zijn om de Kerk te hervormen en aldus beter proactief op de toekomst in te kunnen spelen.

Uw persoonlijke mening wordt daarom zeer op prijs gesteld! Nu denkt u misschien wel dat uw mening anders is dan die der officiële leiding van de Kerk, maar dat maakt het nu juist interessant. Met elkaar het gesprek aan durven gaan, ook als het om lastige onderwerpen gaat. Zolang we discussiëren op een respectvolle wijze moeten we samen (kerkleiding en het volk Gods onderweg) toch een heel eind kunnen komen en er een helder verhaal van kunnen maken om naar de Paus en de curie te communiceren.

Vraag verder aan het parochiesecretariaat hoe u kunt deelnemen!

“Kapelaan, als u nou doodgaat en omdat u geen vrouw of kinderen hebt, waar gaat dan uw geld naartoe? Zeker allemaal naar de Kerk?” Mensen stellen mij soms de meest opwekkende vragen, maar liever dit soort duidelijke vragen, dan giswerk en veronderstellingen. Nu bekom ik als priester geen reusachtig salaris (al woon ik wel gratis), maar alles wat er aan het eind van het boekhoudkundig jaar overblijft gaat naar goede doelen.

Zo sponsor ik de nodige weesolifantjes (info@olifanten.org) en Dierenasiel Oostzaan (info@dierenasielooftaan.nl) en ook nog iets voor de opvang van verwaarloosde grote katachtigen zoals leeuwen, tijgers, poema's, lynxen etc. (felida@vier-voeters.nl). Het lijkt niet alleen op sluikreclame; het is het ook! Drie geweldige initiatieven van gewone mensen wiens hart klopt voor de natuur en de dieren die hier in horen te leven: van huiskatten en honden tot apen, olifanten en cavia's. We kunnen wel de hele tijd praten over het klimaat en de natuur, maar we doen er zo weinig aan.

Zetten we de kachel een graadje lager? Laten we de auto eens vaker staan? Nee toch! Door het steunen van organisaties zoals deze drie doe je tenminste iets concreets, althans, zo ervaar ik het. Zo doe je iets terug voor het uitroeien der vele diersoorten en draag je je steentje bij aan een betere biodiversiteit. Naast Kerkbalans verdienen ook de dieren het om gesteund te worden, alvast bedankt namens flora- en faunabeheer.

Uw kapelaan Peter Piets, februari 2022.

Kerkebalans 2022

Beste parochianen,



Eind januari hebben wij nieuwe parochianen en de parochianen, die altijd zelf een bedrag overmaken of contant geld aan de kerkebalans geven, een brief gestuurd i.v.m. Kerkebalans 2022. Normaal worden de enveloppen een week later door vrijwilligers opgehaald, maar door de coronaperikelen hebben we dat dit jaar niet gedaan en hebben wij aan u gevraagd zelf de envelop in te leveren. Ook is het mogelijk, zelf een bedrag over te maken, of met de QR-code geld te doneren.

Door covid is het kerkbezoek en dus ook de opbrengst van de collecte de afgelopen twee jaar beduidend lager geweest. Bij deze willen we u nogmaals vragen om iets aan de kerkebalans bij te dragen, elk bedrag is welkom.

Ons IBAN-nr. is **NL45RABO 0117 6060 22**.

Heeft u afgelopen weken al iets bijgedragen, dan hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,
Gerard Broersen, penningmeester

Vier Pasen dit jaar weer in de kerk

Op Aswoensdag 2 maart ging de website www.vierpasen.nl online. Met deze website roepen de Nederlandse bisschoppen samen met de parochies op om Pasen 2022 in de kerk te vieren. De coronamaatregelen zijn zo ver versoepeld dat de parochies met Pasen hun parochianen weer vrijuit kunnen verwelkomen in de kerk. De website [vierpasen.nl](http://www.vierpasen.nl) helpt daarbij en geeft tips en inspiratie, ook voor de Veertigdagentijd, de periode in voorbereiding op Pasen.

Veertigdagentijd

Met de oproep "Vier Pasen" onderstreept de Rooms-Katholieke Kerk het belang om samen dit hoogfeest van de Verrijzenis van Christus te vieren en ook de periode van voorbereiding bewust te beleven. De Veertigdagentijd, die begint op Aswoensdag, is van oudsher een tijd van bidden, vasten en boete doen. Voorbereiden op Pasen kan bijvoorbeeld door mee te doen met het project van de Vastenactie: 'Wandel voor een Ander' maar ook door de boodschap van paus Franciscus voor deze periode te overdenken en te bespreken met anderen.

Voor kinderen is er op www.vierpasen.nl een kleurplaat te downloaden. Gedurende de Veertigdagentijd wordt de site nog verder aangevuld met nieuwe links en downloads. Houd daarom ook de komende tijd www.vierpasen.nl in de gaten en doe mee: Vier Pasen!

The Crucifixion - John Stainer

Zaterdag **9 april om 19.00 uur** zingt het **Hoorns Vocaal Ensemble** (HVE) *The Crucifixion* van John Stainer in onze kerk.

Dit werk is gebaseerd op het lijdensverhaal uit de bijbel zoals dat door verschillende apostelen is verteld. Het is geschreven voor koor en orgel met solo's voor bas en tenor. Het HVE heeft deze passie een beetje aangepast. De voor samenzang bedoelde koralen (met soms wel 10! coupletten) zijn ingekort en de solo's worden door eigen solisten binnen het koor uitgevoerd. Het geheel wordt toegelicht door een spreker die de gebeurtenissen kort zal samenvatten.

Het HVE is een koor van 14 amateur-zangers ontstaan uit het in 2014 opgeheven Sint Janskoor van het Westfriesgasthuis (nu Dijklander Ziekenhuis). Een deel van de zangers heeft daar jaarlijks, naast het ondersteunen van de kerkdiensten en het uitvoeren van Kerst- en Paasconcerten, ook dikwijls *The Crucifixion* van Stainer gezongen. Hans Weenink, destijds vaste begeleider van het koor, begeleidt ook nu weer op de piano.

De uitvoering duurt ruim een uur en bij de uitgang zal er een collecte zijn ter bestrijding van de kosten.

Na afloop is het mogelijk voor € 1,- koffie of thee te bestellen. Zo kunt u nog even gezellig met elkaar napraten.

U bent van harte welkom!



Goede Vrijdagviering

Op Goede Vrijdag 15 april om 19.00 uur zingt Together liederen uit de musical **“Jezus Christ Superstar”**.

Ellen Zwaan en Marloes van Ede zullen de viering sfeervol begeleiden met hun fluitspel. Tenslotte is er een kruishulde, waarbij we de zware stenen van het lijden zullen wegnemen en er lichtjes voor in de plaats zetten, dan kunnen we op weg naar Pasen.

Werkgroep Bijzondere Vieringen.

Gedoopt

In de afgelopen periode is Kaya Julia Pawlowski door toediening van het H. Doopsel opgenomen in onze geloofsgemeenschap.

Wij feliciteren de ouders, peters en meters en hopen dat zij bij het opgroeien veel vreugde mag overbrengen aan onze gemeenschap.





Vieringen

Zaterdag 19 maart 19.00 uur
WOCO viering m.m.v. het gemengd koor
Voorganger: kapelaan Peter Piets
Lector: Wil Visser
Intenties: Jan Olav Hinke.

Zaterdag 26 maart 19:00 uur
stille WOCO viering
Voorganger: diaken Wim Zúrlohe
Lector: Anita van Meersbergen
Intenties: Jan Olav Hinke, Sjef Koomen.

Zondag 27 maart 10.00 uur
Presentatieviering Eerste Communie in Bovenkarspel

Zondag 3 april 10.00 uur
Eucharistieviering m.m.v. Together
Voorganger: kapelaan Javier Acuña
Lector: Vera Kaagman
Intenties: Cor Besseling en Marth Besseling-Reus, Co de Boer en overleden familie de Boer-Jong, Jan Olav Hinke, Riet Scholten-Meissen, Catharina Broersen en overleden familie Broersen-Koopman, Corrie Haas-Kok en overleden familie en ter ere van het Heilig Hart van Jezus.

Zaterdag 9 april 19.00 uur
Uitvoering The Crucifixion door het Hoorns Vocaal Ensemble

Zondag 10 april 10.00 uur
Palmpasen VOP gezinsviering m.m.v. Happy Kids
Voorganger: groep Enkhuizen
Lector: eigen
Intenties: Jan Olav Hinke, Riet Scholten-Meissen, Gerrit Deen, Annie Deen-Bet en overleden familie.



Donderdag 14 april 19.00 uur
Witte Donderdag Eucharistieviering in Venhuizen met kapelaan Peter Piets
19.00 uur Eucharistieviering in Bovenkarspel met kapelaan Javier Acuña



Vrijdag
15 april
19.00 uur

Goede Vrijdag
Goede Vrijdagviering m.m.v. Together
Voorganger: Riet Broersen en Ria Botman
Lector: Riet Broersen en Ria Botman

Zaterdag
16 april
19.00 uur

Paaszaterdag
Paaswake Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor
Voorganger: kapelaan Javier Acuña
Lector: diaken Wim Zúrlohe

Zondag
17 april
10.00 uur

Eerste Paasdag
Eucharistieviering m.m.v. Together
Voorganger: kapelaan Peter Piets
Lector: Wil Visser

Intenties: Johannes Groot en Annie Groot-Hauwert, Jaap en Afra de Wit-Essen, Lou Neuvel en Petra Neuvel-Houtenbos, Jan Olav Hinke, Freek Vriend en Marie Vriend-Groot, Truus Bakker-Groot, Arie Schooneman, Catharina Broersen en overleden familie Broersen-Koopman, Corrie Haas-Kok en overleden familie en ter ere van het Heilig Hart van Jezus.

Zondag
24 april
10:00 uur

stille Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Peter Piets
Lector: Ineke van Staveren

Intenties: Niek de Wit en Bep de Wit-Redeker, Jan Olav Hinke, Jo Hof-van der Gulik, Arie Hof en zoon Pierre, Piet van der Jagt en overleden familie van der Jagt-Rinkel, Catharina Broersen en overleden familie Broersen-Koopman, Corrie Haas-Kok en overleden familie en ter ere van het Heilig Hart van Jezus, Wilfred Bakker en moeder Aat Bakker-Ettema.

Zondag
1 mei
10.00 uur

Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor
Voorganger: kapelaan Javier Acuña
Lector: Ton Deen

Intenties: Catharina Broersen en overleden familie Broersen-Koopman, Corrie Haas-Kok en overleden familie en ter ere van het Heilig Hart van Jezus.

Zaterdag
7 mei
19.00 uur

WOCO viering t.g.v. 25 jarig bestaan van Together
Voorganger: diaken Jules Post
Lector: Anita van Meersbergen

Intenties: Cor Besseling en Marth Besseling-Reus, Jan Olav Hinke, Riet Scholten-Meissen.



**Vieringen Rigtershof op de woensdagen 10:00 uur:
Plaats: het Praathuis op de 2^{de} verdieping**

Woensdag	23 maart	Ria Botman en Ineke Koomen
Woensdag	30 maart	Ria Botman en Ineke Koomen
Woensdag	06 april	Ria Botman en Ineke Koomen
Woensdag	13 april	Ria Botman en Ineke Koomen
Woensdag	20 april	Ria Botman en Ineke Koomen
Woensdag	04 mei	Ria Botman en Ineke Koomen
Woensdag	11 mei	Ria Botman en Ineke Koomen



*Het mooiste zijn de sporen van liefde
die wij achterlaten als we weggaan!*

Twee jaar na het overlijden van zijn vrouw is op 20 januari jl. Matthieu Heijsselaar na een liefdevol leven op 94 jarige leeftijd heengegaan. Wij condoleren allen die hem gekend hebben en hopen dat de herinneringen bij hen een glimlach zullen brengen.

Op 22 januari jl. is Maria Anthonia Broersen-Braakman op 94 jarige leeftijd overleden. Zij was gehuwd met Gerard Broersen. Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen zijn bedroefd, maar ook dankbaar dat zij haar zolang in hun midden mochten hebben. Haar gezin was haar alles. Wij condoleren hen met dit definitieve afscheid en vertrouwen erop dat zij in hun verhalen zal blijven voortleven. Zij is op ons kerkhof bij haar man en Stephan naar haar laatste rustplaats gebracht.

Op bijna 87 jarige leeftijd is op 12 februari jl. Petrus Gerardus Reijn overleden. Hij was de echtgenoot van Riet Reijn-Dudink. Zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen zijn intens verdrietig over dit definitieve afscheid, maar dankbaar dat zij hem zolang in hun midden mochten hebben. Wij condoleren hen allen met dit grote verlies en hopen dat zij zich getroost weten dat de vele mooie herinneringen hem bij hen zal laten blijven.

Verlopen grafrechten

De grafrechten van onderstaand graf is verlopen.

Vak J20 A. Reus- Wagenaar overleden 27-09-1972

Daar de nabestaande bij ons niet bekend zijn doen wij hierbij een oproep via de Voorloper.

Bent u nabestaande of kent u iemand van de familie van bovenstaand graf, zou u dan zo vriendelijk willen zijn contact met mij op te nemen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Karen Kolenberg tel. 0228-513616/ 06-24885749

e-mail:cj.kolenberg@quicknet.nl

Palmpasestokken

Hallo jongens en meisjes,

Op zaterdag 9 april tussen 11 en 12 uur zijn jullie weer van harte welkom in het parochiecentrum om een palmpasestok te versieren.

Wat moet je meenemen:

- een groot houten kruis met lange spijker bovenop
- lekkere en gezonde dingen om eraan op te hangen.

Wij zorgen voor crêpepapier, een broodhaantje en natuurlijk ook voor iets te drinken en iets lekkers tijdens het versieren.

Op zondag 10 april is het Palmpas en start om 10 uur de gezinsviering waarbij het kinderkoor Happy Kids zal zingen. Ook hiervoor zijn jullie van harte uitgenodigd, met of zonder palmpasestok.

Na de viering mag je de palmpasestok zelf weggeven aan iemand die hem goed kan gebruiken.

Groetjes van Sylvia en Wendy (gezinsvieringwerkgroep Grootebroek)



25 jaar Together

Al in september 2020 bestond Together 25 jaar en in maart 2021 was de officiële datum, omdat toen de vereniging Zangkoor Together door middel van statuten is opgericht.



In die 25 jaar hebben wij vooral hoogtepunten gekend. We hebben samen met andere koren Kerstconcerten verzorgd, aan korenfestivals meegedaan, als koor in Oostenrijk gezongen en zijn zelfs met een aantal leden van het koor naar Uganda en Tanzania geweest. Ik durf dan ook oprecht te zeggen dat Together haar naam eer aan doet, want wij doen vele dingen **SAMEN**.

Helaas hebben we enkele jaren geleden ook twee leden door overlijden verloren. Freek Braam overleed in 2017 en Bert Fokker, onze toenmalige voorzitter, overleed in 2019.

Bij de oprichting waren we een zogenaamd middenkoor met andere muziek dan datgene wat op dat moment in de vieringen werd gebruikt. We zijn met 12 zangers en zangeressen begonnen. In de eerste jaren was het zoeken naar de juiste balans. Maar vanaf 1997 werd het koor groter en hadden we een dirigente met een conservatoriumopleiding die het niveau van het koor sterk verbeterde. Na een grote wervingsactie had Together op enig moment 36 leden, momenteel bestaat het koor uit 26 leden. In de loop der jaren hebben wij afscheid genomen van onze pianiste Liz Bleijendaal en de dirigentes Nelleke Boosman en Anneke van Straaten. Inmiddels wordt het koor al jaren muzikaal begeleid door Mieke van der Sluis en is Marianne Uyterlinde sinds oktober 2015 onze dirigente.

Vanwege ons jubileum was het plan om dit samen met de parochianen te vieren in een feestelijke viering. Maar ook hier heeft corona roet in het eten gegooid. Maar niet getreurd! Wat in het vat zit verzuurt niet en zo ook ons feest niet.

Daarom gaan wij op zaterdag 7 mei om 19.00 uur een hele feestelijke viering voor u neerzetten met na afloop koffie/thee en gebak.

Zo kunnen we samen met u ons jubileum vieren waar we heel trots op zijn en willen u dan ook van harte daarvoor uitnodigen. Wij hopen dat u dan ook in grote getale aanwezig zult zijn zodat het ook een heel mooi feest gaat worden.

Namens bestuur Together
Ineke van Mulukom



Nieuws van het gemengd koor

Wat een vervelende tijd voor iedereen, gelukkig zijn de meeste mensen nu beschermd en pakken we het gewone leven weer op, de repetities zijn eindelijk weer als vanouds. Wij mochten op 11 januari weer een uur repeteren in de kerk, op gepaste afstand. Op 8 februari mochten wij weer in het parochiecentrum [wel zo warm] en anderhalf uur repeteren. Nu is daar weer een kwartier bij gekomen, kunnen wij even pauze houden en bijkletsen. Hopelijk kunnen wij die vervelende tijd achter ons laten en weer volop genieten van het samenzijn.

Door de vergrijzing krimpt ons koor aardig. Bij deze een oproep om je aan te sluiten bij dit gezellige koor. Aanmelden kan door een mail te sturen naar: annah@quicknet.nl

Afgelopen dinsdag, 1 maart, hebben 10 personen van het koor de afscheidsdienst van Trudy Vriend in Andijk bijgewoond. Trudy was een erg geliefd persoon en was sinds 3 jaar ziek. Zij heeft nog zo veel mogelijk de repetities bijgewoond tot het echt niet meer ging. Wij wensen de nabestaanden veel kracht en sterkte toe.

Groeten van Ans Heertjes en Els Kaagman
Bestuur Gemengd koor

Begraafplaats

Aan allen die een graf verzorgen van hun dierbaren:
Wat zal het weer mooi worden in het voorjaar met al die nieuwe plantjes op de graven!
De vrijwilligers van het kerkhof hebben echter wel een wens:

Wilt u de plantjes niet naast of voor het graf zetten?

Het gebeurt regelmatig dat de kerkhofvrijwilligers naast het graf moeten werken en de maaier kan last hebben van planten die voor het graf gezet worden.
Het zou jammer zijn als uw plantjes daardoor wegraken, dus graag alleen op het graf planten. De kerkhofwerkers.

Wereldjongerendagen@home

De WJD@HOME is verplaatst naar **29 april - 1 mei 2022**. Er worden zo'n honderd jongeren vanuit het hele land verwacht. Het is een mooie opmaat naar de WJD in Lissabon (1-6 aug 2023). Het weekend is op Ameland, dus het reisgevoel zal zeker aanwezig zijn. Tevens zijn er de bekende WJD catecheses, deelgroepen en avond van Barmhartigheid. Aanmelding voor 19 april 2022.

Bericht van Pater Nico Bakker uit Brazilië

Beste mensen,

Gisteren kreeg ik een uitnodiging van de Parochieraad Grootebroek om nog weer eens in de zondagseucharistie voor te gaan, mocht ik nog een keertje op vakantie komen naar Nederland. De pandemie is weer een klein beetje achter de rug (misschien).

Ik neem deze uitnodiging graag aan want ik heb mooie herinneringen aan de Eucharistie die we vier jaar terug samen vierden. Af en toe zie ik nog het filmpje dat ik toen meekreeg. Ook heb ik nog wat contact gehad met Ria Botman en Riet Broersen die me toen zo mooi hebben geholpen. Ook kreeg ik intensief contact met Meindert de Boer die ergens mijn boek te pakken kreeg, woonde vroeger in Bovenkarspel en nu in Blokker.

Hij was de man die een studie maakte van het "IHS"- symbool dat vroeger bij veel katholieken boven de ingang van de huisdeur te zien was. Zo ook bij ons op Zesstedenweg 124. Nog kort terug stuurde Meindert mij een pak krantberichten uit De Streek. Zoiets is erg leuk, want ik voel me nog een echte Grootebroeker.

Mijn vader was landbouwer en in de vakanties - ik was op studie bij de Missionarissen van het Goddelijk Woord, afgekort (in het latijn) SVD - ging ik altijd met mijn drie broers mee naar het land om de piepers en de tulpen te roden. Mijn vader was een eenvoudige man, maar was wel vooruitstrevend. Moeder zei dikwijls: "als jullie vader een dubbeltje verdient geeft hij een kwartje uit om vooruit te komen". Daarom, onder andere, emigreerde hij in 1958 naar Brazilië. Dat hij wel vooruitstrevend was werd hier al gauw zichtbaar. Samen met mijn drie ooms de Wit, uit Heerhugowaard en de familie Schoenmaker uit Wervershoof, begonnen ze met een kleine bloemencoöperatie binnen de grote landbouwcoöperatie van Holambra. Holambra is nu de bloemenstad van Brazilië, verantwoordelijk voor bijna 50% van de landelijke productie bloemen en planten. In 1981 – vader was kort daarvoor gestorven – ontvingen mijn broers, die samen doorgingen met het bedrijf, de landelijke gouden medaille voor het meest productieve grootgrondbezit van de Staat São Paulo: 1500 hectaren met, wat techniek betreft, alles erop en eraan, zoals besproeiing met vliegtuig, silo's, enz., enz.

Zelf zag ik dat alles wel met bewondering aan, maar toch ook met veel achterdocht. Deze landbouw op grote schaal maakt het agrarisch Brazilië nu wel erg bekend, maar het is lang niet de beste manier om het land uit de nood te helpen. Miljoenen mensen trokken weg van het binnenland en zetten een hutje neer op steile heuvels of aan de oevers van beekjes. Nog vorige week, bij een nooit geziene regen, gleden hele wijken de heuvels af. Honderden doden en duizenden daklozen en dit herhaalt zich bijna jaarlijks.

Persoonlijk heb ik mij altijd ingezet voor deze onderkant van de samenleving. Hoewel ik altijd een hekel had aan studie heb ik daarom toch de sociale wetenschappen gedaan en heb mijn parochies altijd daarop ingesteld, tot grote waardering van mijn parochianen. Ik moest ook les gaan geven in deze praktijk aan de theologiestudenten van de religieuzen,

naast veel schrijfwerk in de tijdschriften van de Kerk. In onze maatschappij betekent materiele vooruitgang alles, maar Jezus wees naar een andere weg. In zijn parabel vertelde Jezus over de man die steeds grotere schuren bouwde om zijn granen op te bergen. Maar plotseling stierf hij, zei Jezus, en wat nam hij mee naar zijn graf?

Dus Parochieraad, zeg maar welke dag jullie prefereren, dan zal ik mij daarop instellen. De Covid kreeg me te pakken, maar was gauw weer over. Mijn linkerheup is, na 83 jaar, totaal versleten, maar ik ben nog op de been. Daarom, gaarne, tot kijk.

Pater Nico Bakker / Brazilië.

(P.S. Vergeef me de eventuele schrijffouten. Na ruim 60 jaar geen Nederlands te horen, schrijven of lezen, wordt dat een beetje precair).

Wereld

we weten 't allemaal, 't is er een bende
't is er te eng, en te vijandig en te vol
het is in hoofdzaak grote rotzooi en ellende
op onze groene, blauwe, grijze, grauwe bol

't is haat en nijd, elkaar de pas afsnijden
en door de steden raast een 'rücksichtlos' geweld
maar of we vloeken, vechten, vallen, lachen, lijden
er staan weer altijd boterbloemen in het veld

er zijn nog immer die momenten van vervoering
al lijkt dat bolletje ook nòg zo negatief
tussen de puinhoop schemert altijd de ontroering
van mensen die nog zachtjes zeggen: 'k heb je lief



Toon Hermans





Niet nog een stichting erbij?

Het wemelt in onze regio van de stichtingen, die op alle mogelijke manieren mensen helpen. Een flink aantal daarvan zijn kerkelijk georiënteerd. Ze voeren de opdracht van hun Heer uit: Omzien naar mensen, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Hier komt naar buiten, wat hen van binnenuit beweegt, vandaar: **Binnenstebuiten**. Onder deze paraplu brengen kerken en oecumenische stichtingen hun activiteiten onder de aandacht van de Westfrieze bevolking, door die te plaatsen op een **Diaconaal platform**. Het platform zorgt dus in eerste instantie voor publiciteit. Hoe?

Maandelijks advertentie

Er verschijnt elk laatste weekend van de maand een advertentie in Huis-aan-huisblad Zondag, waarin de activiteiten van de komende maand worden aangekondigd. Die activiteiten zijn altijd bedoeld voor iedereen en liggen op het terrein van hulpverlening en/of eenzaamheidsbestrijding. Dus: Hoort zegt het voort! Ook buiten de kerk.

Website: www.binnenstebuiten-wf.nl

Voor de advertentie moeten we altijd keuzes maken. Niet alles staat er in en ook heel compact. Op de website staat alle en ook uitgebreide informatie, daar kun je meteen zien waar je vandaag, morgen en overmorgen terecht kunt. In de agenda tref je alles op volgorde van datum, met een handige zoekfunctie. Bij projectinformatie vind je uitgebreide info over diverse activiteiten. Kerken, die hun activiteiten melden worden opgenomen in de lijst kerkgemeenschappen met een verwijzing naar hun website.

Diaken Jan de Boer

Het zou mooi zijn als de kerken en oecumenische stichtingen, door te laten zien wat ze doen, ook anderen zouden inspireren. Dat was wat Jan de Boer, de helaas overleden diaken van de pg Enkhuizen, voor ogen had toen hij het idee van **een diaconaal platform** lanceerde.

Meer weten over BinnensteBuiten ? Mail naar info@binnenstebuiten-wf.nl.
Voor nadere informatie over de verschillende activiteiten kun je bellen met
HWK 0229-271684

Belangrijke adressen:

PAROCHIERAAD:

email: parochieraad@hotmail.com

Dhr Ton Deen	Voorzitter	06 15907427
Mw Ineke van Mulukom	Secretaris	511309
Dhr Gerard Broersen	Penningmeester	06 51835615
Dhr Peter van Staveren	Coördinator werkgr.	06 53503593
Dhr Piet Reus	Coördinator werkgr.	513293

Adviescommissie leden:

Mw Sylvia Groot		724086
Mw / dhr	vacant	

Kapelaan Peter Piets:

lambertusz95@gmail.com 06 57918746

Diaken Jules Post:

jjm.post@hotmail.com 06 37406247

Kapelaan Javier Acuña:

javiervillarrica@gmail.com 06 83453373

Diaken Wim Zürlohe

zurlohewim@gmail.com 0228 543287

Administrator (op afstand) pastoor Samuel Marcantognini:

pastoor@rkmatteus.nl 0229 703042

Contactpersoon bloemenverzorging bij huwelijk en jubilea:

Loes Kuin Esdoornlaan 34, Grootebroek 513780

Kerktelefoon bij overlijden:

Riet Broersen 06 28983400

Uitvaartvereniging Sint Barbara:

Contactpersoon van Sint Barbara: 06 42204050

Begraafplaatsbeheer:

Jan Noordhout P. Noordeloosln.9, Grootebroek 514382

Geboortes en doopsel:

Graag een geboortekaartje naar het parochiecentrum sturen.

Opgave voor het dopen bij: Kapelaan Peter Piets 06 57918746

Het dopen gebeurt in de winterperiode in het parochiecentrum.

Aanspreekpunt Vormsel en Facebook:

Fred Slijkerman Megelink 522315

Detail van een glas-in-loodraam,
dit raam bevindt zich aan de rechterkant van de kerk
ter hoogte van de voorste banken



*Onze mooie
R.K. Parochie St. Johannes de Doper*

