

‘Wij helpen uw hulp nodig

Hallo geachte parochianen en anderen die dit misschien ook onder de ogen komt,

Bent u reeds op de hoogte van de synodale consultatie? De sino watte? Wat hebben ze in Oost-Azië nu weer uitgespookt? Welke culturele, religieuze en/of etnische minderheid zijn ze nu weer aan het onderdrukken of deporteren?

Welnu, met de synodale consultatie bedoelt Rome dat de Kerk wil weten wat uw wensen en verwachtingen zijn naar de toekomst toe voor wat betreft de Rooms-Katholieke Kerk. Oftewel, welke richting wilt u graag zien dat het schip van ons geloof uitvaart. De Bisschoppen komen bij elkaar (dat heet een synode) en dan wil men graag aan de Paus en de curie uitleggen wat de huidige stand van zaken is in onder andere de Nederlandse kerkprovincie, alsmede wat de mening der gelovige massa is en welke toekomstplannen er zijn om de Kerk te hervormen en aldus beter proactief op de toekomst in te kunnen spelen.

Uw persoonlijke mening wordt daarom zeer op prijs gesteld! Nu denkt u misschien wel dat uw mening anders is dan die der officiële leiding van de Kerk, maar dat maakt het nu juist interessant. Met elkaar het gesprek aan durven gaan, ook als het om lastige onderwerpen gaat. Zolang we discussiëren op een respectvolle wijze moeten we samen (kerkleiding en het volk Gods onderweg) toch een heel eind kunnen komen en er een helder verhaal van kunnen maken om naar de Paus en de curie te communiceren.

Vraag verder aan uw lokale kerk hoe u kunt deelnemen!

“Kapelaan, als u nou doodgaat en omdat u geen vrouw of kinderen hebt, waar gaat dan uw geld naartoe? Zeker allemaal naar de Kerk?” Mensen stellen mij soms de meest opwekkende vragen, maar liever dit soort duidelijke vragen, dan giswerk en vooronderstellingen. Nu bekom ik als priester geen reusachtig salaris (al woon ik wel gratis), maar alles wat er aan het eind van het boekhoudkundig jaar overblijft gaat naar goede doelen. Zo sponsor ik de nodige weesolifantjes (info@olifanten.org) en Dierenasiel Oostzaan (info@dierenasielooostzaan.nl) en ook nog iets voor de opvang van verwaarloosde grote katachtigen zoals leeuwen, tijgers, poema's, lynxen etc. (felida@vier-voeters.nl).

Het lijkt niet alleen op sluikreclame; het is het ook! Drie geweldige initiatieven van gewone mensen wiens hart klopt voor de natuur en de dieren die hier in horen te leven: van huiskatten en honden tot apen, olifanten en cavia's. We kunnen wel de hele tijd praten over het klimaat en de natuur, maar we doen er zo weinig aan.

Zetten we de kachel een graadje lager? Laten we de auto eens vaker staan? Nee toch! Door het steunen van organisaties zoals deze doe je tenminste iets concreets. Althans, zo ervaar ik het. Zo doe je iets terug voor het uitroeien der vele diersoorten draag je je steentje bij aan een betere biodiversiteit. Naast Kerkbalans

verdienen ook de dieren om gesteund te worden. Alvast bedankt namens flora- en faunabeheer.

LOL, uw kapelaan Peter Piets